

Liturgie voor de dienst op zondag 27 oktober 2024, in de Hervormde kerk van Giessen-Oudekerk en Peursum om 9.00 en 10.45 uur

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 93: 1 en 4 (NB)



1. De HEER is Ko-ning, Hij re-geert al-tijd,
om-gord met macht, be-kleed met ma-jes-teit.
Hij grond-vest d'aar-de, houdt haar vast in stand.
On-wrik-baar staat het bouw-werk van zijn hand.

4

Uw macht is *groot*, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit *beloofd hebt*, blijft bestaan.
Tot *sieraad* is uw hoge heiligheid
en *in die glans trotseert uw huis* de tijd.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 98: 3 en 4 (NB)

3

Laat *heel de aard' een loflied* wezen,
de *psalmen gaan van mond tot mond*.
De *naam des HEREN wordt geprezen*,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, *bazuin, uw stem van goud*,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

4

Laat *alle zeeën, alle landen*
Hem *prijzen met een blij geluid*.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Leefregels

Zingen: Gezang 21: 3, 5 en 6 (LvdK)

3

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

5

O gij verdruchte, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijs bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

6

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied: Hemelhoog 94

Tot zeven maal zeventig maal,
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal,
de Heer heeft met mij ook geduld.

De kinderen gaan naar de zondagschool

(Alleen 2^e dienst)

Schriftlezing: Psalm 96 (NBV21)

¹Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.

²Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.

³Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

⁴Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
geducht is Hij, meer dan alle goden.

⁵De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: Hij heeft de hemel gemaakt!

⁶Glans en glorie gaan voor Hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

⁷Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,

⁸erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

⁹Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, wanneer Hij verschijnt.

¹⁰Zeg aan de volken: 'De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.

Hij oordeelt de volken naar recht en wet.'

¹¹Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen, met alles wat daar leeft.

¹²Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen

¹³voor de HEER, want Hij is in aantocht,
in aantocht is Hij als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten,
eerlijk oordelen over de volken.

Mattheüs 13: 24-30 (NBV21)

²⁴Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het is met
het koninkrijk van de hemel als met een mens die
goed zaad op zijn akker uitzaaide. ²⁵Terwijl de
mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid
tussen het graan zaaien en vertrok weer. ²⁶Toen het

jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. ²⁷De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” ²⁸Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij het onkruid weghalen?” ²⁹Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. ³⁰Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”

Zingen: Hemelhoog 88

1
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Refrein
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

2
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Refrein

3
Bid en u zal gegeven zijn,
zoek en gij zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Refrein

Verkondiging

Heb geduld n.a.v. Mattheüs 13: 29

Zingen: Hemelhoog 399

1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3
Prijst de Heer de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer!

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug van de zondagschool

(Alleen 2^e dienst)

Collectemoment (Online of bij de uitgang)

Zingen: Hemelhoog 728

Refrein 1
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

1
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan
(Refrein) 1

2
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan

Refrein 2
Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen aansluitend 3x Amen

Orgelspel