

Aan de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum

Geliefde broeders en zusters,

Nu ik de kerkenraad heb laten weten dat ik bedankt heb voor het beroep dat op mij is uitgebracht, wil ik u als gemeente hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en meeleven. Al was het in eerste instantie wat afwachtend en aarzelend, na ons bezoek stroomde de mailbox en brievenbus vol met vele goede wensen. Daarvoor zijn wij (Marijke en ik) u zeer erkentelijk. De betrokkenheid vanuit de gemeente heeft ons geraakt. We hebben het als heel warm ervaren; we voelden ons zeer welkom. Daarom willen wij langs deze weg u graag bedanken voor uw hartelijke meeleven in de afgelopen weken. De gemeente heeft een warm plekje in ons hart gekregen.

Ook hebben we duidelijk het verlangen geproefd om na lange tijd weer een eigen predikant te verwelkomen. De roep vanuit Giessen-Oudekerk en Peursum was helder. Toch heb ik ervaren dat God ons een andere weg wijst. Wij spreken de hoop uit dat spoedig een predikant gevonden zal worden die de gemeente mag dienen. Weet dat jullie gemeente een plek heeft in onze gebeden.

Met vriendelijke groet,

Ds. Roelof en Marijke de Wit