

gebedskalender

3 JAN - 21 FEB 2021

B I D
onophoudelijk



&

D A N K
God in alles

h g g o p

zondag 3 januari 2021

We danken vandaag voor de realisatie van deze gebedskalender. We bidden dat deze met een warm hart wordt ontvangen in de gemeente. Dat we met elkaar mooie gebeds- en dankpunten mogen aanreiken en ons verbonden voelen met elkaar.

maandag 4 januari 2021

Zorgverleners draaien veel overuren in deze tijd. Bid dat ze veerkracht mogen houden en op tijd kunnen opladen. Laten we vandaag eenparig voor hen bidden. Het gebed van een gelovige vermag veel.

dinsdag 5 januari 2021

We bidden vandaag voor het crisisteam en de kerkenraad, dat zij genoeg energie hebben om hun intensieve taak zorgvuldig en met wijsheid te kunnen vervullen.

woensdag 6 januari 2021

Dank voor het verlof van Jan Willem en Melissa en hun kleine meisje Amalia. Dat zij ondanks de Corona een fijne tijd in Nederland mogen hebben, en als zij half januari weer teruggaan, zij het werk weer kunnen hervatten en voor de mensen van betekenis mogen zijn. Dat ze ook in Jordanië het virus onder controle krijgen.

donderdag 7 januari 2021

Juist in deze coronatijd is veel onzeker. Bid dat we meer gaan zien dat er maar één zekerheid is in dit leven: Hij is erbij, in wat er ook op ons pad komt dit jaar!

vrijdag 8 januari 2021

Dank voor alle bijbelkringen, bid dat ze elkaar zullen vasthouden in deze tijd van niet ontmoeten. Dat in donkere dagen het Licht en Zijn Liefde zichtbaar mogen worden.

zaterdag 9 januari 2021

We vragen gebed voor de ouderen in onze gemeente, voor wie deze corona-tijd extra veel spanning geeft. Omdat zij door de maatregelen zo weinig mensen kunnen ontmoeten voelen zij zich vaak alleen.

zondag 10 januari 2021

Bid voor de zondagsschool leiding, dat zij moed houden in een tijd waarin ze weinig contact hebben met de kinderen. Dank voor hun trouwe inzet en enthousiasme.

maandag 11 januari 2021

Onderwijs geven in Corona tijd is een klus. Bid voor creativiteit en geduld voor personeel en ouders. Dat ieder kind zich geliefd weet.

dinsdag 12 januari 2021

Al jaren, ook recent weer, horen we heftige verhalen over ontvoerde kinderen door Boko Haram. We bidden voor hen en hun families, maar ook voor de regering van Nigeria, dat die er alles aan zal doen om dit te voorkomen en ze te bevrijden.

woensdag 13 januari 2021

Vanavond vergaderen de kerkrentmeesters online. We bidden hen wijsheid en Gods leiding toe bij alle besprekingspunten.

donderdag 14 januari 2021

Vandaag is het Dag van de migratie en vluchteling. We bidden dat we wereldwijd oog mogen hebben voor hun lot. Dat zij de juiste middelen mogen ontvangen om een menswaardig en geïntegreerd bestaan te leven.

vrijdag 15 januari 2021

Bid vandaag voor de gezinnen en families, dat er gezonde relaties mogen zijn.

zaterdag 16 januari 2021

Ons jaarproject IJM vraagt gebed voor bevrijding van de slavernij voor kinderen en volwassenen. Dank dat deze organisatie al velen mocht bevrijden en naar een veilige plek brengen. Morgen is ook de diaconiecollecte bestemd voor deze organisatie.

zondag 17 januari 2021

Van 17-24 januari is de week van gebed met als thema #blijfinmijnliefde. Bid voor een liefdevolle eenheid in verscheidenheid. Een wereldwijde actie die al 150 jaar geleden is begonnen.

maandag 18 januari 2021

Het is zo belangrijk dat de jongeren uit onze gemeente zich gezien mogen weten en voelen. We bidden dat God hen vasthoudt waar wij nu tekort schieten omdat we ze minder zien vanwege Corona.

dinsdag 19 januari 2021

We bidden voor zieken die niet meer beter kunnen worden, dat hun houvast in Christus is en zij met hun dierbaren deze weg moedig mogen gaan.

woensdag 20 januari 2021

Vanavond vergadert de kerkenraad. We bidden om respect en openheid voor elkaar en dat zij Gods leiding mogen ervaren bij de bespreking van alle agendapunten.

donderdag 21 januari 2021

Vandaag vragen we gebed voor het werk van de mentoren van de catechese, dat zij de creativiteit mogen vinden om hun leven en geloof te delen met de jongeren. Momenteel zijn zij hard op zoek naar een nieuwe, aansprekende manier van catechese waarbij ingespeeld kan worden op de behoefte van de jongeren.

vrijdag 22 januari 2021

We vragen gebed voor een goede oplossing mbt de vacature van de kerkelijk/pastoraal werker. Juist in deze tijd is er grote behoefte aan gesprek, aan richting geven, aan nieuwe inspiratie waardoor mensen zich betrokken blijven voelen, aan iemand bij wie je terecht kan met levens-/geloofsvragen.

zaterdag 23 januari 2021

We bidden voor gezinnen met een kind met beperking. De constante zorg is heel zwaar. Dat we als gemeente oog mogen hebben voor deze gezinnen. We danken voor voorzieningen voor begeleid wonen, werken en leren.

zondag 24 januari 2021

Dank voor de bereidwillige inzet van muzikanten en geluidsteam en organist. Bid dat Gods Geest hen blijft inspireren en motiveren. Dat preek en muziek elkaar mogen raken.

maandag 25 januari 2021

We zijn dankbaar voor de gebedskringsen in onze gemeente die met een vaste regelmaat bij elkaar komen om te bidden voor de zieken, voor de zending en andere punten die aandacht nodig hebben. Als je bidt, spreek je tot Iemand die weet waar je het over hebt.

dinsdag 26 januari 2021

De club van groep 8 komt vanavond bij elkaar. We danken voor deze tieners en de clubleiding. We bidden dat ze plezier beleven aan de clubavonden en het samen optrekken.

woensdag 27 januari 2021

Vandaag vragen we om de handen te vouwen voor hen die 'verborgen verdriet' met zich mee dragen. Wij weten vaak de namen niet, maar God kent ze bij name.

donderdag 28 januari 2021

Een aantal kinderen van het Kinderthuis/Noord Afrika gaat studeren, een echt dankpunt. Maar heel belangrijk is een veilige woonplek te hebben en goede contacten. Bid ook dat er voldoende giften binnenkomen voor hun studie- en woonkosten.

vrijdag 29 januari 2021

Vandaag begint de tweedaagse synodevergadering van de Protestantse Kerk. Hier wordt vergaderd over het beleid van de PKN. We mogen bidden dat er vanuit het juiste perspectief nagedacht wordt over de koers van de PKN.

zaterdag 30 januari 2021

Reizen naar onze vervolgd broeders en zusters is niet mogelijk. Bid dat Open Doers toch contacten kan onderhouden en tot Zegen mag zijn.

zondag 31 januari 2021

Vandaag is de Nationale Holocaust Herdenking. 'Herinneren is een kwestie van tijd, herdenken is een kwestie van willen.' We bidden om bewustzijn van de verschrikkingen waar racisme en discriminatie uiteindelijk toe kunnen leiden.

maandag 1 februari 2021

Wilt u/wil jij bidden voor de beroepingscommissie. Dat zij wijsheid en vertrouwen mogen ontvangen bij het zoeken naar een nieuwe voorganger voor onze gemeente. Dat God door hun besluiten heen Zijn weg met onze gemeente gaat.

dinsdag 2 februari 2021

Vanavond is de start van een minicursus 'Reis door de Bijbel'. Zo mogelijk via livestream (vanuit Giessen-Nieuwkerk) te volgen. We bidden om een in alle opzichten gezegende 'ontvangst'.

woensdag 3 februari 2021

Vandaag bidden we voor de wereldleiders, dat zij zuiver handelen in het belang van het land en de wereld.

donderdag 4 februari 2021

Vandaag denken we in het bijzonder aan de mensen die met kanker te maken hebben (gehad). We dragen de mensen op die momenteel lijden onder deze ziekte en ook hun familieleden. Ook aan hen die afscheid moesten nemen en geliefden missen.

vrijdag 5 februari 2021

Dank voor alle spullen die al naar Hongarije zijn gebracht. We hopen dat er dit jaar weer ontmoetingen mogen zijn en een kinderkamp georganiseerd kan worden. De kinderen in Hongarije hadden hier zo naar uitgezien.

zaterdag 6 februari 2021

Laten we danken voor de dames van de HVD die zich inzetten voor de ouderen. We bidden dat het een ieder tot zegen mag zijn.

Ook gebedspunten aandragen?
Deze dan graag sturen uiterlijk 6 februari
naar gebedskalender@hggop.nl

zondag 7 februari 2021

We danken dat er een team van mensen zorgdraagt voor alle online communicatie. Of het nu de mensen zijn van beeld en geluid, cameramensen, regisseurs, website, de uitnodigingen voor de diensten, de audio- en videoverbindingen, veel vrijwilligers zijn achter de schermen hierbij betrokken.

maandag 8 februari 2021

We danken voor de predikanten die in onze gemeente voorgaan. Ook voor degene die het contact onderhoudt met de predikanten en ervoor zorgt dat het rooster steeds is ingevuld.

dinsdag 9 februari 2021

We bidden vandaag voor onze jongvolwassenen. Dat de verbinding met God en de gemeente zal blijven, ondanks wegvallende zekerheden. En dat zij die hier een verbindende taak in hebben Gods liefde en geduld mogen ontvangen.

woensdag 10 februari 2021

Wie denk jij dat vandaag gebed nodig heeft? Bid voor haar of hem.

donderdag 11 februari 2021

De beheerder van de Oude School moet juist in deze tijd veel regelen zodat iedereen veilig gebruik kan maken van de ruimtes. We danken voor zijn inzet en bereidwilligheid.

vrijdag 12 februari 2021

Dank voor Wycliffe Bijbelvertalers in gesloten landen. Dank zij de modeme communicatie middelen worden met name veel jonge mensen bereikt met het Goede Nieuws. Bid voor de veiligheid van de mensen van Wycliffe en de geheime vertaalteams. Dank voor de vreugde die mensen ervaren als ze Jezus leren kennen.

zaterdag 13 februari 2021

We danken voor iedereen die actief is (achter/voor de schermen) om de kerkdiensten mogelijk te maken. Schoonmakers, liturgieverspreiders, kosters, enz.

zondag 14 februari 2021

De maat van echte liefde is liefde zonder maat. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

maandag 15 februari 2021

Dank dat we in dit land mogen wonen. Dat er godsdienstvrijheid is en een functionerende overheid en veiligheidssystemen.

dinsdag 16 februari 2021

Het crisisteam staat soms wekelijks voor nieuwe keuzes. Bid voor hen om de juiste keuzes te maken en dat wij als gemeente hen hierin steunen en waarderen.

woensdag 17 februari 2021

Een van de bijbelkringen is bezig met het boekje Elisa "dichter bij God". We bidden dat Gods woord hen mag raken en zij bemoedigd mogen worden en vooral ook verlangend om dichter bij God te leven.

donderdag 18 februari 2021

Dank voor al het tienerwerk en de leiding en ook voor de speciale tienerdiensten. Als je je tienerjaren achter je hebt gelaten, bid dan voor hen.

vrijdag 19 februari 2021

We willen graag een zegen vragen over de voorjaarsvakantie. Dat we rust en vrede mogen ervaren - tijd ontvangen voor dat wat ons gelukkig maakt - en te genieten van dat wat we ontvangen.

zaterdag 20 februari 2021

Bid dat God ons/jou het onderscheidend vermogen geeft om niet de gemaakte 'zekerheden' die ons worden opgelegd als beste keuze te zien, maar dat we ook zelf keuzes blijven maken vanuit het gesprek met Onze Schepper. Hij weet wat wij nodig hebben, ook in moeilijke omstandigheden!