

# gebedskalender

24 OKTOBER - 11 DECEMBER 2021

**B I D**  
*onophoudelijk*



&

**DANK**  
*God in alles*

h g g o p

## **zondag 24 oktober 2021**

We danken voor het geluidsteam die er veelal achter de schermen met elkaar voor zorgt dat zang, muziek en woord ons kan bereiken. We bidden voor uitbreiding van het technische team.

## **maandag 25 oktober 2021**

Oktober is maand waarin in en buiten de kerk aandacht wordt gevraagd voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat. Ons gebed mag zijn dat we met elkaar de betekenis van de Bijbel delen. Dat we stil staan bij wat dit bijzondere boek voor onszelf maar ook wereldwijd betekent.

## **dinsdag 26 oktober 2021**

Club Immanuel is weer gestart. Bidt u/bid jij mee voor een mooi seizoen en nieuwe leiding.

## **woensdag 27 oktober 2021**

Wij danken dat na meer dan anderhalf jaar weer een gezellige ouderenmiddag in De Oude School kon worden gehouden waar bijna 60 ouderen aanwezig waren. We zijn dankbaar voor de oudere broeders en zusters onder ons. Ze geven zoveel wijsheid en levenservaring door.

## **donderdag 28 oktober 2021**

Wij bidden voor een zegen over het beroepingswerk, wanneer de komende tijd weer contact gelegd zal worden met verschillende predikanten. Dat één van hen zich roepen mag weten om onze gemeente te dienen.

## **vrijdag 29 oktober 2021**

KINDEREN KINDERTEHUIS N.-AFRIKA. Dank voor de volledige acceptatie door zijn biologische familie van een (intussen) jonge man uit het kindertehuis. Een van de tienermeisjes heeft een uitnodiging van haar familie gekregen maar dat vindt ze nog heel spannend. We vragen gebed voor haar.

## **zaterdag 30 oktober 2021**

Dat de ontmoetingen naar aanleiding van de startdag goed vorm krijgen en aanmoedigen om ook zonder briefje een afspraak te maken met gemeenteleden die je niet goed kent.

## **zondag 31 oktober 2021**

Halloween - Laten we bidden dat God ons beschermt tegen de duisternis in het leven. De wereld maakt van deze dag een feestje, maar laten wij de duisternis niet vieren, maar in Zijn licht gaan staan.

## **maandag 1 november 2021**

Vandaag vergadert de redactie van de Kerst4ing. Graag gebed dat er tot een goede inhoud gekomen kan worden die vooral mensen raakt die ver van de gemeente staan.

## **dinsdag 2 november 2021**

Dank voor de mooie ontmoetingsmiddag die er in oktober was voor de gemeenteleden met een beperking samen met hun familie. Naast het ontmoeten was er een voorstelling van Henk Vlot en Martin Klop genaamd *Stof*. Treffend wat mimiek en muziek doen bij deze doelgroep.

## **woensdag 3 november 2021**

Dankdag is het dankuwel voor alles wat God gegeven heeft. Het is niet gek om van elke dag dankdag te maken. Dankbare mensen beseffen: er gaat veel meer goed dan fout. Elke keer als je dankbaar bent, oefen je jezelf daarin.

## **donderdag 4 november 2021**

Het afgelopen jaar is voor de jongeren, net als voor vele anderen, niet makkelijk geweest. Laten we met elkaar bidden dat God zich aan hen laat zien en dat ze de weg naar Zijn hart weten te vinden. Het dankpunt daarbij is, dat we een God hebben die hen en ons niet loslaat!

## **vrijdag 5 november 2021**

Jordanië - Familie Petersen gaat eind van dit jaar Mafrac verlaten en zich inzetten in Amman. Zij zoeken geschikte woonruimte en ook een plek om de houtbewerking t.z.t op te starten. Dat Gods leiding en bescherming hen zal vergezellen.

## **zaterdag 6 november 2021**

Gebed voor onze gemeente. Dat we een biddende gemeente mogen zijn en ons steeds blijven richten op wat onze hemelse Vader ons wil zeggen. Doen wat in je hart opkomt. Dat kan zijn bezoek ouderen, oog voor eenzaamheid, enz.

## **zondag 7 november 2021**

We bidden voor echtparen die ongewild kinderloos zijn. Zij worden vaak vergeten of mensen vinden het moeilijk om dit aan te kaarten. Laten wij als gemeente hen steunen in dit 'rouwproces'.

## **maandag 8 november 2021**

Laten we bidden voor de huwelijken binnen onze gemeente. Of je nu één jaar getrouwd bent of al 50 jaar samen, we hebben in ons huwelijk de Heer zo nodig.

## **dinsdag 9 november 2021**

Herdenking Kristallnacht. God van trouw, Die nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen, bescherm Israël tegen alle vijandschap en haat van mensen. Herstel hen in het land, bevrijd hen uit alle benauwdheid (uit: Gebeden voor Israël - Christenen voor Israël).

## **woensdag 10 november 2021**

Dankbaar dat 12 mensen ingestapt zijn bij de belijden-is-doen groep. Bid dat hun enthousiasme om bezig te zijn met een open Bijbel verdieping mag geven voor het LEVEN.

## **donderdag 11 november 2021**

Laten we bidden voor de alleenstaanden onder ons. Of je nu jong of oud bent, iedereen heeft mensen om zich heen nodig.

## **vrijdag 12 november 2021**

Dank voor alle vrijwilligers en kerken die gastvrijheid bieden voor vluchtelingen. Dat de vluchtelingen hierdoor Gods liefde mogen ervaren.

## **zaterdag 13 november 2021**

Zondagsschool, een belangrijk onderdeel van de diensten voor de kinderen. Er zijn een aantal nieuwe mensen nodig. Laat ons gebed daar vandaag voor zijn.

**zondag 14 november 2021**

We bidden voor de crèche tijdens de diensten. Dat de zorg voor de jongsten in de gemeente liefdevol mag zijn.

**maandag 15 november 2021**

'Rond de Toren' al 25 jaar op de mat. Deze week vergadert de redactie. We bidden hen goede inspiratie toe en voor voldoende medewerkers om ieder kwartaal de editie weer rond te krijgen.

**dinsdag 16 november 2021**

We danken voor de nieuwe broeders in de Kerkenraad en bidden voor wijsheid en zegen nu ze zijn gestart met hun werk. We bidden dat de twee nog openstaande vacatures (VTI en wijkouderling) opgevuld mogen worden.

**woensdag 17 november 2021**

Dank vandaag voor de inzet van kerkenraad en kerkelijk werkers. Dat bij overleggen en vergaderingen Gods woord de leidraad mag zijn.

**donderdag 18 november 2021**

Deze week landelijke aandacht voor onveilige thuissituaties. Bidden wij mee voor hen die hiermee te maken hebben?

**vrijdag 19 november 2021**

Bid voor de ernstig zieken onder ons, zij die wachten op operaties, te maken hebben met kuren of bestralingen, maar ook zij die in grote onzekerheid verkeren omdat ze niet weten hoe en of de behandeling verder zal gaan. Bid voor kracht als men moet gaan loslaten. Dat ervaren mag worden dat er mensen met liefde om hen heen blijven staan en hen zullen omringen tot aan het einde.

**zaterdag 20 november 2021**

Dank u Heer dat wij elkaar hebben gekregen en leer ons om met elkaar gemeente te zijn.

**zondag 21 november 2021**

Eeuwigezondag. Deze zondag gedenken wij hen die het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Laten we bidden dat families in deze dienst getroost en bemoedigd mogen worden.

**maandag 22 november 2021**

Hospice Gorinchem. Een plek waar zorg op maat gegeven wordt in de laatste levensfase. Dat betrokkenen ook iets van Gods liefde mogen delen of ervaren.

**dinsdag 23 november 2021**

SCHOLEN. Dank God dat we in een land wonen waar veel onderwijsmogelijkheden zijn. Bid dat de kinderen en tieners geraakt mogen worden door de verhalen uit de Bijbel.

**woensdag 24 november 2021**

We bidden voor mensen die als nieuwe leiding willen deelnemen aan club of daar nog over twijfelen, dat zij zich geroepen mogen weten om als gemeentelid mee te bouwen en uit te delen van datgene wat ze zelf ontvangen hebben.

**donderdag 25 november 2021**

Bid eens voor je directe naasten: ouders, kinderen, partner, collega, burens of andere naaste. En vraag de ander eens: waarvoor kan ik bidden?

**vrijdag 26 november 2021**

De hele week staat in het teken van Black Friday. In plaats van geluk zoeken in het jagen naar koopjes, genieten van genoeg.

**zaterdag 27 november 2021**

We danken voor de vrijheid waarin we leven. Een land zonder oorlog en onrust.

**Ook gebedspunten doorgeven?**

**Deze dan graag sturen uiterlijk 30 november naar [gebedskalender@hggop.nl](mailto:gebedskalender@hggop.nl)**

**zondag 28 november 2021**

ADVENT. Almachtige God, de wereld en alle naties zijn in Uw hand. U roept ons om in deze wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. We verwachten de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus. Zegen Uw volk Israël en stel het tot een zegen voor de volken (uit: Gebeden voor Israël - Christenen voor Israël).

**maandag 29 november 2021**

Chanoeka - van 29 november tot 6 december viert de Joden dit feest. Mooi dat het dit jaar samenvalt met Advent waarin we de komst van Jezus verwachten. Bid voor leven vol hoop, omdat Jezus terugkomt.

**dinsdag 30 november 2021**

Bidden voor ontmoetingen van hart tot hart tijdens de wijkbezoeken. Voor de bezoeker voor inspiratie en rust om te luisteren, vanuit de ontvanger voor openheid en gastvrijheid.

**woensdag 1 december 2021**

MAF Dank en voorbede voor het nieuwe project van de MAF in Guinee. In een erg onherbergzaam gebied wordt een vliegveldje aangelegd. Daardoor kan medische hulp en het evangelie van hoop kan worden gebracht.

**donderdag 2 december 2021**

Onze tijd kenmerkt zich door onzekerheid en verwarring. Wat is de bedoeling van ons leven? Bid dat we Gods stem mogen horen en ons op Hem mogen richten. Hij is onze hoop en verwachting.

**vrijdag 3 december 2021**

Dank dat Hongarije zo'n warme plek heeft gekregen in de gemeente. Bid dat er in de winterperiode weer veel voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden.

**zaterdag 4 december 2021**

We bidden voor de ouderen die aan huis gebonden zijn of verzorgd worden in zorgcentra in de regio. Dat zij de verbinding met de gemeente mogen blijven ervaren.

**zondag 5 december 2021**

UGANDA Diaconiecollecte is voor Life Stitches en Arua Home Crafts. Door de covid-lockdowns zijn de afgelopen jaren extra moeilijk geweest. Ondanks alles zijn de werkers doorgedaan met productie en verkoop van handgemaakte artikelen met lokaal materiaal om zo te voorzien in levensonderhoud. Bid voor de betrokken werkers en hun gezinnen. Bid ook voor Emma Craig (Engelse) die dit aanstuurt.

**maandag 6 december 2021**

We danken U Jezus, U bent en blijft dezelfde, we prijzen Uw Naam voor alle kleine en grote wonderen die er gebeuren.

**dinsdag 7 december 2021**

Vanavond de derde avond over omgaan met verlies. We bidden voor degenen die hieraan deelnemen. Delen van eigen verhaal, eigen verlieservaringen kan helend zijn, maar is ook heel spannend en maakt veel los. Graag gebed voor degenen die hiermee worstelen.

**woensdag 8 december 2021**

Missionaire avond. We worden op interactieve manier betrokken bij en geïnformeerd over het missionaire werk wat vanuit onze gemeente wordt gedaan en/of ondersteund. Bidt u/bid jij mee voor een inspirerende bijeenkomst?

**donderdag 9 december 2021**

Bid voor bescherming van vluchtelingen die in Nederland bedreigd of geïntimideerd worden (b.v. Afghanen en Oeigoeren) door mensen uit hun land van herkomst.

**vrijdag 10 december 2021**

Bidden voor alle mensen die eenzaam zijn omdat ze iemand hebben verloren. De donkere dagen voor Kerst kunnen dan extra zwaar zijn.

**zaterdag 11 december 2021**

We zijn dankbaar voor organist en zang- en muziekgroepen die zich met passie inzetten om onze kerkdiensten door muziek en zang te verrijken. Wat een voorrecht dat iedereen kan meegenieten van zoveel talent.