

gebedskalender

16 MAART - 3 MEI 2025

BID

onophoudelijk



&

DANK

God in alles

h g g o p

zondag 16 maart 2025

We bidden voor gemeenteleden die worstelen met het wel of niet naar de kerk gaan. Mogen zij de moed vinden om de drempel over te stappen en weer samen de erediensten te ervaren.

maandag 17 maart 2025

Vandaag vergadering kerkenraad. Bid om wijsheid en fijngevoeligheid bij het nemen van beslissingen. De belijdeniscatechisanten komen vanavond bij elkaar. Bid dat zij de weg van de Waarheid zullen vinden. D11:D23

dinsdag 18 maart 2025

Keltische inspiratie avond. Keltische zegenbede: Lente, jij mooiste jaargetijde, wanneer de vogels hun lied aanheffen en het woud groen kleurt, wanneer de zee schittert in groen en de aarde met bloesem is getooid, zegen ons dan met nieuw leven en maak ook onze harten jong.

woensdag 19 maart 2025

De tweede leergemeenschap 'Leerling van Jezus zijn' is afgerond. Dank voor deze groep en bid om het leerling van Jezus zijn vol te houden.

donderdag 20 maart 2025

Veertigdagentijd. Dank God voor deze tijd van het kerkelijk jaar, waarin we Christus op Zijn kruisweg volgen. Laat het een tijd zijn van concentratie, van nieuwe toewijding. Een tijd die ons verbindt aan Christus.

vrijdag 21 maart 2025

We bidden voor ouders in hun rol als opvoeder en geloofsopvoeder. Mogen zij in hun thuisomgeving krachtige en liefdevolle voorbeelden van geloof geven, zodat hun kinderen het geloof mogen ervaren en volgen.

zaterdag 22 maart 2025

Vandaag De Expeditie, een activiteit voor jongeren van klas 1-4. Thema: je bent uitgenodigd - ben je zover! Zullen we deze activiteit biddend ondersteunen?

zondag 23 maart 2025

Gebed voor ouders van kinderen met een beperking. Dat ze iedere dag moed en energie krijgen om te zorgen. De diaconie collecteert voor Stichting Buitenhof. Een plek waar zorg en aandacht geschonken wordt aan mensen met een beperking. Bid om een zegen voor bewoners en leiding.

maandag 24 maart 2025

Jordanië. Dit voorjaar hopen een aantal mensen een bezoek aan Syrië te brengen om te kijken wat ze voor deze mensen kunnen betekenen. Ook ex moslims gaan terug. Bid dat Gods aanwezigheid voelbaar bij hen is en ze veel mogen betekenen voor hun moedeloze landgenoten.

dinsdag 25 maart 2025

Koor Vita Nova. We danken voor ons kerkkoor en hun dirigent, voor de instudering van geestelijke liederen waar we als gemeente regelmatig van kunnen genieten.

woensdag 26 maart 2025

Gevangenzorg. Schrijfactie Paasgroetenkaarten voor gedetineerden. Dank voor dit mooie initiatief en bid dat de ontvangers hierdoor bemoedigd zullen worden.

donderdag 27 maart 2025

Thema bijeenkomst PKN "Veilige Kerk" in de Parel. De PKN heeft besloten dat we per 1 juli a.s. voor alle vrijwilligers een VOG-verklaring moeten hebben. Een hele klus voor de Kerkrentmeesters en het Kerkelijk Bureau.

vrijdag 28 maart 2025

Vandaag weer een muziekuitzending. Dank voor de mensen die dit organiseren en bid dat de luisteraars een inspirerend meditatief en muzikaal uurtje mogen beleven.

zaterdag 29 maart 2025

Paasproject Zondagsschool. We danken voor de Zondagsschoolleiding die hieraan vorm en inhoud geeft. Bid dat de kinderen de inhoud meenemen en begrijpen.

zondag 30 maart 2025

St Miturā is betrokken op de allerarmsten in Sri Lanka. Zij vragen gebed voor wijsheid om de juiste mensen en situaties te ondersteunen. Zij willen graag de liefde van Jezus delen, maar de taal is daarin een barrière. Bid dat dan de taal van het hart gesproken kan worden.

maandag 31 maart 2025

Hongarije. Van 18-27 juli hoopt een groep jongeren naar Hongarije te gaan. Bid dat de voorbereidingen voorspoedig zullen verlopen. Vanavond komen de belijdeniscatechisanten weer bij elkaar. We bidden voor leiding en deelnemers dat Gods Heilige Geest harten aanraakt.

dinsdag 1 april 2025

Schermen in de kerk. Voor velen een verandering. Laten we bidden dat de audiovisuele hulpmiddelen in de kerk tot zegen mogen zijn van de erediensten voor onze God.

woensdag 2 april 2025

Laten we bidden voor de alleengaanden, jong of oud, dat we oog voor hen hebben en dat ze gezien worden.

donderdag 3 april 2025

India, een land waar je geen christen mag zijn. Bidt u mee voor bescherming van christenen en bekering van radicale hindoes.

vrijdag 4 april 2025

Bid voor degenen die de huisbezoeken doen dat zij verbindende ontmoetingen mogen hebben met mooie gesprekken.

zaterdag 5 april 2025

Gebed voor de techneuten in onze gemeente. De geluidstechnici kunnen versterking gebruiken omdat er mensen door verhuizing afgezwaaid zijn.

zondag 6 april 2025

Tienerbijeenkomst Horen, Zien en Doen. Bid voor de leiding om hier vorm aan te geven en voor de tieners dat zij mogen groeien in hun geloof. Vandaag en morgen zijn er ambtsdragersverkiezingen. Bid voor betrokkenheid en een royale opkomst.

maandag 7 april 2025

Alpha cursus. Bid voor het team dat zij vol zullen zijn om Gods liefde uit te delen en voor de deelnemers dat zij Gods Geest zullen verstaan.

dinsdag 8 april 2025

De werkgroep 'Samen Jong' komt weer bij elkaar. Bid dat er voortgang en betrokkenheid mag zijn in dit project.

woensdag 9 april 2025

Vrouwengesprekskring. Dank en bid voor de vrouwen die samen komen. Dat zij Gods stem door de Bijbel heen verstaan.

donderdag 10 april 2025

Paasmiddag voor de ouderen, waarbij we met elkaar het lijden en sterven van Jezus mogen gedenken. Bid voor de ouderen dat zij door hun geloof in de Heere Jezus kracht en bemoediging ervaren bij het klimmen van de jaren.

vrijdag 11 april 2025

Stapeldiner. Bid voor mooie gesprekken en ontmoetingen tijdens deze maaltijd, en dat iedereen weer veilig thuiskomt.

zaterdag 12 april 2025

We bidden voor gemeenten die te lijden hebben onder de kerkverlating. Soms zo fors dat hun voortbestaan wordt bedreigd.

zondag 13 april 2025

Vandaag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. In deze stille week zijn er dagelijkse stiltemomenten. Schenk ons de rust dat we stil mogen staan bij het offer wat Jezus voor ons gebracht heeft.

maandag 14 april 2025

Alpha cursus laatste avond. Bid om zegen voor de deelnemers om de ervaringen en gemaakte keuzes vorm te geven in hun verdere leven.

dinsdag 15 april 2025

Door het wegvallen van veel donorgelden bij o.a. HIV/AIDS programma's in Uganda, vallen veel programma's stil. Bid voor het naaiproject van LifeStitches voor HIV positieve moeders, dat ze ondanks alle moeilijkheden toch door kunnen met cursussen in het atelier.

woensdag 16 april 2025

Leer me om telkens weer stil te worden voor U, want U bent de Bron van mijn bestaan. Schenk me een opmerzaam hart om uw woorden te ontvangen en mijn leven daarnaar te richten. Zodat alles wat mij bezighoudt in het juist licht komt te staan. (Uit: Trouwe God, Marco Batenburg)

donderdag 17 april 2025

Jaarproject Leger des Heils. Onze Vader in de hemel, laat iedereen U eren. Laat Uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde Uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

vrijdag 18 april 2025

Goede Vrijdag. Avondmaal. Christus' dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha!

zaterdag 19 april 2025

Bid voor hen die rouw dragen. Als verdriet ons neerdrukt en de pijn diep snijdt, zoeken we troost bij God. Niet om het lijden te laten verdwijnen maar om kracht te ontvangen om het vol te houden.

Ook gebedspunten doorgeven?

**Deze dan graag sturen uiterlijk 22 april
naar gebedskalender@hggop.nl**

zondag 20 april 2025

Schepper God en Heer van het Leven, U die uit de duisternis van de dood allen roept die u liefhebben, we verheugen ons op deze Paaszondag in de opstanding uit de dood van onze Heer, Jezus Christus.

maandag 21 april 2025

Bid voor de nieuwe mensen die gekozen zijn voor het ambt van ouderling. Uiterlijk vandaag zullen zij hun beslissing kenbaar moeten maken.

dinsdag 22 april 2025

Uganda. Kennedy, een leraar die landbouw lessen geeft op de vakschool, volgt momenteel een regeneratieve landbouw cursus. Bid voor een goede training voor hem zodat hij dat op zijn beurt weer goed kan overdragen aan de leerlingen van de vakschool.

woensdag 23 april 2025

Nieuw beleidsplan HGGOP. Diverse gemeenteleden en geledingen hebben hun steentje bijgedragen om het nieuwe beleidsplan te ontwikkelen. Gebed voor wijsheid voor de Kerkenraad om de missie te vertalen naar nieuwe doelen en praktische zaken.

donderdag 24 april 2025

We danken voor de inzet van alle kosters van de kerk en beheerders van de Oude School. Gastvrijheid gaat niet over grote dingen maar kleine dingen op het juiste moment.

vrijdag 25 april 2025

Onze Vader die in de hemel is, zegen Israël. Bescherm hen onder de vleugels van Uw liefde. Spreid vrede over hen uit. Zend Uw licht en Uw waarheid naar zijn leiders, officieren en adviseurs, en leid hen met Uw goede raad.

zaterdag 26 april 2025

Viering Koningsdag. Dank voor ons Koningshuis. Bid om wijsheid voor onze koning zoals ook aan koning Salomo wijsheid werd geschonken.

zondag 27 april 2025

Dank voor de mooie toegewijde groep zangers en muzikanten en de organisten. Dat de liederen en klanken, samen met de woordverkondiging, tot eer van God zullen zijn.

maandag 28 april 2025

We bidden voor mensen die langdurig ziek zijn dat God hen aanraakt in hun pijn en onzekerheid. Bid ook voor de mensen die om hen heen staan en mee-lijden.

dinsdag 29 april 2025

Op 10 mei sponsorwandeling: Women walk for Women. Bid voor christenen in Nigeria. Meer dan 16 miljoen van hen zijn door bruto geweld van huis en haard verdreven. Een stille ramp die zich voltrekt. Zij hebben onze hulp zo nodig.

woensdag 30 april 2025

Veilige Kerk. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je je veilig voelt binnen de kerk. Maar is dat ook zo? We bidden dat we elkaar met respect behandelen en dat iedereen 'ongestoord' mee kan doen.

donderdag 1 mei 2025

Marcel Buchner heeft nieuwe verantwoordelijkheden binnen OM Europa gekregen. Bid voor een goede balans in het gezin.

vrijdag 2 mei 2025

Jordanië. Dank voor het werk wat familie Petersen al jaren zo trouw en toegewijd doet. Bid voor hun bescherming en voor wijsheid en gezondheid.

zaterdag 3 mei 2025

Dank God voor onze vrijheid. Vrijheid om mens te zijn, om in verscheidenheid en veelkleurigheid met elkaar en voor elkaar, voor Gods aangezicht te leven.