

23 januari 2022

# De dromen van de schenker en de bakker

Genesis 39:21-40:23



# Thema: God blijft Jozef trouw

## Doel

De kinderen ontdekken dat God je trouw blijft, als je van Hem probeert te houden. In onrecht en moeilijkheden helpt Hij je verder, zelfs als jij dat niet ziet.

## Toelichting

Het goede wordt beloond en het kwade gestraft. Zo willen wij het graag zien, want dan klopt het in onze ogen. Het is goed kinderen te leren dat je niet altijd een mooi en gelukkig leven hebt, als je maar in God gelooft. Christenen kunnen, net als Jozef, het slachtoffer worden van onrecht. Zoals Jezus ook een leven lang moest lijden. Zijn gehoorzaamheid aan God niet werd gewaardeerd.

Blijf altijd leven voor Hem, laat je niet losweken van je Heer. Blijf het goede doen. God is trouw in voorspoed en bij tegenslag.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God blijft Jozef helpen

Richtlijnen: Jozef komt in de gevangenis voor iets dat hij niet heeft gedaan. Maar in de gevangenis wordt hij de baas van alle gevangenen. Jozef ontmoet de schenker en de bakker van de koning. God is bij Jozef. Hij helpt Jozef zelfs om de droom van de schenker en de bakker van de koning uit te leggen. Vertel vooral dit gedeelte.

Leer de kinderen dat ze vol mogen houden en steeds God om hulp vragen, juist als het moeilijk is.

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Zelfs in de gevangenis is God

Richtlijnen: Hoe merk je dat God bij je is? Als het gaat zoals je graag wil? Maar hoe kun je Gods hulp merken, als alles tegenzit?

De situatie van Jozef is hopeloos. Hij kan zijn onschuld niet bewijzen. Een teken van hoop is, dat hij het vertrouwen van zijn bewakers wint en de leider van de gevangenen wordt. Dan ontmoet Jozef de schenker en bakker van de koning. Door Gods kracht kan hij hun dromen uitleggen. Jozef komt niet direct vrij, was dat maar waar! Toch merkt Jozef Gods aanwezigheid, zelfs in de gevangenis. God is trouw!

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods plan... met een omweg

Richtlijnen: Jozef is van lievelingszoon thuis eerst slaaf en daarna gevangene geworden. Wij weten hoe het met Jozef afloopt, anders zou je er moedeloos van worden. Hoe kun je reageren op leugenachtige mensen en onrechtvaardige gebeurtenissen? Wat verwacht God dan van jou? Jozef bleef dezelfde; hij verwachtte dat God hem hielp.

Nu is het makkelijk te zeggen dat je als christen vol moet houden en Jezus trouw moet blijven. Maar dat ook doen... Misschien bemoedigt deze geschiedenis je, omdat je ontdekt dat God vaak niet direct helpt, maar gelovigen nooit uit het oog verliest.

Jozef merkt dat hij het vertrouwen van zijn nieuwe omgeving wint door dezelfde te blijven. Hij is niet verbitterd, maar bekommert zich om anderen, zoals de schenker en de bakker. Ook al levert hem dat zelf niets op. Later zal God juist via deze schenker de ommekeer voor Jozef brengen.

Gods plan loopt vaak door tegenslagen heen, pas na het lijden komt de overwinning.

## Extra bijbelgedeelte: Matteüs 5:11-12

(Jezus belooft Gods zegen aan mensen die zuiver denken en hun gedrag door Gods wil laten bepalen. God blijft bij hen, al worden ze om hun gelovig leven dwarsgezeten.)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

In de gevangenis vinden twee bijzondere voorvallen rond dromen plaats. In het volgende hoofdstuk droomt de farao twee dromen, die door Jozef zullen worden uitgelegd (Genesis 41). Hier zijn het de schenker en de bakker die hun dromen aan Jozef voorleggen. Let op: het zijn steeds tweetallen van min of meer synonieme dromen, zoals Jozef zelf ook al had gedroomd (Genesis 37). Als verklaring kan men denken aan de bepaling van Deut. 19:15 (vergelijk Joh. 8:17) over de noodzaak van minimaal twee gelijke getuigenissen opdat een zaak zal vaststaan.

De dromers in Genesis 40 behoren net als Potifar (Genesis 39) bij de binnenkring van farao's vertrouwelingen en hoge personeel. Hoewel direct verantwoordelijk voor de persoonlijke voedselvoorziening van farao, deden de 'opperschenker' en 'opperbakker' nog wel wat meer dan wijn proeven en taarten controleren voor het koninklijk banket. We mogen hen wel zien als leidinggevende ambtenaren over het Egyptische 'ministerie van landbouw'. Over het vergrijp dat zij hebben begaan, kunnen we slechts gissen. Er is wel gespeculeerd over een aanslag of een paleisrevolutie. Nu was er gezien de willekeur aan het hof van een oosters despoot als een Egyptische farao niet veel nodig om je vrijheid of zelfs je leven te verliezen. Een enkel onwelgevallig woord of een gezichtsuitdrukking was genoeg voor degradatie of erger.

Hier ontvouwt zich tussen de regels door een koning- en mensvisie, die haaks staat op het beeld van de messiaanse koning en zijn relatie tot zijn/Gods volk, zoals die in latere tijd aan het volk Israël zou worden voorgehouden (lees bijvoorbeeld Psalm 72). Dit beeld schemert al door in het 'koninklijk dienende' optreden van Jozef. Als 'onderkoning' in de gevangenis krijgt hij de speciale opdracht de schenker en bakker te bedienen. Daarbij 'viel het hem op dat ze er slecht uitzagen' (vers 6; in de NBV wel erg vlak vertaald). Letterlijk staat er: 'hij zag hen aan en zie: zij waren onthutst' (met aspecten van zowel verontwaardiging als depressie). Dit fraaie tussenzinnetje verwoordt nu precies wat een door God geroepene kenmerkt: de noden van mensen springen hem in het oog en raken zijn hart (Psalm 72) of zoals het van Jezus dikwijls staat beschreven: Hij zag mensen aan en werd met ontferming over hen bewogen!

Beide dromen sluiten nauw aan bij de essentie van het werk van de dromers. Zo gaat dat met dromen. Daarin verwerkt ons onderbewuste onze dagelijkse bezigheden, vaak op verrassende of ook schokkende wijze. Wat we hadden weggedrukt, vraagt alsnog onze aandacht. Maar hier is meer aan de hand dan een psychologisch verklaarbaar fenomeen. De droom is in de Bijbel dikwijls een middel van openbaring. De droom wijst wegen om al dan niet te gaan. Het beroep van 'droomuitlegger' was in oude culturen dan ook een gerespecteerd vak (of zelfs een ambt; Gen. 41:8). Ook de God van Israël spreekt menigmaal via dromen. En ook de Bijbel kent uitleggers van de droom, zoals Daniël en (hier) Jozef.

De strekking van de twee dromen houdt iets raadselachtigs. Beiden hadden volgens vers 1 tegen hun heer 'gezondigd' (zo letterlijk vertaald in NBG '51), de één zal echter worden gerehabiliteerd, de ander geëxecuteerd. De reden staat er niet bij, laten we er bij de vertelling ook niet naar raden. Ook de inhoud van de dromen geeft daarover geen uitsluitel. De uitleg dat het 'pikken van de vogels uit de manden met brood' zou wijzen op slecht gedrag van de opperbakker is speculatief. De spits van de dromen ligt in de voortgang van hun ambtswerk. De schenker zal dit als vanouds mogen verrichten, het werk van de bakker wordt echter van hogerhand onmogelijk gemaakt. Had het ook andersom kunnen zijn? Geen braaf moralisme hier, maar de al genoemde willekeur van een tirannieke macht als farao.

Des te scherper is het contrast met Jozef, die ontferming biedt en ontferming vraagt. Tussen de uitlegging van de twee dromen klaagt hij zijn eigen nood ('gestolen ben ik uit het land van de Hebreëen') en smeekt hij de schenker om hem te 'gedenken' (een diep Hebreeuws woord, met meer gelaagdheid dan de NBV in vers 14: 'Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat'). Des te verdrietiger is de vergeetachtigheid van de opperschenker. De 'staat der vernedering' van Jozef is nog niet ten einde. Maar liefst twee, voor Jozef ongetwijfeld lange jaren gaan voorbij, totdat – opnieuw vanwege een tweetal dromen – de grote ommekeer plaatsvindt en Gods plan tot volle wasdom komt.

## Vers voor vers

- Vs. 2 Letterlijk worden beide heren 'overste van de schenkers' en 'overste van de bakkers' genoemd. In het Hebreeuws staat voor 'overste' hetzelfde woord dat ook voor Potifar (39:1) en de gevangenenbewaarder (39:21) wordt gebruikt (sar – vorst, overste, iemand van koninklijken bloede of met een hoge positie)
- Vs. 3vv Tweemaal wordt hier 'de commandant van de lijfwacht' vermeld. Bovendien grijpt deze persoonlijk in met de aanstelling van Jozef als persoonlijk bediende van zijn hoge collega's in de gevangenis. Deze commandant is de baas van de gevangenenbewaarder (39:21) en moet wel Potifar zijn (39:1). Een bijzondere trek in het verhaal. Herinnerde Potifar zich nog de bruikbaarheid en dienstbaarheid van zijn vroegere huisslaaf, dat hij Jozef hiervoor inzet?
- Vs. 8 '...maar er is hier niemand die hem kan uitleggen'. Hadden de schenker en de bakker de droom al met andere gevangenen gedeeld? Of denken ze aan hun vroegere positie aan het hof waar de droomuitleggers van farao in hun nabijheid werkten?



*lees verder op de volgende bladzijde*

- Vs. 9vv De droom van de schenker vertolkt niet alleen diens werk in de directe omgeving van farao (persoonlijk aanreiken van de beker), maar ook zijn bredere werkzaamheden ten behoeve van de koninklijke wijnbouw. Het hele proces van wijnstok tot beker is in de droom vervat.
- Vs. 16v De bakker vat moed uit de positieve uitleg van de droom van de schenker. Hoe anders loopt het... Oudere vertalingen spreken over 'gebak' in plaats van 'brood' (NBV). Het Hebreeuwse woord duidt op een cake-achtig witbrood.
- Vs.13 (ook vs. 19) Over drie dagen zal farao u een hoge plaats geven' (letterlijk: 'uw hoofd verheffen'). Zowel de schenker als de bakker krijgen deze zelfde zin te horen, maar met een totaal tegengestelde betekenis. Let op de Bijbelsymbolische periode van drie dagen, waarna de beslissing valt.

### Vraag

- Er zijn getuigenissen van moslims die christen werden, dat dit gebeurde nadat zij Jezus in een droom hadden ontmoet. Zou God ook in ons leven via dromen kunnen werken (vergelijk Handelingen 2:17)?

*Auteur: WMB*

## Liederen

Psalm 96	
Gezang 466	
Lied 836	(=Gezang 463 LvdK)
Jozef zoekt zijn grote broers	Lied 166b
Ik kijk omhoog naar de bergen	Op Toonhoogte 517
Waar komt mijn hulp vandaan?	Hemelhoog 40
Hee, u kent mij als geen ander	Hemelhoog 50
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?	Hemelhoog 455

*Auteur: PZ*



# God blijft Jozef trouw

Jozef zit in de gevangenis. De vrouw van zijn baas heeft gelogen. Jozef heeft niets fout gedaan. Toch zit Jozef in de gevangenis.

Misschien is Jozef in het begin wel boos. Of verdrietig. We weten het niet. In de Bijbel staat er niets over geschreven. Wel weten we dat Jozef hard werkt in de gevangenis. Heel hard. Uiteindelijk wordt Jozef de baas in de gevangenis.

Jozef weet dat God altijd bij hem is. Ook al zit hij in de gevangenis. Jozef praat steeds met God. En zo kan Jozef het goede blijven doen. Elke dag weer. Hij zorgt voor de mensen om zich heen. Hij werkt hard.

Op een dag komen twee mensen naar Jozef toe. Het zijn twee mannen. Deze twee mannen werken voor de koning. De mannen zijn niet blij. Ze dromen steeds zo gek. En ze snappen er helemaal niets van!

Jozef ziet de twee mannen. 'Waarom kijken jullie zo verdrietig vandaag?', vraagt Jozef. De mannen zuchten diep. 'We hebben een droom gehad. Maar we weten niet wat de droom betekent'.

Jozef denkt eens na. God weet alles. God weet ook wat deze dromen betekenen! 'Vertel mij de droom maar. God kan ons helpen!' De twee mannen vertellen hun droom.

## Uitleg voor jou

Jozef vond het vast niet leuk in de gevangenis. Maar hij doet toch zijn best. Elke dag opnieuw. Hij vraagt God om hulp. Is er ook iets dat jullie heel lastig vinden om te doen? Misschien vind je het lastig om je speelgoed te delen. Of om je naam te schrijven. Kunnen jullie iets noemen wat jullie moeilijk vinden?

En wat kun je doen als je iets heel moeilijk vindt? Je kunt opgeven: dat betekent dat je ermee stopt. Maar daar leer je niets van. Je kunt ook net als Jozef met God gaan praten. Je kunt God vragen of hij je wil helpen. God kan je helpen om toch het moeilijke te doen. God wil je altijd helpen! Kijk maar naar Jozef. God hielp Jozef zelfs in de gevangenis!

Wat jullie mogen onthouden is het volgende: God helpt altijd! Als je het maar aan Hem vraagt!

*Auteur: LNZ*

# Zelfs in de gevangenis is God

## Inleiding

Afgelopen week hebben we het over Jozef gehad en daar gaan we vandaag weer mee verder. Weten jullie nog wat er tot nu toe met Jozef gebeurd is?

Jozef was door zijn broers in de put gegooid, is toen als slaaf verkocht in Egypte, waar het even goed ging, maar toen is hij ook nog in de gevangenis gegooid. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor Jozef. God bleef bij Jozef om hem te helpen. Maar waarom gaat het dan zo slecht als God er is?

Het is allemaal niet zo eenvoudig. Wij vinden het fijn als mensen voor goede dingen worden beloond en voor slechte dingen gestraft. Dat is logisch. Soms krijgt iemand die iets slechts doet vergeving, wat ook heel mooi is. En soms heeft iemand die goede dingen doet gewoon heel veel pech, zoals Jozef. Maar Jozef houdt van God en God blijft bij hem, zelfs in de gevangenis. Luister maar.

## Bijbelverhaal

Jozef zit al vijf dagen in de gevangenis. Misschien heb je wel eens in een filmpje gezien dat een gevangene streepjes op de muur zet om de dagen te tellen: dat doet Jozef niet, want hij probeert zijn cel schoon en netjes te houden. Elke keer als hij wakker wordt, telt hij hoeveel dagen hij hier al is geweest, gewoon op zijn vingers. Het is saai in de gevangenis, maar Jozef is niet helemaal eenzaam. Er is ook een bewaker in de gevangenis, die ervoor moet zorgen dat niemand uit zijn cel ontsnapt en dat iedereen te eten krijgt. De bewaker heeft het dus druk en dan zitten er ook nog allemaal gemene mensen in zijn cellen. Behalve in eentje. Jozef zit gewoon rustig in zijn cel en bidt af en toe tot God. God zorgt ervoor dat de bewaker medelijden met Jozef krijgt.

Hij klopt op Jozefs celdeur.

'Ja?', vraagt Jozef.

De bewaker wijst naar de bezem die hij in zijn hand heeft. 'Als je even buiten je cel wilt zijn, kun je de gang voor me vegen. Dan heb ik weer iets minder te doen en kun jij even naar buiten, zolang je maar niet wegrent. Afgesproken?'

Jozef knikt. 'Bedankt.' Hij is blij dat hij even uit zijn kleine cel kan.

En zo gaat het een paar weken door. De bewaker vertrouwt Jozef met de dag meer en Jozef wordt belangrijker in de gevangenis. Hij doet van alles voor de bewaker en God helpt hem om alles goed te doen.

Een paar weken later komen er twee nieuwe mensen in de gevangenis terecht: de opperschenker en de opperbakker van de farao. Dat zijn twee best belangrijke mensen in het paleis van de farao: de opperschenker zorgt ervoor dat de farao lekkere wijn te drinken krijgt en de opperbakker maakt heerlijke taarten en broden voor hem. Maar ze hebben allebei iets verkeerd gedaan volgens de farao en nu is die heel boos op hen. Daarom heeft hij ze in de gevangenis gegooid. Ze zijn allebei erg geschrokken. Van de bewaker moet Jozef ervoor zorgen dat de twee te eten en te drinken krijgen.

Ze zitten al een maand in de gevangenis als Jozef op een dag met hun ontbijt binnenkomt en ziet dat de schenker en de bakker er allebei heel somber voor zich uitkijken. Ze hebben wallen onder hun ogen, alsof ze slecht geslapen hebben en ze zich ergens zorgen over maken. 'Wat is er aan de hand?', vraagt Jozef. 'Jullie zien er zo slecht uit.'

De bakker haalt zijn schouders op. 'We hebben allebei een gekke droom gehad, maar niemand kan ons vertellen wat die betekent.'

Jozef geeft ze hun ontbijt en gaat bij hen zitten. 'Alleen God kan dromen toch uitleggen? Vertel het eens aan mij, misschien wil God me wel vertellen wat dit betekent.' 'Graag,' zegt de schenker dankbaar en hij vertelt zijn droom aan Jozef. 'In mijn droom zag ik een wijnstok, precies voor mijn neus. Er zaten drie takken aan. Aan die takken zaten kleine druifjes en die groeiden razendsnel. Voor ik het wist hingen er drie trossen mooie druiven aan. Ik keek naar mijn hand en zag dat ik de gouden beker van de farao vast had. Ik plukte de druiven, perste ze uit en goot het druivensap in de beker. En toen gaf ik de beker aan de farao.' De schenker kijkt Jozef vragend aan. Jozef knikt. 'De uitleg zit zo. Die drie takken, dat zijn drie dagen. Over drie dagen haalt de farao u uit de gevangenis en maakt u weer zijn opperschenker. U zult hem weer zijn beker drinken aangeven, net zoals vroeger. Wilt u aan mij denken in mijn problemen als het straks weer goed met u gaat. Wilt u de farao vragen of hij mij vrijlaat? Want ik ben uit het land van mijn familie ontvoerd en ben hier in de gevangenis gegooid, zonder dat ik iets fout heb gedaan.'

De schenker knikt blij. 'Ja hoor, dat wil ik wel. Bedankt dat je het hebt uitgelegd!'

De bakker hoort dat de droom van de schenker een goede betekenis had en durft nu ook zijn droom te vertellen. 'Ik droomde net zoiets. Ik droeg drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat lekker brood voor de farao, maar er waren vogels en die aten het brood uit de mand op.'

Jozef zegt: 'Dit is de uitleg. De drie manden staan voor drie dagen. U zult de manden met brood nooit aan de farao kunnen geven. Over drie dagen geeft hij u de doodstraf.'

De bakker schrikt natuurlijk en Jozef probeert hem te troosten.

Alles gebeurt precies zoals Jozef had gezegd. Drie dagen later geeft de farao een feest. Hij haalt de schenker en de bakker uit de gevangenis. De schenker mag weer opperschenker worden, maar de bakker krijgt de doodstraf.

De schenker had aan Jozef beloofd om de farao over hem te vertellen, maar hij denkt niet meer aan Jozef en vergeet zijn belofte.

→  
*lees verder op de volgende bladzijde*

Jozef zit nog steeds in de gevangenis, maar God is hem nog steeds trouw. Het duurt even, maar God werkt aan een plan om Jozef uit de gevangenis te halen. God laat hem niet alleen en Jozef is blij dat God bij hem is.

### **Slot**

Dat is best wel schrikken, hè? Voor de schenker komt alles goed, maar de bakker gaat dood en Jozef blijft in de gevangenis zitten.

Uiteindelijk zorgt God ervoor dat alles weer goed komt met Jozef. Maar dat ziet Jozef natuurlijk niet, hij zit nu gewoon in de gevangenis. Maar hij weet wel dat God bij hem is en dat is al een hele troost. En al die tijd in de gevangenis blijft hij tot God bidden. Kun jij ook zo op God vertrouwen als het slecht met je gaat?

Volgende week gaan we verder met het verhaal van Jozef. Maar onthoud van deze keer dat God bij je wil zijn, ook als het moeilijk is.

*Auteur: RvR*

# Gods plan... met een omweg!

Hoewel Jozef, zoals we vorige week hebben gehoord, in de gevangenis zit, gaat het toch niet al te slecht met hem. Hij heeft een goede positie gekregen in de gevangenis en zo weet Jozef dat God toch met hem is.

Heel vaak vragen mensen en kinderen zich af waarom de dingen gaan zoals ze gaan en gaan ook twijfelen over hun geloof. Heb jij dat weleens?

Iets anders, deze geschiedenis gaat over dromen. Ongetwijfeld heeft iedereen gedroomd, over mooie en minder mooie dingen. Wie wil daar iets over vertellen? Soms komen dromen uit, soms niet, wie kan daar nog een voorbeeld van geven?

## De dromen van de schenker en de bakker

Hierbij gaat het om de wijnschenker die de juiste wijn moet kiezen en uiteraard ook om de bakker. Het lijken maar gewone dienaars te zijn, in werkelijkheid zijn ze juist heel belangrijk. In onze tijd kun je hen vergelijken met het ministerie van landbouw. Ze zijn hooggeplaatst en hebben een leidinggevende functie.

Het bizarre is dat ze beiden een misdaad begaan en Jozef komen vergezellen in de gevangenis. Een heel bijzonder toeval brengt hen bij elkaar. Maar als je gelovig bent weet je dat dit geen toeval is. Het is de wil van God dat dit zo gebeurt. Ze komen in aanraking met Jozef, die hun bediener is. Dus ook in de gevangenis hebben ze een speciale plaats.

Op een ochtend zien zowel de schenker als de bakker er niet bepaald uitgeslapen uit, integendeel. Misschien herken je dit wel, als je 's ochtends in de spiegel kijkt... Jozef ziet dit meteen en vraagt hen waarom ze zo 'depri' overkomen. Jozef heeft de gave om dit op te merken. Net als de Here Jezus vele jaren later 'met ontferming bewogen is' als het gaat om mensen met noden. Dan komt de aap uit de mouw, ze hebben allebei een bijzondere droom gehad. De schenker begint met het vertellen van zijn droom. Het gaat om een wijnstok met drie ranken, die in een ommezien rijp zijn, namelijk in drie dagen en waarvan hij heerlijke wijn perst en die aan de Farao overhandigt. Dit is menselijkerwijs gesproken niet mogelijk, vandaar dat zijn droom zo bijzonder is.

Jozef hoeft niet lang na te denken over de betekenis. Het loopt voor de schenker gelukkig goed af, dit betekent dat de schenker over drie dagen zijn functie weer mag uitoefenen. Jozef is heel kien op dit moment, hij vraagt er meteen bij of de schenker bij de farao een goed woordje bij hem wil doen. Zo is er voor Jozef een mogelijkheid om weer vrij te komen en gloort er licht aan het eind van de tunnel. Voor zowel de schenker als voor Jozef zelf betekenen de droom en de uitleg ervan weer perspectief. Jozef zit er immers onschuldig, dus is het heel goed dat hij om gerechtigheid vraagt.

Daarna is de bakker aan de beurt. Deze heeft ook een heel rare droom gehad. De drie manden met het beste brood, echt luxe brood speciaal voor de farao bestemd (eigenlijk komt het neer op wat wij gebak zouden noemen), worden bedorven door de vogels. Die komen op het brood af en pikken het brood dat voor de farao bestemd was op, ze bederven het, wat er ook aan kruimels overblijft, het is niet meer eetbaar.

Helaas heeft Jozef voor de bakker geen goed nieuws, integendeel. Hoewel deze twee voor hetzelfde vergriep in dezelfde gevangenis zitten, loopt het compleet verschillend af. Er staat in de Bijbel niet bij waarom het zo gaat, welk vergriep ze op hun geweten hebben. Maar het is duidelijk dat de bakker geen goed lot te wachten staat. Hij zal door de farao ter dood veroordeeld worden. In die tijd was dat gebruikelijk, veel normaler dan in onze tijd en onze maatschappij.

Drie dagen later geeft de Farao een feest en laat zich opnieuw bedienen door zijn schenker en bakker. Het loopt af zoals Jozef het heeft gezegd, met de schenker goed en met de bakker helaas slecht.

Iets om te onthouden is het getal van de drie dagen. Dat getal komt ook naar voren als het gaat om het aantal dagen dat Jona in de vis zit en ook wanneer Jezus drie dagen in het graf ligt.

Maar het speerpunt zijn natuurlijk de dromen. In Handelingen 2:17 en verder vertelt de discipel Petrus dat God zal spreken door visioenen en dromen. Er zijn ook wel moslims christen geworden door dromen, waarin ze Jezus zagen. Natuurlijk kunnen we ook nog terugkijken in plaats van vooruit, naar Jakob, de grootvader van Jozef, die droomde van een ladder.

Het is triest hoe het is afgelopen met de bakker. Wat helemaal jammer is dat de schenker meteen vergeet dat hij voor Jozef een goed woordje zou doen bij de farao. Maar wie weet komen er nog andere mogelijkheden... Want Gods plan gaat altijd door!

*Auteur: EvD*