

De droom van farao

Genesis 41



Thema: Onderkoning in dienst van God

Doel

De kinderen ontdekken dat Jozef door alle gebeurtenissen in zijn leven een mooie en eervolle plaats in Egypte krijgt. Niet toevallig, maar dankzij God.

Toelichting

Wanneer Jozef de droom van de farao kan uitleggen, verandert zijn leven totaal. Van gevangene wordt hij nu onderkoning. Dromen uitleggen kun je volgens de Egyptenaren immers alleen als je in nauw contact met de goden staat; zo iemand moet wel wijs zijn. Jozef zegt dat hij de God van Israël dient. Dan verklaart Jozef de droom en geeft daarbij in naam van zijn God goede raad hoe de farao op de hongersnood moet reageren. Zo laat hij zien wat Gods verbond betekent: God zegent zijn volk Israël en geeft in dat volk andere volken zijn zegen. Jozef wordt onderkoning van Egypte als dienaar van Israëls HEER.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jozef wordt onderkoning

Richtlijnen: Vertel aan de jongsten eenvoudig de droom van farao. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald om de droom uit te leggen. Benadruk dat hij dat uit zichzelf niet kan, maar dat God hem deze wijsheid geeft. De farao vindt het plan van Jozef zo knap, dat hij hem beloont. Zo geeft God Jozef het goede na zoveel verdriet en Hij helpt de Egyptenaren om tijdens een hongersnood te kunnen leven.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Uit de cel op de troon

Richtlijnen: Kun jij iets wat niemand anders kan? Wat zeggen andere mensen ervan dat jij dat kunt? Vind jij jezelf daardoor beter dan een ander? Kun jij ook iets voor een ander doen, doordat jij zo goed bent in iets? Hoe dan?

Jozef heeft geweldige indruk gemaakt met zijn talent om dromen uit te leggen. Maar hij heeft erbij gezegd, dat hij dat niet zelf kan. God geeft het hem. Dan vertelt Jozef hoe zijn God vele Egyptenaren van de hongerdood wil redden. God houdt immers van heel de wereld. De farao gelooft Jozefs uitleg en zegt: zo'n man, vol van Gods Geest (vs. 38) heeft Egypte nodig. De trouw van Jozef bij Potifar en in de gevangenis wordt beloond en deze knecht van God op de troon in Egypte. Als je goed in iets bent, betekent dat misschien waardering voor jezelf, maar ook dat je anderen kunt helpen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Onderkoning in dienst van God

Richtlijnen: Het moet voor Jozef een glorieus moment zijn, dat hij eindelijk de beloning krijgt voor alle goede dingen die hij heeft gedaan. Hij is zich ervan bewust dat hij dat niet aan zichzelf te danken heeft. Bij het uitleggen van de droom wijst hij heel bescheiden naar zijn God. God leidt alles zo dat hij onderkoning van Egypte wordt. Jozef blijft dienaar van de HEER. Hij zet zich in om Egypte voor te bereiden op een hongersnood door graanvoorraden aan te leggen. Ook daarmee heeft God een bedoeling: Jozef mag zijn familie redden van de dood.

Het is mooi als wij gelukkig zijn en gewaardeerd worden (dat wil iedereen), maar het belangrijkste is dat wat wij zeggen en doen gebruikt kan worden door God in zijn Koninkrijk. Laat Gods liefde zien in de kerk en jouw omgeving!

Extra bijbelgedeelte: Jesaja 61:1-3

(Een profetie over de knecht van de HEER, de kerk zegt: Jezus. Hij is vol van Gods Geest en brengt goed nieuws. Hij brengt bevrijding en troost aan wie in God geloven wil. Op die manier was Jozef vol van Gods Geest)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

We bevinden ons met dit hoofdstuk midden in de verhalencyclus over Jozef. Jozef is door zijn broers verkocht naar Egypte, hij heeft gewerkt in het huis van Potifar en vanwege de leugen van de vrouw van Potifar komt Jozef in de gevangenis terecht. Het bemoedigende refrein in hoofdstuk 39 is 'De Heer stond Jozef terzijde' of in een andere vertaling 'De Here was met Jozef'. Als het in je leven tegenzit wil dat dus nog niet zeggen dat de Here er niet is. Ook in de moeilijkheden is Hij erbij. Zo is Hij ook bij Jozef in de gevangenis. Hij is niet alleen. De Here God helpt Jozef om de dromen van de bakker en de schenker uit te leggen. De overste van de schenkers komt vrij maar hij vergeet Jozef. Wat zal Jozef dagelijks in afwachting hebben gezeten: 'komen ze me vandaag uit de gevangenis halen?' De dagen worden weken, de weken maanden en de maanden jaren. Zijn geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld! De Here God heeft een lange adem. Iets dat ook voor ons in onze gejaagde tijd best lastig is. Pas na twee jaar komt er verandering! Het derde jaar gaat in. Het getal drie wijst in de Bijbel op een beslissende verandering. Nu is het farao die een droom krijgt. Twee keer zelfs in dezelfde nacht. Farao is er onrustig van en wil meteen uitleg van de professionele uitleggers. In die tijd werden die gezien als echte wetenschappers. Niemand van hen kan de uitleg echter geven. Het laat zien dat ze hun werk serieus namen en dus niet maar iets verzonnen. De overste van de schenkers herinnert zich dan Jozef en vertelt de Farao over hem. Jozef moet meteen bij de Farao komen. Wat een overgang moet het voor hem geweest zijn en wat een bijzondere ontmoeting: de machtige Farao en een nietige, gevangengezette slaaf. De farao moet wel ten einde raad geweest zijn. Het beeld deed me ook denken aan de ontmoeting tussen de Here Jezus en Pilatus en koning Herodes.

Eenmaal bij de Farao geeft Jozef een prachtig getuigenis. Het is God die de uitleg kan geven. De jaren in de gevangenis hebben hem niet van zijn geloof doen vallen! God laat zijn genade aan Farao zien door hem te waarschuwen voor de hongersnood die zal komen. Het laat ook zien dat Hij gebruik maakt van bepaalde overtuigingen. De Egyptenaren geloofden namelijk dat dromen betekenis hadden, dat het boodschappen van de goden waren. Met Gods hulp kan Jozef de juiste uitleg geven en hij vult de uitleg aan met adviezen: er zullen zeven overvloedige jaren komen gevolgd door zeven magere jaren; zorg dat u voorbereid bent! Farao en zijn dienaren zijn onder de indruk van Jozef. Ze zeggen dan ook dat Jozef vervuld is van Gods Geest. Ze zullen hierbij niet gedacht hebben aan de Here God maar aan de hun bekende goden. De farao leeft op. Jozef wordt onderkoning. Hij krijgt van de farao een nieuwe naam. De precieze betekenis is niet helemaal duidelijk. Farao laat hiermee in ieder geval wel zien dat hij de baas over Jozef is. Ook krijgt Jozef een vrouw met de naam Asnat. Door te trouwen met iemand uit de hoogste families van Egypte wordt zijn promotie bezegeld. On was het centrum van de Egyptische zon aanbedding. Dat Jozef trouwt met de dochter van Egyptes hoogste priester zou ook kunnen wijzen op de erkenning van Jozefs God. Je vraagt je af hoe het geloof bij Jozef thuis beleefd werd. Zal zijn vrouw overgegaan zijn naar de God van Jozef? Jozef is nu 30 jaar oud (bedenk dat hij zo rond 17 jaar was toen hij verkocht werd! Gen.37:2). Is dit een profetische verwijzing naar de leeftijd waarop de Here Jezus naar alle waarschijnlijk zijn openbare leven begon? Voordat de zeven magere jaren beginnen, krijgt hij twee zonen. In de betekenis van de namen laat hij zien dat hij, hoewel hij veel 'vergeten' is, God niet vergeten is. De jongens krijgen Hebreeuwse namen. Hiermee laat hij zien dat hij zijn afkomst niet verloochent. Mogelijk zit er ook de verwachting in dat hij ooit weer terugkomt in het beloofde land? Zou je in de naam van Manasse ook een gebed kunnen horen: 'doe mij toch vergeten'? In de naam Efraïm proef je een pijn bij Jozef die niet overgaat. Hij lijkt te beseffen dat hij balling is in Egypte. In ieder geval is Jozef 'groot' geworden. Hij is bekend in heel Egypte. Als de hongersnood komt, krijgt Jozef de opdracht het graan te verkopen. Opvallend is dat de farao Jozef hier bij zijn oorspronkelijke naam noemt. In deze Jozef zie je een voorloper van Hem, de Redder, die het Brood des levens is. Dat de uitleg van de dromen uitkomt zoals Jozef had gezegd, versterkt zijn positie uiteraard enorm.

Vers voor vers

- Vs.1 Letterlijk staat er 'twee jaren dagen'. Het laat iets voelen van het lange wachten; 'dag na dag'.
- Vs.14 Ook hier wordt weer over kleding gesproken. De broers trokken hem zijn kleed uit en de vrouw van Potifar greep Jozef bij zijn kleed.
- Vs. 45 De betekenis van de nieuwe naam van Jozef is niet helemaal duidelijk. Het zou 'degene die geroepen is' kunnen betekenen, maar ook zoiets als 'hij spreekt en men leeft op.'

Vragen

1. Heb jezelf ook ervaring met de lange adem van de Here God? Hoe ga je daarmee om?
2. Hoe zou Jozef daar in de gevangenis, in een goddeloze omgeving en een omgeving van afgoderij, het geloof in de Here God levend hebben kunnen houden denk je?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 111

Lied 116a: 1,2,3

Gezang 304 LvdK

Jozef zoekt zijn grote broers

Ik kijk omhoog naar de bergen

Waar komt mijn hulp vandaan?

Heer, U kent mij als geen ander

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Lied 166b

Op Toonhoogte 517

Hemelhoog 40

Hemelhoog 50

Hemelhoog 455

Auteur: PZ



Jozef wordt onderkoning

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende
aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigheden:

Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf
uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van tevoren een gedeelte van de tekening maken (zie
voorbeeld 1)

Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt;
dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief ge-
drukte gedeelten tussen haakjes.

Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat
alles van tevoren klaarligt, dat je er goed bij kan en de
kinderen het goed kunnen zien.

Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de
zijdant te staan.

De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een **schets-**
bord verhaal.

Let erop dat je **éérst het stukje erbij tekent** en **dán pas**
vertelt wat het is.

Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het
wordt.

Je krijgt dan leuke interactie.

*Het woord 'onderkoning' is gemaakt van zgn. 'ladderletters'.
Van tevoren schilder/teken je een gele balk met daarin,
met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderlet-
ters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van tevoren
aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.*

Gebruik 4 verschillende kleuren voor de personen uit dit
verhaal.

Eén voor: Farao, de wijze mannen, de schenker, Jozef.



voorbeeld 1

Inleiding

Kom even terug op het verhaal van vorige week: De
dromen van de schenker en de bakker.

Laat eventueel een plaat zien uit de kinderbijbel. Wat
weten de kinderen nog van het verhaal?

De schenker is weer vrij, hij mag uit de gevangenis. Hij
mag weer in het paleis werken en het drinken voor Farao
inschenken. Maar de schenker vergeet Jozef. Twee
lange jaren denkt de schenker niet meer aan Jozef.

We gaan luisteren hoe het verder ging.

A

Het is nacht, het is stil. Iedereen ligt te slapen.

Jozef in de gevangenis, maar ook (*teken Farao*) Farao in
zijn bed in het paleis.

Maar wat is dat?

Farao staat bij de (*teken het water*) rivier de Nijl. Hij ziet
een (*teken de koe*) een koe uit het water komen.



lees verder op de volgende bladzijde



Nee, niet één koe maar *(teken de streepjes terwijl je telt)* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koeien!
 Zeven mooie, dikke vette koeien. Aan de kant van de rivier gaan ze lekker gras eten.
 Maar dan komt er nog iets uit het water. Wat is dat? Farao kijkt nog eens goed.
 Hij ziet nog een *(teken de magere koe)* koe uit het water komen.
 Maar deze koe is lelijk en mager. Het is er niet één, maar het zijn er ook zeven!
 De magere koeien lopen naar de mooie, vette koeien en eten ze zomaar op!
 En ze blijven mager en lelijk.
 'Huh!!' Farao schiet wakker. Dit was een *(maak het woord 'droom' af)* droom!
 'Oh', denkt Farao, 'Wat een akelige droom, bah.'

B
(teken Farao) Farao draait zich om in zijn bed en valt weer in slaap.
 Maar dan droomt Farao nóg een keer.
 Hij ziet een mooie *(teken de steel)* korenhalmplant en uit die plant groeit een prachtig mooie, dikke *(teken de korenaarstreepjes)* korenaar.
 Vol met *(teken de graankorrels)* korreltjes graan, daar kan je veel brood en koeken van bakken.
 Maar het is niet één korenaar.
 Nee, het zijn *(teken de streepjes terwijl je telt)* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korenaren!
 Maar dan groeit er nog iets uit de korenhalmplant. Wat is dat? Farao kijkt eens goed.
 Hij ziet nog een *(teken de korenaar terwijl je verder vertelt)* korenaar uit de plant groeien.
 Maar deze korenaar is dun en verdord. Het is er niet één, maar het zijn er zeven!

En die magere dunne stengels korenaren eten de zeven dikke korenaren op!
 En ze blijven dun en verdord.
 Dan wordt Farao *(maak het woord 'wakker' af)* wakker. Hij heeft weer gedroomd!

C
 De volgende dag zit *(teken Farao)* Farao op zijn troon. Tjonge, wat heeft hij toch gedroomd vannacht. Wat zou dat toch betekenen?
 Farao laat zijn *(teken de wijze mannen)* wijze mannen komen en vertelt wat hij gedroomd heeft.
 'Vertel me wat die dromen betekenen!', zegt Farao tegen hen.
 Maar hoe diep de wijze mannen ook nadenken, ze weten het niet.
 Niemand weet het! Niemand kan de Farao vertellen wat de dromen betekenen.
 Dan komt er iemand voorzichtig naar Farao toelopen. Het is de *(teken de schenker)* schenker.
 De schenker mag de *(teken de beker)* beker met drinken voor Farao inschenken.
 'Eh, Farao', zegt de schenker voorzichtig. 'Twee jaar geleden zat ik samen met de bakker in de gevangenis. We hadden toen allebei een droom. In de gevangenis zat ook een jonge Hebreeuwse man, hij was slaaf geweest van Potifar. Hij heeft ons uitgelegd wat onze droom betekende, en het gebeurde precies zoals hij gezegd had.'
 'Laat die man onmiddellijk bij mij komen!' zegt Farao. Zo snel als ze kunnen halen de knechten van Farao Jozef uit de gevangenis.
 Hij mag zich wassen en scheren en krijgt schone kleren aan.



lees verder op de volgende bladzijde

Dan brengen ze (*teken Jozef*) Jozef bij Farao. 'Luister', zegt Farao tegen Jozef, 'Ik heb gedroomd en niemand kan mij vertellen wat de dromen betekenen. Maar ik heb gehoord dat jij elke droom uit kan leggen.' 'O, nee', zegt Jozef, 'Dat kan ik niet. Dat kan alleen (*maak het woord 'God' af*) God.'

D

Dan vertelt (*teken Farao*) Farao wat hij gedroomd heeft. Over de zeven mooie, vette koeien die opgegeten worden door de zeven magere koeien. En over de zeven mooie, volle korenaren die opgegeten worden door de zeven dunne, verdorde korenaren. (*teken Jozef met één arm*) Jozef zegt: 'Uw dromen betekenen allebei hetzelfde. Met deze dromen vertelt (*teken de arm omhoog bij Jozef*) God wat Hij gaat doen. De zeven mooie koeien en de zeven mooie korenaren zijn zeven jaren. Zeven jaar zal er heel veel koren groeien. Zeven jaar zal er heel veel eten in het land zijn. Veel te veel om op te eten. Maar daarna zal er zeven jaar geen koren groeien, dan is er veel te weinig eten in het land. Dan zal iedereen honger hebben, dan is er (*maak het woord 'hongersnood' af*) hongersnood. God zegt dat dit echt gaat gebeuren. Weet u wat u moet doen Farao? U moet iemand zoeken die wijs en verstandig is en u kan helpen. In de zeven jaren dat er veel te veel koren is moet u (*teken de schuur*) schuren laten bouwen. En in die schuren moet u de (*teken de zakken*) zakken met graan bewaren die te veel zijn. Als dan de zeven jaren komen waar geen koren zal groeien heeft u genoeg in de schuren voor de mensen die honger hebben.' Dan zegt Farao: 'Gods Geest is in jou. God heeft ervoor gezorgd dat jij dit allemaal weet. Niemand is zo wijs en verstandig als jij. Jij mag (*maak het ladderwoord 'onderkoning'*) onderkoning worden. Jij wordt de baas over ons land, alleen ik ben de baas over jou.'

En zo gebeurt het. Jozef krijgt de koninklijke ring van Farao aan zijn vinger. Hij krijgt een koninklijke mantel en een prachtige gouden ketting. Jozef die in de put zat, die verkocht werd door zijn broers, die in de gevangenis zat voor iets dat hij niet had gedaan, is nu onderkoning van Egypte. Wat is God goed voor hem.

Afsluiting

Zing of luister met elkaar een lied over het leven van Jozef.

(Laat de laatste coupletten over de broers nog niet horen)

Bijvoorbeeld:

Jozef had een jas - Elly en Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI>

Jozef zoekt zijn grote broers - Hanna Lam

<https://www.youtube.com/watch?v=sCpJfDPBDac>

Auteur: EZD



Uit de cel op de troon

Inleiding

Herken je dat gevoel? Dat je ergens heel goed in bent en dat je anderen daar mee kan helpen? Denk maar eens na. Wie help jij in de klas graag? Of misschien buiten als je speelt?

Ook Jozef hielp graag andere mensen, maar het was nu al wel erg lang geleden dat hij de schenker en de bakker had geholpen door hun dromen uit te leggen. Gelukkig had Jozef veel geduld en vertrouwde hij op God, maar hij zo graag andere mensen willen helpen...

Bijbelverhaal

Na de dromen van de schenker en de bakker zijn er alweer twee jaar voorbij. Jozef zit nog steeds gevangen in de gevangenis en blijft hopen dat iemand hem hier ooit weg komt halen.

Het is al laat in de avond, dus besluit de farao lekker te gaan slapen. In zijn slaap begint de farao te dromen. Nu is dromen vaak leuk, al herinner je je er de volgende dag meestal niks meer van. Dit keer is de droom van de farao helemaal niet zo leuk.

In zijn droom staat de farao aan een rivier. Het is de rivier de Nijl, de belangrijkste rivier in Egypte. Terwijl de farao daar aan de oever van de rivier staat ziet hij iets heel raars gebeuren. Uit de rivier komen ineens zeven koeien gelopen. Zeven koeien! Zo uit de rivier! De farao wrijft nog eens in zijn ogen. Ziet hij dit nu goed? Het is echt waar. De koeien lopen zo de rivier uit en beginnen lekker te eten van het groene gras. Alsof dit nog niet gek genoeg is, gebeurt er nog meer. Er komen weer koeien uit de rivier. Het zijn er weer zeven. Maar oei, dit keer zijn ze erg mager. De eerste zeven koeien zagen er tenminste nog goed gezond uit. De farao kan zijn ogen niet geloven. Wat er nu toch gebeurt. De magere koeien lopen naar de eerste groep koeien toe. Je zou denken dat ze ook gras gaan eten, maar nee. Ze eten zo die mooie gezonde koeien op. De farao schrikt hier zo van dat hij wakker wordt. Rechtop en zwetend zit hij in zijn bed. Als de farao goed om zich heen kijkt en ziet dat hij gewoon in bed zit, kan hij weer opgelucht ademhalen. Het was maar een droom. Na een slokje water kruipt de farao weer lekker zijn bed in.

Opnieuw begint de farao te dromen.

Dit keer gaat zijn droom niet over koeien maar over een veld met koren. De farao ziet een plant groeien. Er groeien zeven prachtige korenaren uit de plant. Mooi en gezond, dat wordt een mooie oogst. Als de farao naar de korenalm ernaast kijkt gebeurt daar ineens iets anders. Daar groeien helemaal geen mooie korenaren uit. Dit zijn zeven verschroeide, dunne en dorre stengels. Daar oogsten we helemaal niks van, denkt de farao. En alsof het zo allemaal nog niet genoeg was beginnen de dunne sprietjes de mooie korenaren op te eten.

Ook dit keer wordt de farao met een ongerust gevoel wakker.

Als de ochtend aanbreekt maakt de farao zich nogal zorgen. Hij kan zich zijn dromen nog precies herinneren. Zulke rare dromen en allebei hadden ze iets met het getal 7 en mooie en slechte dingen.

De farao besluit alle mannen in Egypte die slim zijn en gestudeerd hebben bij hem brengen. Iemand moet toch kunnen uitleggen waarom hij deze dromen droomt. Helaas is er niemand die weet wat de dromen van de farao betekenen.

Op het moment dat de farao het allemaal even niet meer weet komt de schenker bij de farao.

'U weet vast nog dat ik in de gevangenis heb gezeten. Samen met de bakker had ik daar ook eens van die dromen. We hadden geen idee wat het kon betekenen. Maar in de gevangenis was een man. Hij luisterde naar onze verhalen over onze dromen. U zult het misschien niet geloven, maar hij kon ons vertellen wat onze dromen betekenden. Hij vertelde ons wat er met ons zou gebeuren. Drie dagen later gebeurde precies wat hij voorspeld had. Want ik mocht weer bij u komen werken en het verhaal van de bakker, tsja dat kent u zelf ook wel.'

De farao twijfelt geen moment. Jozef moet zijn droom komen uitleggen en wel zo snel mogelijk.

Jozef is blij als ze hem uit de gevangenis komen halen. Helemaal als hij merkt dat het door de schenker komt. Het wachten en het vertrouwen op God is niet voor niets geweest!

Als Jozef bij de farao komt en de schenker ziet herinnert hij zich direct de dromen van de schenker en de bakker. De farao heet Jozef welkom en vraagt of hij hem alsjeblieft kan helpen bij het uitleggen van zijn droom. 'Ik weet zelf niet wat uw droom betekent farao. Dat weet alleen God. Als u mij uw droom vertelt dan kan ik u vertellen hoe God uw droom aan mij uitlegt. Ik hoop voor u dat het een mooie boodschap is.' Dan vertelt de farao zijn hele verhaal. Eerst over de koeien die uit de Nijl gelopen kwamen. Zeven gezonde en dan die 7 magere. Ook vertelt de farao over zijn tweede droom. De korenaren. Ook weer 7 gezonde en 7 dunne verdorde stengels. Natuurlijk vertelt de farao ook over het opeten van de koeien en de korenaren. Als de farao klaar is met zijn verhaal zegt hij: 'Dat was het. Dat zijn mijn dromen. Kan je me vertellen wat ze betekenen?'

Jozef, die stil heeft zitten luisteren knikt. 'Ik kan u zeker vertellen wat je dromen betekenen. Ze hebben ook veel met elkaar te maken. Ze betekenen zelfs allebei hetzelfde. De zeven gezonde koeien staan voor zeven gezonde jaren. In uw land zullen de komende zeven jaar heel goed zijn, met steeds een mooie oogst en genoeg eten voor iedereen. De zeven jaren erna, dat zijn de magere koeien die u zag, zullen heel slecht zijn. Er zal te weinig te eten zijn voor de mensen in uw land. Zelfs zo weinig dat iedereen honger zal lijden en de zeven goede jaren alweer vergeten is. Het is echt het plan van God dat dit zo zal gaan. En gelukkig geeft Hij u nu de kans om u voor te bereiden.'



lees verder op de volgende bladzijde

De farao zit met zijn handen in zijn haar. 'Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat we dit aankunnen', mompelt hij hardop in zichzelf.

'Ik wil u wel wat tips geven. Zorg dat iemand u gaat helpen die heel wijs is. Hij moet u helpen om het land te leiden. Daarnaast moet u de mensen in uw land de opdracht geven om de komende zeven jaar een deel van hun oogst te bewaren. Als alle steden in Egypte dit zullen doen, dan moet er genoeg voorraad zijn om de zeven slechte jaren die zullen volgen te overleven.'

De farao is zo onder de indruk van Jozef en zijn wijsheid. 'Ik wil dat jij de leider van mijn land wordt. Ik ben de farao, maar jij leidt mijn land. Iedereen heeft jouw toestemming nodig en jij zal alle besluiten moeten nemen. Met alle wijsheid die God jou geeft heb ik vertrouwen in jou en wat je zal besluiten.'

Jozef krijgt mooie kleren, een mooie wagen en hij krijgt zelfs de ring van de farao. Jozef zorgt goed voor zijn land en komt overal in Egypte om goed voor zijn land te zorgen. Ook trouwt Jozef en krijgt hij twee zoons.

Er volgen inderdaad zeven mooie jaren. Maar ook zeven jaren waarin Jozef hard werkt. Hij laat overal in Egypte oogst opslaan. Zoveel dat ze de tel kwijtraken om zeker te weten of dit wel genoeg zal zijn.

En na de zeven mooie jaren komen er inderdaad zeven slechte jaren. Er is een groot tekort aan eten. De mensen krijgen honger. Gelukkig had Jozef ervoor gezorgd dat er veel graan bewaard was. Dit graan kon Jozef nu verkopen aan de mensen, zodat iedereen genoeg te eten had. Niet alleen in Egypte zijn er zeven slechte jaren. Ook in andere landen is er echt hongersnood. Als de mensen in andere landen horen dat er in Egypte veel eten bewaard is besluiten zij ook naar Egypte te gaan. Overal vandaan komen mensen naar Jozef en zijn land om eten te kopen.

Jozef denkt af en toe nog wel eens terug aan alles wat hij meegemaakt heeft. Maar wat heeft zijn vertrouwen in God hem nu iets moois gebracht!

Auteur: RDV



Inleiding

De meeste dromen zijn bedrog. Toch? Vraag voor je begint te vertellen:

Kunnen de kinderen zich een droom van zichzelf herinneren? Vertel maar!

Kwamen de dromen uit?

Merkt je dat het soms lastig is om dromen na te vertellen? Je droomt niet altijd dingen zoals die in het echt kunnen gebeuren.

Ook de koning in Egypte, waar Jozef in de gevangenis zit, heeft een vreemde droom. Daar gaat het vandaag over....

De droom van de farao

De koning van Egypte staat bij de Nijl. Het is een mooie dag. De zon schijnt op het water en de wind blaast zachtjes door het riet. Plotseling ziet hij het water bewegen.

Is het een vis? Nee. Er komt een dikke koe het water uit gelopen. En nog één... en nog één. Zeven dikke koeien stappen aan land. Ze gaan lekker langs de kant van de rivier staan en eten rustig zoveel plukjes gras als ze kunnen.

Weer beweegt het water. Nóg meer koeien lopen het land op, weer zeven. Maar deze koeien zijn lelijk en mager. Ze zien er slecht uit. Maar in plaats van te grazen en gras te eten in de sappige wei, lopen ze naar de dikke koeien toe en... ze eten ze op!

De farao wordt wakker. Wat een rare droom! Gelukkig droomt hij niet zo vaak zo raar. Hij draait zich eens om en gaat verder slapen.

Maar weer heeft hij een droom. Eentje die lijkt op de vorige. Een mooie plant met zeven aren vol graankorrels groeit voor zijn neus omhoog. Als al het graan er zo mooi uitziet zal de oogst geweldig zijn! Maar een ander plantje komt ook op. Eentje met zeven verpieterde aren met graan waar je bijna geen meel van kunt maken. Terwijl de farao ernaar staat te kijken slokt het dorre, droge plantje zomaar de mooie en gezonde plant op. Weg zijn de grote graankorrels in de halmen.

Weer schrikt de farao wakker. Deze vreemde dromen lijken wel heel erg op elkaar. Hij weet zeker dat er een betekenis achter zit. Maar wie kan hem die vertellen?

Alle geleerde mensen in het paleis halen hun schouders op. 'Geen idee, wij weten het niet...' Maar de schenker van de koning heeft wel een idee. Hij herinnert zich Jozef, die nog in de gevangenis zit. Jozef, die twee jaar geleden zijn droom zo goed had uitgelegd.

'Laat die man hier komen!' zegt de farao. 'Hij moet mijn droom maar uitleggen!' En Jozef wordt uit de gevangenis gehaald.

'Nou, koning,' zegt Jozef, als hij gewassen en geschoren en met nieuwe kleren voor de farao staat. 'Eigenlijk kan ik geen dromen uitleggen.' Iedereen kijkt naar hem, wat zegt die gevangene nu? 'God alleen kan duidelijk maken wat hij met deze droom bedoelt. Hij wil u iets vertellen', legt Jozef uit.

Jozef mag vertellen wat God aan de farao wilde laten zien door het dromen van de dromen. De dikke koeien en de gezonde korenaren zijn goede jaren, met eten en drinken genoeg voor iedereen. Maar de lelijke en slechte koeien en graankorrels vertellen dat er daarna zeven slechte jaren aan komen, met weinig eten voor de mensen en een slechte oogst. 'Daarom koning, is het verstandig om in de goede jaren eten te sparen voor de slechte jaren die komen gaan.'

De farao is onder de indruk van Jozef en van wat hij zegt. 'Als God jou dit allemaal vertelt, dan moet je wel een verstandige man zijn,' zegt hij. 'Jij moet voor mij het land regeren, dan komt dit vast in orde.'

En zo is het gekomen dat Jozef van een slaaf en een gevangene de op-één-na belangrijkste man in Egypte werd.

God zorgt

Jozef had niet echt een leuk leven gehad, terwijl hij echt goed zijn best deed, ook toen hij een slaaf was. Maar nu komen er veel betere tijden voor hem aan. God heeft ervoor gezorgd dat hij aan de farao zijn droom kon uitleggen en opeens veel respect kreeg in het land waar hij als slaaf gekomen was.

God zorgt niet alleen voor Jozef, maar ook voor zijn volk, de vader van Jozef en zijn broers en hun gezinnen. Net als veel volken rond Egypte konden zij in een tijd van weinig eten en honger naar Egypte toe om eten te kopen. God had de farao voor de honger gewaarschuwd in een droom. Veel mensen konden daarom later toch aan eten komen.

Vragen

- Over wie gaat dit verhaal volgens jou? (Er zijn natuurlijk verschillende antwoorden, benadruk daarbij...)
Over Jozef (en hoe God voor hem zorgt, hem niet vergeet en ook zijn dromen die hij vroeger kreeg uit laat komen)
Over God (hoe de mensen niet vergeet. Hoe hij een plan heeft om mensen eten te geven in een tijd van honger)
Over het volk van God (Jakob/Israël en zijn gezin. Het begin van Gods volk is er. We lezen ook hier hun geschiedenis in het Oude Testament. Ze mochten niet van de honger omkomen.)
- Met Gods hulp kon Jozef de dromen uitleggen. Hij werd daarom erg geëerd. Dat was fijn. Jozef bleef daarbij ook trouw aan God. Hij gaf Hem de eer.
Zijn er ook dingen die jij kunt, die andere mensen knap vinden? Dat is altijd fijn, toch?
Kun je ook zien dat je talenten van God krijgt?
Kun je ook bedenken hoe je hem daarmee kunt eren?
- Vandaag ging het over dromen. God heeft ook een droom, een plan voor de wereld. Die droom zal ook uitkomen. Weet je welke 'droom' dat is?

Auteur: MZ