

6 maart 2022

Jezus wast de voeten van zijn discipelen

Johannes 13:1-20



Thema: De Meester knielt voor zijn leerlingen

PROJECTTITEL: JEZUS MAAKT HET VERSCHIL

Projectthema: Dienen of gediend worden?

Doel

God overwint het kwade, doordat Jezus de minste wil zijn. Hij knielt voor zijn discipelen. Hij leert hun dat Gods Koninkrijk komt door God en de naaste te dienen.

Toelichting

Jezus is als koning binnengehaald in Jeruzalem. De menigte juicht en brengt Hem de eer. Daarna zegt Jezus nogmaals tegen zijn discipelen dat Hij moet sterven om Gods opdracht uit te voeren. In ons gedeelte zijn zij samen op de avond voordat Jezus gevangengenomen wordt, om Pascha te vieren. Jezus doet dan het werk van een slaaf. Hij als Meester wast de voeten van zijn leerlingen. Het knielen en wassen verwijst naar het lijden dat Jezus op zich neemt. Wanneer Petrus protesteert tegen Jezus' houding, zegt Jezus: Petrus, als jij je niet door Mij wilt laten wassen, kun je niet met Mij verbonden zijn. Alleen door mijn lijden voor jou kun je verlost worden. Door het water over zijn voeten, voelt Petrus Gods liefde in Jezus. Jezus vraagt zijn discipelen om te doen als Hij: elkaar de voeten wassen, elkaar dienen, de minste willen zijn. Wanneer wij bereid zijn ons op te offeren voor het geluk van de ander, is het leven goed. In het dienen van elkaar wordt Gods goedheid en trouw zichtbaar.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus knielt

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen dat voor het Pascha niemand het vieze werkje wilde doen. Niemand wilde de voeten van de anderen wassen. Dan doet Jezus het zelf! Ze schrikken en schamen zich diep. Petrus zegt: dit is helemaal verkeerd, ik moet voor Jezus knielen en zijn voeten wassen. Maar Jezus zegt, dat het zo echt goed is. Omdat Hij zal lijden en sterven, kan Petrus bij Hem horen. Jezus geeft liefde en Petrus krijgt die liefde.

Daarna zegt Jezus tegen zijn leerlingen: Kijk goed, hoe Ik het heb gedaan. Jullie moeten niet de belangrijkste willen zijn, God wil dat wij knielen voor elkaar en elkaar helpen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus dient ons

Richtlijnen: De kinderen weten al wel iets van de samenleving. Wat vinden zij ervan, als een dokter het eten in het ziekenhuis rondbrengt, dat een directeur de prullenbakken in het kantoor leegt en dat de koning het verkeer regelt? Is dat niet de omgekeerde wereld?

Vertel de geschiedenis vanuit het perspectief van Jezus. Hij wil zijn leerlingen laten ervaren, hoe Hij hun Meester wil zijn. Hij wil niet boven hen staan, maar doet het vervelendste werk. Daarom pakt Jezus de waskom en de handdoek en doet het werk van een slaaf voor de anderen. Jezus zal alle mensen dienen/schoonmaken door zijn sterven aan het kruis op Golgota.

Petrus protesteert daartegen. Hij zou Jezus' voeten moeten wassen. Dit is de omgekeerde wereld. Jezus antwoordt: Alleen als Ik dien komt het voor altijd goed met jou. Jij blijft Gods kind, als Ik voor jouw zonden sterf. Dan vindt Petrus het goed en hij voelt in het water Jezus' liefde voor hem en alle anderen.

Jezus zegt daarna: laten jullie elkaar ook voelen wat Gods liefde betekent? Help elkaar, dien elkaar, voel jezelf niet verheven boven de ander.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus laat Gods liefde zien, Hij knielt

Richtlijnen: Als inleiding zou je een aantal beroepen kunnen noemen met de vraag deze in volgorde van belangrijkheid te zetten. Klopt dat met wat men vindt (zie de lijstjes op internet). Gods Koninkrijk is anders dan onze wereld. Bij ons gaat het om hoog op de maatschappelijke ladder staan. Zo is onze maatschappij ook ingericht (verschil in salaris, aanzien en macht).

Jezus zegt dat Gods Koninkrijk anders is dan onze samenleving. De belangrijkste, Hijzelf, wil de onbelangrijkste zijn. De Meester wil zijn leerlingen de voeten wassen. Petrus schrikt daarvan (en terecht!), maar Jezus maakt duidelijk dat genade (geven zonder voorwaarden vooraf of achteraf) en liefde (uitgaan van wat de ander nodig heeft) de kenmerken zijn van zijn Koninkrijk. Straks lijdt en sterft Jezus om Koning te worden van hemel en aarde. Het lijkt misschien een afgang, maar wie beter kijkt ontdekt Gods overwinning.

Erger jij je wel eens, net als Petrus, aan het dienende gedrag van Jezus? Is dat niet te soft? Wat betekent zijn houding voor onze maatschappij en voor jou persoonlijk?

Extra Bijbelgedeelte: Filippenzen 2:5-11

(Jezus is neergedaald uit de hemel en heeft zich vernederd, opdat iedereen voor Hem zal buigen en Hem zal erkennen als Heer)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Het publieke optreden van Jezus (Joh. 2 t/m 12) wordt afgesloten in Joh. 12:37-50 met de constatering dat er weinig of geen geloof is gegroeid ondanks de vele tekenen die Jezus gedaan heeft (12:37-43). Aansluitend lezen we nog één keer een soort samenvatting van Jezus' getuigenis (12:44-50) dat Hij door de Vader gezonden is en dat Hij uitsluitend doet wat de Vader hem opgedragen heeft. Daarna volgen er vijf hoofdstukken waarin Jezus in besloten kring onderwijs geeft aan zijn discipelen. De gesprekken van Joh. 13 en 14 vonden plaats tijdens een maaltijd (naar we aannemen de Paasmaaltijd). De woorden in de hoofdstukken 15 t/m 17 heeft Jezus uitgesproken toen ze buiten waren, op weg naar de hof Getsemane (verg. 14:31).

Jezus heeft zijn leerlingen liefgehad tot het uiterste (13:1 slot). Door de voetwassing heeft Hij laten zien wat het karakter van die liefde was: nederigheid. Jullie noemen Mij 'Meester' en 'Heer' en terecht. Toch heeft Hij hen gediend als een slaaf. Het is deze liefde die Hem bewoog om mens te worden (Joh. 6:48-53 en Fil. 2:5-8). Nadat Judas is vertrokken vraagt Jezus nogmaals aan zijn leerlingen om zijn voorbeeld te volgen (de eerste keer was 13:14-15; de tweede keer is 13:34-35). Het centrale thema is dus de overvloedige, dienende liefde van Jezus voor zijn volgelingen. Liefde waarin Hij zich heeft gegeven tot in de dood.

Met nogal raadselachtige woorden beschrijft Jezus de weg van het kruis als zijn verheerlijking (13:31-32), omdat daarin de grote liefde van God straalt (verg. 3:16). Het voorgenomen verraad van Judas is, ondanks het duivelse karakter daarvan, het startsein voor Jezus' verheerlijking. In vs. 31 spreekt Jezus daarover 'nadat hij – Judas – was weggegaan!'

Vers voor vers

- Vs. 2 Johannes onderkent het ware karakter van Judas' verraad: influisteringen van de satan, uitlopend op onderworpenheid aan diens macht (vs. 27). Johannes geeft hiermee aan dat de beïnvloeding door de satan een proces is waarbij Judas steeds een stapje verder in de verkeerde richting maakte. Een weg die zijn diepte punt vond in onderworpenheid aan de macht van satan.
- Vs. 4-5 Jezus legt zijn bovenkleed af. Het wassen van de voeten was het werk van een bediende of van een slaaf. Geen van de leerlingen had het willen doen, Jezus doet het. Niet alleen omdat Hij hen nu als knecht wil dienen, maar vooral als een wegwijzer naar zijn komende lijden en sterven en als voorbeeld voor de kerk. Dat is de achtergrond van zijn vraag in vs. 12. Begrijpen jullie wel wat Ik voor jullie gedaan heb?
- Vs. 6vv Petrus begreep dat dus niet. Hij weigert dat Jezus als een knecht hem de voeten wast. Daarop antwoordt Jezus iets bijzonders: 'Als Ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.' Dit heeft alles te maken met het weerzinwekkende van het evangelie. Wie niet kan accepteren en geloven dat Jezus voor ons een slaaf werd tot in die verschrikkelijke dood aan het kruis, die kan niet bij Jezus horen! Moest er een goed mens voor mij sterven? Dit druist zo in tegen onze autonomie, ons eergevoel.
- Petrus lijkt er na Jezus' woorden iets van te begrijpen en vraagt Hem: wilt U ook mijn handen en mijn hoofd wassen? Dat doet Jezus niet, want ze hadden zich al gebaad en alleen hun voeten waren onderweg weer vuil geworden.
- Vs. 12vv De voetwassing wijst niet alleen op Jezus' dood aan het kruis, maar is ook een voorbeeld voor het samenleven van Jezus' volgelingen in een christelijke gemeente. In vs. 15 zegt Hij: 'Wat Ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen.' Jezus wil dat we zijn voorbeeld van dienende en nederige liefde navolgen.
- Met de woorden 'een gezant staat niet boven zijn zender' (vs. 16) versterkt Jezus zijn opdracht van vs. 15. Jezus zal zijn leerlingen uitzenden zoals de Vader Hem gezonden heeft. Wanneer nu Jezus – de zender – zichzelf vernedert en daardoor veel zal lijden, dan zullen ook zijn volgelingen die weg moeten gaan. Zalig, gezegend ben je als je dit ook doet.
- Vs. 18v Jezus maakt bekend dat een van de leerlingen zich tegen Hem zal keren, verwijzend naar Ps. 41:10. Vs. 18 in de HSV: 'Wie mijn brood eet heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.' Zelfs een vriend heft zijn voet op om Mij te vertrappen en daarmee wijst Jezus op het verraad door Judas. Jezus vertelt dit al voordat het gebeurt met de bedoeling dat zijn leerlingen (zijn vrienden, Joh. 15:13) zullen weten wie Jezus is. Hij zegt dit op een raadselachtige manier: '... opdat jullie zullen geloven dat Ik het ben' (vs. 19, HSV). Hij bedoelt: Ik ben de beloofde Messias en in mijn leven gaan de woorden van het Oude Testament (de Schrift) in vervulling.
- Vs. 20 De woorden van vs. 20 staan nogal merkwaardig tussen vs. 18-19 en vs. 21-30. In beide tekstgedeelten gaat het over het verraad door Judas. Dus als er nu had gestaan 'Wie verwerpt die door Mij gezonden is, verwerpt Mij en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem die Mij gezonden heeft' dan hadden we het beter kunnen plaatsen. Door de manier waarop Jezus het nu zegt geeft Hij aan wat het belangrijkste is. Jezus en zijn volgelingen 'ontvangen' betekent met Hem verbonden zijn en door Hem met de Vader verbonden zijn. En omdat Jezus dit zegt in het kader van de voetwassing en zijn bittere lijden, wijzen deze woorden er ook op dat de zelfopofferende liefde van Jezus een weerspiegeling is van de liefde van de Vader zelf. Jezus' woorden betekenen dan dat het God zelf is die op zijn knieën gaat om een zondig mens zijn of haar voeten te wassen. Juist daarom is de kruisdood van Jezus ook de verheerlijking van God (vs. 32).

Opmerking

Jezus vraagt zijn volgelingen, ook ons, de weg van nederigheid te gaan. Toch is het belangrijk te beseffen en de kinderen te leren dat Jezus een weg is gegaan die wij nooit kunnen en ook niet hoeven te gaan. Wat betreft het voetenwassen uit dienende liefde kunnen we proberen Jezus te volgen, wat betreft Jezus' weg naar het kruis natuurlijk niet.

Auteur: RB

Liederen

Psalm 118: 1–3

Lied 569

Gezang 187 LvdK

Hij alleen

Hemelhoog 337

Jezus is

Hemelhoog 348

Hij is de Rots

Hemelhoog 340

Hij heeft de hele wereld in zijn Hand

Hemelhoog 339

Weet je dat de lente komt?

Hemelhoog 207

Auteur: PZ



Jezus knielt

Inleiding

Ter illustratie:

Een bak met water, een pop met vieze voeten en een doek.

Eén van de kinderen mag (terwijl u onderstaand vertelt) de voeten van de pop wassen en drogen.

Misschien weet je het al dat de mensen in Israël met blote voeten in hun sandalen lopen. Als ze de hele dag buiten hebben gelopen, zijn hun voeten niet meer zo schoon. Vóór ze aan tafel gaan om te eten, worden altijd hun voeten gewassen. Dit doet meestal een slaaf of een knecht. Het is een vies werkje en het stinkt. Ook een knecht doet het niet graag, maar hij moet het doen. Het bijbelverhaal dat jullie zo gaan horen, wast een knecht niet de voeten van de mensen. Nee, de Here Jezus doet dat vieze werkje! Waarom zou de Here Jezus dat doen? Luister maar.

Bijbelverhaal

Het is bijna het Paasfeest. Vanavond wil de Here Jezus samen met zijn discipelen eten.

De discipelen lopen naar binnen. Ze gaan zitten aan de gedekte tafel. Hè?

Er is helemaal geen knecht om hun voeten te wassen.

Wat nu? Geen een van de discipelen staat op om de voeten te wassen.

'Dat hoef ik toch zeker niet te doen', denkt Petrus. 'Ik ben tenslotte een van de belangrijkste discipelen.'

'Ik doe het echt niet,' denkt Filippus. 'Ik heb geen zin om knecht te zijn. Laat een ander dat maar doen!'

Maar luister wat er nu gebeurt! De Here Jezus staat op.

Hij pakt de kan met water, een schaal en de doek. Hij loopt naar de discipelen toe. Hij knielt voor ze neer. Eén voor één wast Hij hun voeten en droogt ze af met de doek. De Here Jezus lijkt wel een knecht!

Het is heel stil in de kamer. Niemand durft iets te zeggen.

Ze schamen zich heel erg. Nu is de Here Jezus een knecht geworden! Jezus, de Zoon van God!

Dan komt Hij bij Petrus. Maar Petrus trekt vlug zijn voeten weg.

'Heer!', roept Petrus geschrokken. 'Dat kan toch niet! U gaat toch niet mijn voeten wassen? U bent toch geen knecht? Dit is verkeerd, Here Jezus. Ik moet juist knielen en Uw voeten wassen.'

De Here Jezus kijkt vriendelijk naar Petrus en zegt: 'Petrus, geef mij maar je voet. Ik zal het zo uitleggen.'

Als Jezus de voeten van al zijn discipelen gewassen heeft, gaat Hij weer zitten. Hij kijkt de tafel rond.

'Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan?', zegt Hij.

Petrus schudt zijn hoofd. 'Ik snap er niets van, Heer.

Waarom deed U dat?'

'Ik wil jullie iets belangrijks leren,' zegt Jezus.

'Voeten wassen, dat is vies werk voor knecht. Ik ben geen knecht. Ik ben jullie Heer. En toch heb Ik jullie voeten gewassen. Weet je waarom?'

Ik houd zo ontzettend veel van jullie dat Ik alles voor jullie wil doen. Zelfs vieze voeten wassen. Ik wil graag dat jullie ook zo met elkaar omgaan.

Niet dat je alleen jezelf maar belangrijk vindt. Maar dat jullie voor elkaar dingen doen. Elkaar helpen in alles. Ook dingen die je misschien helemaal niet leuk vindt. Wat Ik voor jullie heb gedaan, doe dat ook voor elkaar.

Daarmee laat je zien dat je van Mij houdt!'

Petrus knikt. Als de Here Jezus dat van hem vraagt, dan gaat hij dat zeker doen! Want hij houdt heel veel van de Here Jezus.

De Here Jezus houdt ook heel veel van jou. Hij wil jou zijn liefde geven! Wil jij ook aan de Here Jezus laten zien dat je van Hem houdt?'

Dan mag jij ook voor een ander dingen doen. Anderen helpen die dat nodig hebben. Ook dingen die je misschien helemaal niet leuk vindt.

Laat het maar zien!

Auteur: RS



Jezus dient ons

Vooraf

Neem een teiltje met water en een handdoek mee, en eventueel een keukenschort. Tijdens het verhaal speel je een deel van het verhaal uit. Vertel het verhaal terwijl je in een kring zit met de kinderen. Ze moeten je kunnen zien als je op je knieën op de grond zit en de voeten van één of meerdere kinderen wast. Als je denkt dat de kinderen in je groep dit niet fijn vinden om onverwacht mee te maken, bespreek dan vooraf met een van de kinderen of je dit kunt doen. Speel het deel van het voeten wassen uit, was bij één of twee kinderen de voeten. Zet de spullen weg op het moment dat dit ook in het verhaal gebeurt. Vertel daarna verder.

Inleiding

We spelen een raadsel. Ik omschrijf een persoon en jij moet raden over wie het gaat.

- Deze persoon maakt de prullenbakken leeg op school → de directeur
- Deze persoon brengt voor zieke mensen in het ziekenhuis eten rond → de dokter
- Deze persoon regelt het verkeer als het verkeerslicht stuk is → de koning

Daar klopt helemaal niet van hè. De directeur maakt geen prullenbakken leeg, maar regelt de belangrijke zaken op school. De dokter brengt geen eten rond in het ziekenhuis, maar probeert de zieken beter te maken. En de koning regelt het verkeer niet, dat doet een verkeersregelaar. De koning is betrokken bij het besturen van het land. Deze raadsels zijn in de omgekeerde wereld. Vandaag staat de wereld ook een beetje op z'n kop in het bijbelverhaal.

Bijbelvertelling

Het is bijna Pesachfeest, het Joodse paasfeest. De Here Jezus weet dat het einde van zijn tijd op de aarde bijna gekomen is en dat Hij terug zal gaan naar zijn Vader. Vanavond zit Jezus met zijn vrienden aan tafel. Het zal de laatste keer zijn dat ze samen eten. Jezus kijkt de tafel eens rond. Wat houdt Hij toch ontzettend veel van deze vrienden die de laatste jaren met Hem mee zijn gereisd door het land om overal te vertellen over God, de Vader. Maar nu is de tijd gekomen om afscheid te gaan nemen. En dat is moeilijk. Afscheid nemen van mensen van wie je houdt, is het moeilijkste dat er is. Terwijl Jezus rondkijkt, ziet hij ook Judas zitten. Judas is een van zijn vrienden, maar de Here Jezus weet ook van het plan van Judas om Hem te verraden. Toch zit hij hier nu nog aan tafel als vriend.

Iedereen is aanwezig, iedereen zit klaar om samen te eten. Iedereen wacht tot Jezus de maaltijd zal beginnen. Ze wachten op Hem, want Hij is de belangrijkste man van hun groep. Dan staat Jezus plotseling op. Hij loopt naar de deur en trekt zijn jas uit. Zijn vrienden kijken naar wat Hij doet. Dan pakt hij een doek en bindt die voor als een schort zoals dienaren dat altijd doen. Het geroezemoes aan tafel is gestopt. Iedereen kijkt met verbaasde ogen naar Jezus. Dan pakt Hij een bak en vult die met water. De vrienden van Jezus begrijpen wel wat Hij gaat doen. Ze hebben het allemaal gemist: iemand die hun vieze en stoffige voeten kon wassen. Er is eigenlijk altijd wel een dienaar die dat vieze klusje moet doen. Maar vandaag stond er niemand voor hen klaar en zijn ze met vieze voeten aan tafel gaan liggen. En nu lijkt het erop dat Jezus dit klusje gaat doen. Zonder een woord te zeggen, gaat de Here Jezus op zijn knieën zitten bij een van zijn vrienden. Hij trekt de sandalen uit en wast de voeten. Daarna droogt Hij de voeten af met de doek. Voorzichtig schuift Jezus de bak met water door naar de voeten van zijn volgende vriend. Ook nu trekt Hij de sandalen uit, wast de voeten en droogt ze af. Opnieuw schuift de bak met water door en ook de Here Jezus schuift door. Nu zit Hij voor de voeten van Petrus. Als Jezus zijn sandalen wil uittrekken, trekt Petrus zijn voeten weg en roept: 'Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen? U bent veel belangrijker dan ik, U kunt mijn voeten niet wassen!' Dan kijkt Jezus omhoog, recht in het gezicht van Petrus en zegt: 'Beste Petrus, nu begrijp je niet wat Ik doe, maar later zul je het wel begrijpen.' Petrus kijkt Jezus verward aan, hij snapt er helemaal niets van. Hij weet alleen dat het vreselijk raar is dat Jezus zijn voeten wast, dat kan echt niet, daar is Jezus veel te belangrijk voor! Hij roept: 'Nou, U zult mijn voeten nooit mogen wassen. Nooit!' Glimlachend kijkt Jezus naar zijn vriend Petrus. Hij zegt tegen hem: 'Als ik jouw voeten niet mag wassen Petrus, dan kun je niet bij Mij horen.' Even is het stil. Petrus denkt snel na. Wacht eens even... niet bij Jezus kunnen horen? Maar dat is niet wat hij wil. Hij wil juist wel bij Jezus horen.

→
lees verder op de volgende bladzijde

'Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar was dan ook mijn handen en mijn hoofd!' 'Dat is niet nodig Petrus. Iemand die schoon is omdat hij in bad is geweest, hoeft niet helemaal gewassen te worden. Alleen zijn voeten wassen is dan genoeg. En jij bent schoon, jullie zijn allemaal schoon, maar helaas niet iedereen.' Terwijl hij zijn ogen weer op de waterbak richt, kijkt Jezus snel even in de richting van Judas. Dan gaat Jezus weer verder met het wassen van de voeten van zijn vrienden. Als Hij klaar is, zet Hij de waterbak terug, trekt Hij zijn jas weer aan en gaat weer terug naar zijn plekje aan de tafel.

'Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan?' vraagt Jezus. 'Jullie noemen Mij Heer en jullie noemen Mij Meester en dat is goed, want Ik ben jullie Heer en jullie Meester. En toch heb ik zojuist jullie voeten gewassen, een klusje dat normaal gesproken door een dienaar wordt gedaan. Jullie hebben het gezien en jullie moeten weten dat jullie ook elkaars voeten moeten wassen. Ik heb het goede voorbeeld gegeven. Wat Ik heb gedaan voor jullie, dat moeten jullie ook voor elkaar doen. De vrienden van de Here Jezus zijn er stil van. Ze hebben gezien wat hun Vriend Jezus heeft gedaan en ze horen welke opdracht Hij hun geeft. Ze moeten elkaar helpen, elkaar dienen en vooral zichzelf niet belangrijker voelen dan een ander. Dat hebben ze wel begrepen, maar wat zal het moeilijk zijn om het ook op deze manier te doen. Gelukkig hebben ze het beste voorbeeld dat er maar is zelf gezien. Hun Vriend en Koning is als een dienaar op zijn knieën gaan zitten om hun vieze voeten te wassen. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar alleen op deze manier kun je echt dienen.

Gebed

Here Jezus, dank U wel dat U op de aarde bent gekomen. U bent gekomen om te dienen, terwijl U de Zoon van God bent. U bent voor ons gestorven aan het kruis, voor alle fouten die wij maken. Daarom mogen wij leven. Dank U wel. Wilt U ons helpen om anderen te helpen, om anderen te dienen en niet te denken dat wij belangrijker zijn dan een ander. Amen.

Auteur: JvdM



Jezus laat Gods liefde zien, Hij knielt

Opdracht

Geef de kinderen onderstaand lijstje van allerlei beroepen. Geef hun een ander blaadje en vraag hun deze beroepen op volgorde van belangrijkheid te schrijven. Of schrijf deze beroepen over op een groot vel papier en hang dat, voor iedereen zichtbaar, op.

Advocaat	onderwijzer
loodgieter	brandweerman
Postbode	professor
dominee	zendeling
verpleegkundige	chirurg
boekhouder	vuilnisman
Architect	chauffeur
conducteur	koning

Waarom vind jij dat een advocaat belangrijker is dan een chauffeur? Waar kijken wij dan naar? Waar letten wij op? Als God een lijstje zou maken, hoe zou dat lijstje er uit zien? Wie zou in Gods ogen de belangrijkste zijn? Heb jij een idee? En waarom denk je dat? Kunnen wij daar wat van leren? Wat dan?

Bijbelverhaal

Nog even en het Joodse paasfeest begint. Iedereen is vol verwachting. De mensen weten het nog van andere jaren. Wat hebben ze naar dit moment uitgekeken. Altijd een feest om dan in Jeruzalem te zijn. Er is alleen iemand die met hele andere ogen naar dit Pascha kijkt. Jezus weet wat er komen gaat. Hij hoort als het ware de Farizeeën, de Schriftgeleerden en de Joodse leiders tieren. Ze hebben maar een doel: Jezus moet dood, maar dan wel voor het Pascha. Tijdens dit feest kan natuurlijk niet, maar als alles nu voor die tijd achter de rug is, kunnen ze zorgeloos hun feest vieren, denken ze....

Jezus is door veel Joden als koning van Jeruzalem binnengehaald. Ze hebben Hem zelfs op een ezel rond laten rijden en hebben met palmtakken gezwaaid en hosanna geroepen.

Maar nu heeft Jezus tranen in zijn ogen. Wat houdt Hij veel van de mensen. Ook van diegenen die niet weten wat zij doen. Jezus wil de opdracht van God vervullen. Sterven om de wereld te redden en dan teruggaan naar zijn Vader in de hemel.

Het is avond. Jezus en zijn discipelen hebben besloten samen te eten.

Jezus ziet daar naar uit, maar Hij ziet er ook tegenop. Want Hij kent de plannen van Judas. De andere discipelen hebben daar geen weet van en kletsen vrolijk met elkaar.

Samen praten ze over alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd en over het komende feest van Pascha. Ze raken er niet over uitgepraat. Mogen ze dan toch verwachten dat Jezus straks koning zal worden en zal regeren over Jeruzalem en het hele land en de Romeinen eindelijk verdreven zullen worden? Dat zou geweldig zijn. Plotseling staat Jezus op. Eigenlijk willen ze vragen wat Hij gaat doen, maar niemand durft iets te zeggen. Alle ogen volgen Hem. Dan ineens doet Hij langzaam zijn bovenkleed uit en bindt een doek om zijn middel, net zoals slaven dat doen. De discipelen houden hun adem in. Wat doet Jezus nu? Wat is Hij toch van plan?

Het was in Israël de gewoonte om, voordat de mensen gingen eten, door een slaaf de voeten van de gasten te laten wassen. De mensen zaten niet aan tafel, zoals wij, maar lagen aan tafel. En aangezien mensen vaak open sandalen droegen, werden die voeten behoorlijk vies. Niet lekker als je zulke vieze, bezwete voeten vlak bij je gezicht aan die gedekte tafel hebt. Dus was het voeten wassen niet alleen een goede gewoonte, maar ook noodzakelijk. Alleen is er voor deze maaltijd geen slaaf aanwezig die dit mindere klusje kan doen, want zeg nou zelf, dit is toch typisch werk voor een slaaf.

Jezus doet water in een bak en begint de voeten van de discipelen te wassen.

Jezus? Doet Hij het werk van een slaaf? Zo'n min werkje voor de Zoon van God?

Jezus gaat rustig door en droogt de voeten af met de doek die Hij om zijn middel heeft gedaan.

—————>
lees verder op de volgende bladzijde

Petrus zit het hele gebeuren te bekijken. Dit gaat te ver, is Petrus' mening. Ze dromen ervan dat Hij Koning wordt en nu gedraagt Hij zich als een slaaf? Dat mag niet, dat kan niet. Nu is het Petrus' beurt. Jezus staat voor hem en nodigt hem uit zijn sandalen uit te doen: 'Heer, U gaat toch zeker niet mijn voeten wassen?'

'Waarom niet Petrus? Nu begrijp je nog niet wat ik hier doe, maar later zul je het begrijpen'.

'Maar Heer, U mag mijn voeten beslist niet wassen! Nooit!' Jezus kijkt Petrus met liefdevolle ogen aan. 'Petrus, als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je ook niet bij mij horen'.

Het lijkt of Petrus wakker schrikt. Niet bij Jezus horen. Hij wil niets liever dan wel bij Hem horen, voor altijd. Hij wil bij Jezus zijn. 'Heer, als dat zo is, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd'. Jezus kijkt Petrus met een glimlach aan en schudt zijn hoofd. 'Petrus, iemand die zich al gewassen heeft is rein. Hij hoeft niet opnieuw gewassen te worden, behalve zijn voeten, want die zijn onderweg vies geworden'. Jezus kijkt op en zegt tegen alle discipelen: 'Jullie zijn rein, maar niet allemaal'. Het is net of de discipelen dat laatste niet horen, maar Jezus weet precies waar Hij het over heeft. Hij weet dat er onder de discipelen één persoon is, die Hem zal verraden.

Afsluiting

Elkaars voeten wassen. Een vies karweitje, vind je niet? Zo kijken wij ook tegen verschillende beroepen aan. Een vuilnisman vinden we vaak maar een onbelangrijk beroep, misschien wel een vies beroep, want het stinkt altijd. Maar Jezus denkt hierover heel anders. Hij wil niet alleen God, maar ook zijn naaste dienen. Voor Jezus is het wassen van de voeten geen min karweitje. Hij weet wat Hij doet: Hij dient zijn discipelen. Hij wil wel de minste zijn.

Wat zou jij voor iemand willen doen? Misschien wel een heel min werkje: een vuilniszak aan de weg zetten voor een zieke buurvrouw. Of de vieze vaat doen voor mama omdat ze ziek is. Als je zoiets zonder te mopperen doet, eer je daarmee God. Ja, niet alleen door mooie liederen te zingen kunnen we God eren, maar ook door hele gewone, soms vieze karweitjes te doen. Apart hè? Doe het voor Hem. Je bent dan beslist geen watje. Als je zoiets doet, denk dan maar aan Jezus. Voor Hem was het wassen van de voeten van zijn discipelen niet te min. Kijk maar eens om je heen wat jij zou kunnen doen.

Auteur: JvVvN