

27 maart 2022

Pilatus laat Jezus kruisigen

Johannes 19:1-16a



Thema: Onschuldig veroordeeld

PROJECTTITEL: JEZUS MAAKT HET VERSCHIL

Projectthema: Verdedigen of laten stikken?

Doel

De kinderen zien dat Pilatus Jezus geen eerlijk proces geeft.

Toelichting

Pilatus moet rechtspreken namens de Romeinse regering. Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat dat Jezus ongevaarlijk is voor de rust in Jeruzalem, Jezus wil geen opstand tegen de keizer. De aanklachten tegen Hem zijn onterecht. Onder druk van volk laat Pilatus Jezus geselen; misschien krijgen ze nog medelijden met Hem. Als ook dat niet werkt kiest Pilatus voor zijn eigen machtspositie. Hij laat Jezus niet vrij en geeft toestemming Hem te kruisigen. Deze koning van de Joden is hem geen problemen waard.

Intussen legt Jezus aan Pilatus uit wie Hij is. Hij dient God, die sterker is dan welke aardse macht ook. Daarom geeft de enig ware God Hem volmacht voor zijn woorden en daden. Helaas gelooft Pilatus dat niet.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Helpt Pilatus Jezus?

Richtlijnen: Aan de jongste kinderen kunnen we het beste de geschiedenis vertellen. Jezus staat voor rechter Pilatus. Leg er de nadruk op, dat Pilatus meer aan zichzelf denkt dan aan Jezus. Hij vindt dat Jezus niets verkeerd heeft gedaan, toch laat hij Hem niet vrij. Hij laat Jezus geselen en tenslotte vindt hij het goed dat de hogepriesters Jezus laten kruisigen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Pilatus trekt zijn handen af van Jezus

Richtlijnen: Vertel de geschiedenis zo, dat twee dingen duidelijk worden. Allereerst de besluiteloosheid van Pilatus. Hij weet wat de waarheid is: Jezus is onschuldig. Hij trekt daaruit niet de conclusie dat hij Jezus vrij moet laten. Nee, hij probeert dat de joodse toeschouwers dat te laten zeggen. Dat mislukt en Pilatus geeft de Joodse leiders hun zin. Jezus moet dan maar sterven.

Het tweede is de boodschap van Jezus. Hij maakt duidelijk dat God alles in handen houdt, wat mensen ook doen. Jezus is koning, maar van een hemels Koninkrijk. Hij laat daarom alle onrecht (ook van Pilatus) over zich komen en blijft gehoorzaam aan zijn levensdoel.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Pilatus bestrijdt het onrecht niet

Richtlijnen: Met de oudste kinderen lezen we de gebeurtenissen en ontdekken dat Pilatus geen recht spreekt. Hij is met andere dingen bezig dan recht en waarheid, namelijk zijn eigen positie. Daarvoor offert hij Jezus op.

In onze wereld kiezen mensen vaak voor hun positie en bekommeren zich niet om mensen die daarvoor gevaar opleveren. Onrecht tegen andersdenkenden (politiek of godsdienstig) wordt goedgepraat.

Hoe is dat bij jullie? Wie zijn de leiders in jullie groep? Volg je hen, ook als het onterecht is of onwaar wat ze zeggen en doen? Kom je voor de waarheid op?

Extra Bijbelgedeelte: Jakobus 5:12

(Jakobus roept ons op om geen grote woorden te gebruiken, maar gewoon eerlijk te zijn. We moeten ja zeggen en doen als ja de waarheid is en nee zeggen en doen als nee in Gods ogen het goede is)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

- Vs. 1vv Pilatus heeft het er duidelijk moeilijk mee. Geselen was een gebruikelijk middel om de waarheid uit iemand te krijgen. Maar je voelt dat het niet helemaal van harte gaat. Pilatus heeft heus te veel van Jezus gehoord om een misdadiger in Hem te kunnen zien. Maar de druk van buiten... Pilatus was prefect van Judea, en dat was een lastige aanstelling. Judea stond bekend als een roerige provincie, waar de rol van de Joodse godsdienst maar moeilijk te begrijpen bleek voor Romeinen. Het was de taak van Pilatus daar weer rust te brengen. Dat is hem niet gelukt. Hij maakte het zichzelf eens moeilijk door een beeld van de keizer in Jeruzalem neer te laten zetten. Daarin zagen de Joden uiteraard een overtreding van het eerste en tweede gebod. Een andere keer heeft hij geld uit de tempelkas gebruikt om een watervoorziening voor de stad te laten bouwen. Dat liep uit op massaal protest en een bloedbad. Uiteindelijk zal Pilatus, na nog meer onrust, opstand en bloed vergieten, af moeten treden. Maar zover is het nu nog niet.
- Ook nu voelt Pilatus dat de spanning oploopt. Zijn eigen soldaten bespotten Jezus. Let trouwens op: juist in de bespottingen, hier en aan het kruis, worden de grootste waarheden uitgesproken. Jezus (nakomeling van David) is echt koning van de Joden. En de Heer maakt Hem zelfs Koning over heel de wereld. Zelfs over een Romeinse keizer die zich als afgod laat aanbidden. Als Pilatus Jezus naar buiten brengt, is het om zijn onschuld te laten zien. Maar de massa ruikt bloed. Letterlijk, omdat Jezus er geslagen en bebloed bij staat. Tegelijk zien ze het tafereel dat de soldaten hebben geschilderd: een vernederde Joodse man. Zijn 'kroon' en 'koningsmantel' zijn zwak en kwetsbaar gemaakt door hun geweld. 'Hier is Hij, de mens', zegt Pilatus. Wie met Palmzondag nog zijn jas op de grond legde, ziet nu een verloren zaak. Als de hogepriesters en de gerechtsdienaars ook nog beginnen te schreeuwen, doet iedereen mee. En geeft de zwakke Pilatus toe. Hij neemt de uitweg van de zwakken: Doe het kruisigen dan zelf maar, want ik zie geen schuld.
- Vs. 7vv De Romeinse religie zit vol met (half-) zonen en dochters van goden. En daar wil je geen ruzie mee hebben! Pilatus dacht nu juist te begrijpen dat dat in de Joodse religie niet bestond. Dit gaat dus niet over opstand en leiderschap. Of over vriend en vijand. Maar over die Joodse religie, waar Pilatus al een paar maal hard tegenaan gelopen was. Bovendien: Wat als het waar is? Als deze Jezus echt goddelijke macht vertegenwoordigt? Pilatus wordt bang, en doet een stap terug. Stelt het oordeel en de kruisiging toch maar uit. Is Jezus een godenzoon? Of toch 'de mens' waar Pilatus over moet oordelen? Jezus geeft hem geen rechtstreeks antwoord. Maar als Pilatus over zijn macht begint, wijst Jezus hem zijn plek: Pilatus heeft alleen macht die hij van boven heeft gekregen. Hij mag dan 'hoog' zijn, zijn bange optreden verraadt al dat het beetje macht dat hij heeft hem door anderen gegund wordt. Pilatus kijkt daarbij naar Rome. Pilatus voelt wel aan: Jezus is van geen mens afhankelijk. Daarom is Hij ook niet onder de indruk van Pilatus' macht. Het fijne ontgaat hem, maar de autoriteit van deze Jezus is van een andere orde.
- Vs. 12vv Dus laat hij Jezus liever vrij. Maar hij blijkt toch nog banger van de Joden die dreigen de keizer erbij te halen, dan van de mysterieuze macht die achter Jezus staat. Pilatus kan het zich niet veroorloven ontrouw aan de keizer te worden genoemd. Nu kan hij het niet meer op de Joden afschuiven, en gaat het om zijn eigen oordeel. Dus gaat hij op de rechterstoel zitten. Dus stelt hij Jezus nu niet voor als 'de mens' maar als 'uw koning'. Wetend dat Jezus zal worden afgewezen. En zo is het. Misschien mag geen Jood zich Zoon van God noemen (7), maar 'Wij hebben geen andere koning dan de keizer' is natuurlijk net zo rechtstreeks een afwijzing van God als koning en van de door God aangestelde koning uit Davids geslacht. Zo nemen Pilatus en de hogepriesters, als vertegenwoordigers van de hele wereld, het Joodse volk en de Joodse godsdienst, samen de verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus, Gods Zoon, zijn Gezalfde.

Auteur: KS

Liederen

Psalm 22 :1-5

Lied 587: 1-4

Is dat, is dat mijn Koning?

Lied 558

Jezus is

Hij alleen

Waarom bleef U zo stil?

Wat een Vriend

Jezus, ik wil U bedanken

Als ik lees in de Bijbel

Hervormde bundel 1938 gezang 43 – Op Toonhoogte 116

(=Gezang 178)

Hemelhoog 348

Hemelhoog 337

Hemelhoog 205

Op Toonhoogte 436

Op Toonhoogte 431

Op Toonhoogte 424

Auteur: PZ



Helpt Pilatus Jezus?

Pilatus wil nét gaan eten, Wat is dat toch voor geschreeuw op het plein? Kunnen die mensen niet wat rustiger doen? Zo kan ik toch niet rustig eten? Pilatus moppert een beetje. Hij eet graag rustig zijn eten op. Maar dan wordt er ook nog op de deur geklopt! 'Nee hé?' 'Wat nú weer?!' 'Meneer Pilatus... sorry dat ik stoor maar er is een probleem op het plein met de Joodse mensen. U moet écht even meekomen!' Pilatus legt zuchtend de kippenpoot terug en loopt mee met de bediende.' 'Wat is er zo belangrijk dat het niet kan wachten tot ná het eten?', vraagt Pilatus nog wat mopperend.' 'Het spijt mij, meneer, maar het joodse volk heeft een misdadiger meegenomen en ze vinden dat hij als straf gedood moet worden! En omdat u de baas bent hier in Juda moet u naar hen luisteren en 'recht spreken'. U moet zeggen of deze man écht gestraft moet worden en hoe.. 'Ja, ja, ja, dat weet ik zelf ook wel... moet dat tijdens het eten? Ik had zo'n heerlijke kippenpoot...'

Pilatus loopt naar het balkon waar hij goed over het plein kan kijken en kan luisteren naar de mensen. En Pilatus luistert naar de boze verhalen van de Joodse mannen.: 'Die Jezus zegt dat hij de Zoon van God is! 'Dat mag je niet zeggen over God! Hij moet gestraft, aan het kruis! Pilatus kijkt eens naar Jezus en vraagt: 'Hoor je wat ze zeggen over je? 'Ben Jij de Zoon van God?' 'U zegt het zelf', zegt Jezus tegen Pilatus.

Nou, denkt Pilatus, als dat alles is. Gewoon een rare man. Die hoeft toch niet opgehangen te worden? Hij heeft niets gedaan!' Maar... die Joodse mannen zijn wél erg boos op Hem. Als ik die Jezus zomaar vrijlaat, dan worden al die mannen boos op mij... daar heb ik al helemaal geen zin in! Weet je wat? Ik laat Hem gewoon geselen, een paar flinke slagen van de soldaten, dan is Hij gestraft en zijn die mannen vast tevreden.

Maar die mannen zijn helemaal niet tevreden! Die zijn nog steeds boos! Ook de belangrijke priesters! En die dreigen het tegen de keizer te zeggen. En dan is Pilatus zijn mooie baantje kwijt! En misschien wordt hij zelf dan wel gestraft door de soldaten.... Maar wat dan? Ik kan toch ook niet een onschuldige man laten doden? Ik weet het! Laat die mannen het zélf maar regelen! 'Jullie lossen het zelf maar op!', roept Pilatus. 'Ik wil er niets meer mee te maken hebben! Doden jullie Hem dan maar! En hij gaat snel weer naar binnen. Hij hád Jezus kunnen helpen, maar hij vond zijn baan en zijn eten belangrijker...

En Jezus wordt meegenomen....

Auteur: JV



Pilatus trekt zijn handen af van Jezus

Inleiding

Was iemand wel eens heel oneerlijk tegen je?

Of dat je de schuld kreeg van iets wat je niet gedaan had?

Wie kan daar iets over vertellen?

Tom had dat ook een keer. Zijn broer had aan de verf van papa gezeten, in de schuur. Papa was even naar de winkel en Eddy had de letters T-O-M geschreven, met de grote, dikke verfkwas met bruine verf. Op de deur van de schuur. En toen dacht zijn vader dat hij dat gedaan had. Het was zijn naam... Oei, wat was zijn vader boos! Hij zat op een stoel in de kamer en Eddy stond lachend in de keuken, achter papa's rug. Met zijn vinger voor zijn mond. 'Ssst, niks zeggen!' Eddy maakte een vuist... Wat moest ie nou zeggen tegen papa? Als hij het al durfde, ook al omdat papa zo aan mopperen was. Het voelde zo oneerlijk.

Wat zou jij doen? (Laat de kinderen even reageren.) Zou je zeggen wie de schuldige was?

Waarom wel, niet?

Dit gaat over recht/onrecht. Weten jullie wat dat betekent? (Laat ze er even over nadenken en misschien kunnen ze het wel in hun eigen woorden benoemen.)

Het gaat hier niet over wat je voelt: boosheid, verdriet, maar om wat goed is. Rechtvaardig.

Dat is: niet een leugen, niet een straf voor Tom, om die verf. Maar wel: doen wat God van ons wil: de waarheid spreken, goed doen: rechtvaardig is recht doen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan dat voor Tom? Daar hebben we het straks nog verder over, nu vertel ik jullie het verhaal van deze week uit de Bijbel, onthoud de woorden: rechtvaardig en onrechtvaardig (géén recht doen). Deze woorden ga je ook horen in het verhaal.

Bijbelverhaal

Jezus is gevangengenomen. Niet omdat Hij gestolen heeft, Jezus gaf de mensen juist wat ze misten. Niet omdat Hij iemand pijn heeft gedaan, Jezus maakte de mensen beter, Hij nam hun pijn weg. Niet omdat Hij mensen leugens vertelde en lelijke woorden zei, Hij gaf mensen woorden van hoop en liefde. Jezus is rechtvaardig. Iemand die recht doet.

Maar daar zijn de priesters en Schriftgeleerden niet blij mee. Het maakt ze bang. Soms zijn mensen bang voor de waarheid, voor wat goed is, omdat anderen dan gaan zien dat zij het allemaal niet zo goed doen. En de hogepriesters willen niet dat de mensen van het volk Israël zien dat zij, de leiders, allemaal zo vaak niet de waarheid spreken en doen. Daarom hebben ze Jezus gevangengenomen. Ze zijn bang voor de Waarheid.

Jezus heeft de hele nacht geboeid gestaan in het huis van de hogepriester Kajafas. Ze hebben tegen Hem gepraat, geroepen, geschreeuwd soms. En Hem zelfs geslagen. Maar nog waren ze niet tevreden. Ze zien het wel: Jezus is niet bang voor hen. En dat maakt hen wel bang voor Jezus. Ze willen van Hem af.

Zo brengen ze Hem, heel vroeg in de morgen, naar Pontius Pilatus, de Romeinse baas van de Jeruzalem en de provincies eromheen. Pilatus is machtig. Hij mag recht spreken als een rechter en straffen uitdelen voor onrecht, en zelfs, voor erg slechte dingen: de doodstraf.

Heel veel inwoners van Jeruzalem lopen met hen mee, het is een hele optocht. Op het plein voor het paleis van Pilatus staan nu honderden Joodse mensen.

Pilatus spreekt in zijn paleis met Jezus en loopt dan naar buiten, waar de priesters en Schriftgeleerden wachten en zegt: 'Ik zie geen schuld in Hem. Volgens mij is Hij een rechtvaardige Man! Luister: Het is bijna feest, zal ik Jezus vrijlaten?' Maar dat was niet de bedoeling! Ze roepen en schreeuwen: 'Nee, nee, hij moet de doodstraf krijgen! Kruisig Hem maar!'

Pilatus ziet de boosheid van al die mensen. Hij neemt Jezus weer mee naar binnen. Tegen zijn soldaten zegt hij: 'Sla hem maar flink!' Pilatus is bang voor het volk dat daar voor zijn paleis staat. Hij is wel de baas, maar wat als ze kwaad willen? Zouden zijn soldaten hem beschermen kunnen? Straks gaan ze bij de keizer klagen dat hij geen goede Romeinse leider is, wat dan? Dan raakt hij zijn baan en zijn mooie spullen kwijt.

De Romeinse soldaten hebben Jezus geslagen en hem een mantel omgedaan. Van doorntakken hebben ze een kroon gevlochten en op zijn hoofd gezet. Ze staan voor hem en grijnzen: 'Ha, weet je wat Hij tegen Pilatus zei? Dat Hij koning is. Nou, kijk maar eens: een echte koning, met een kroon!' De soldaten lachen hem uit.

Wat een onrecht!

Pilatus laat Jezus weer naar buiten brengen. Misschien hebben ze nu medelijden met hem en laten ze hem gaan.

→
lees verder op de volgende bladzijde

'Hier is Hij, de mens.' Pilatus kijkt naar de gezichten van de mannen die hier allemaal voor hem staan. Wat kijken ze boos! 'Kruisig Hem, kruisig Hem!', roepen ze weer. 'Nou, doen jullie dat zelf dan maar', zegt Pilatus, 'Want ik zie niet dat Hij straf verdient.'

'Jawel.', roept de hogepriester, 'Hij heeft gezegd dat Hij de Zoon van God is en dat mag niet!'

Pilatus schrikt. Ze menen het wel, hij kan Jezus zo niet vrijlaten. Dan worden ze allemaal woedend, wat gebeurt er dan? Opstand, vechten in de straten van de stad... oorlog? En wie krijgt daar dan de schuld van? Hij natuurlijk, Pilatus.

'Wie ben jij eigenlijk? Waar kom je vandaan?', vraagt Hij aan Jezus. Maar Jezus blijft stil. 'Waarom zeg je niks? Ik ben de baas hier, hè. Ik kan je vrijlaten of de doodstraf geven! Ik heb alle macht!'

Dan antwoordt Jezus: 'Die macht heb je van je Maker (of Schepper) gekregen. En dat is mijn Vader. Hij heeft alle macht. En zij, daarbuiten, roepen jou toe dat jij Mij moet straffen, zij doen onrecht.'

Maar van buiten wordt er nog steeds geroepen. 'Pilatus, als jij deze man vrijlaat zeggen wij het tegen de keizer! Hij zegt dat Hij koning is, dat mag niet van de keizer, want die is onze grootste baas.'

Nog steeds weet Pilatus het zeker: Jezus is onschuldig. Maar Pilatus geeft het op. Hij wil Jezus wel vrijlaten, dat zou rechtvaardig zijn, maar hij doet het niet.

De mensen buiten blijven roepen: 'Kruisig Hem, kruisig Hem!' Pilatus gaat op zijn rechterstoel zitten en probeert het nog één keer. 'Moet ik uw koning kruisigen?'

'Hij is onze koning niet! Dat is de keizer. Weg met Hem!' Pilatus knikt naar zijn soldaten en die nemen Jezus mee. Het is gebeurd. Een rechtvaardige Man wordt onrecht aangedaan. Pilatus durft geen recht te spreken. Hij is bang voor de mensen.

Zou hij misschien later nog eens terugdenken aan wat Jezus tegen hem zei: 'Al de macht die jij hebt, Pilatus, heb je van je Schepper gekregen. Mijn Vader.' Zou hij het toen begrepen hebben: dat God alles in Zijn handen heeft en dat Hij zijn Zoon koning heeft gemaakt? Van een prachtig koninkrijk, vol recht en goedheid, vol liefde, blije en mooie dingen? En dat Jezus daarom die God volgt? Altijd?

Afsluiting

- Wie doet onrecht in dit verhaal? (Pilatus, de soldaten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, de Joodse mensen die roepen)
- Wie doet recht in dit verhaal? (God, de Schepper, Jezus, de Koning, zijn Zoon)
- Jezus blijft God trouw. Hoe moeilijk dat ook eindigt en dat is recht doen. Waarom wilde Jezus dat? (Om de mensen te redden van hun eigen onrecht, naar zichzelf en anderen. Dit is misschien lastig voor ze, maar je kunt het met de volgende vragen verduidelijken.)
- Doen wij altijd recht?
- Hoe kan Tom recht gedaan worden?
- Hoe kunnen wij recht doen?
(Delen van wat je hebt, kijken naar hoe je kan helpen in de klas bij anderen, als je tijd over hebt. complimentjes geven.) Dit kunnen wij nooit zonder de hulp van Jezus, onze koning, zullen we hem vragen om hulp?

Auteur: NCvD

Pilatus bestrijdt het onrecht niet

In het journaal of in een film zie je weleens een stukje van een rechtszaak.

Voorin zit de rechter, gekleed in een zwarte toga, achter tafels met andere mensen die hem bijstaan, eveneens gekleed in een zwarte toga. Best indrukwekkend. Zij zitten met hun gezicht naar de zaal toe, waar de verdachte op de voorste rij zit met de advocaat die hem verdedigt. Vaak zijn er nog andere mensen in de zaal die de rechtszaak bijwonen.

De rechter kent alle wetten die in het wetboek staan. Daar heeft hij voor gestudeerd op de universiteit. Als hij aan het eind van het proces alle partijen heeft gehoord trekt hij zich terug om tot een oordeel te komen. Tot een eerlijk oordeel en een eerlijke straf. Of tot vrijlating van de verdachte.

Bijbelverhaal

Pilatus is rechter in Judea.

Hij is een Romein (de Romeinen hebben de macht in het land) en hij is aangesteld om recht te spreken.

Jezus staat nu voor hem, omdat Hij door het volk beschuldigd wordt van godslastering.

Het is vroeg in de morgen.

Gisteravond laat is Jezus gevangengenomen in Getsemane. Vannacht is Hij ondervraagd door Annas en Kajafas, de hogepriester. Die wisten geen raad met Hem en toen is Jezus naar Pilatus gebracht.

Pilatus snapt er eigenlijk ook niets van wat er nu precies verkeerd is aan Jezus.

Hij loopt naar buiten en zegt tegen het volk: 'Ik zie niet wat deze man fout heeft gedaan'.

Om het volk tegemoet te komen laat hij Jezus op de rug slaan met een gesel, een zweep met meerdere slierten en stekels. Soldaten vlechten een kroon van dorens en zetten die op Jezus' hoofd. Ze roepen: 'Leve de koning der Joden' en slaan Hem ook nog in zijn gezicht. Zijn rug en hoofd bloeden...

Pilatus brengt Jezus naar buiten en hoopt dat dit genoeg is om het volk te laten bedaren. Ze willen toch bloed zien? Maar als de hogepriesters en gerechtsdienaars beginnen te schreeuwen: 'Kruisig Hem, kruisig Hem' doet iedereen mee.

Pilatus zegt: 'Ik zie niet waaraan Hij schuldig is, doe het dan zelf maar'.

De Joden zeggen: 'Wij beschuldigen Hem van godslastering. Hij heeft gezegd dat Hij Gods Zoon is en dat is tegen de wet!'

Pilatus is bang voor de heftige emoties van het volk. Hij is bang voor zijn positie, voor zijn baan. De Romeinen geloven zelf wel in godenzonen. Hij wil toch nog wat meer weten van Jezus en loopt naar Hem toe.

'Waar komt U vandaan?

Jezus zegt niets.

'Waarom zegt u niets? Weet U niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of U te laten kruisigen?

Dan spreekt Jezus wel: 'U heeft macht over Mij, maar alleen omdat die macht u gegeven is van bovenaf. Dat



hoort bij uw beroep. De mensen die mij hier naartoe hebben gebracht dragen de meeste schuld'.

Pilatus voelt zeer zich ongemakkelijk...waarom willen de mensen hem toch dood hebben?

Jezus is eigenlijk een heel bijzondere man. Het lijkt wel of Hij hem niets kwalijk neemt. Pilatus wil Jezus vrijlaten. Maar dat wil het volk niet. Ze roepen: 'Iemand die zichzelf tot koning uitroep pleegt verzet tegen de keizer. En als u Hem vrijlaat bent u geen vriend van de keizer!'

Pilatus wordt heen en weer geslingerd tussen zijn eigen mening en wat het volk roept.

Geen vriend meer van de keizer? Dat zal hem inderdaad zijn positie kosten. Hij zal gedegradeerd worden en het respect verliezen van zijn meerderen. Hij weet het niet meer... Wat moet hij toch doen?

Het loopt al tegen de middag en de voorbereidingen voor het Pesachfeest zijn begonnen. Hij moet nu toch tot een vonnis komen. Pilatus gaat op zijn rechterstoel zitten om uitspraak te doen. Hij laat Jezus bij zich brengen (geen advocaat naast Hem) ...daar staat Hij...bloed aan zijn hoofd en rug en blauwe plekken op zijn gezicht. Maar die ogen van Jezus als Hij zijn kant opkijkt...geen haat ziet hij erin, geen verwijt...wel...liefde?

Pilatus kijkt naar het volk en zegt: 'Hier is Hij, uw koning'. Het volk schreeuwt: 'Weg met Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!'

Pilatus: 'Moet ik uw koning kruisigen?'

Dan zegt een hogepriester, een dienaar van God nog wel: 'Wij hebben geen andere koning dan de keizer!'

Hiermee wijst deze hogepriester God zelf af.

'Neem Hem dan maar mee', zegt Pilatus. Hij weet dat deze onschuldige man gekruisigd gaat worden...

Hij offert Jezus op om zijn eigen positie te redden.

Afsluiting

Wat vind jij van Pilatus? Is hij een slappeling?

Of begrijp je hem wel? Als enige met een andere mening tegenover die dreigende mensenmassa?

Je zult maar in zijn schoenen staan! (Of in zijn sandalen in dit geval)

Kom jij, als eenling, op voor de waarheid?

Laten we het hopen, ook als je daar op afgewezen wordt door mensen.

Maar het kan ook zijn dat anderen meegaan met jou. Dat ze ook durven opkomen voor de waarheid wanneer ze jou als voorbeeld hebben.

Auteur: RvBvdB