

3 april 2022

# De Koning van de Joden aan het kruis

Johannes 19:16b-30



# Thema: Het is volbracht

## PROJECTTITEL: JEZUS MAAKT HET VERSCHIL

### Projectthema: Verloren of gewonnen?

#### Doel

De kinderen leren dat Jezus aan het kruis zijn overwinning uitroept.

#### Toelichting

Aan het kruis lijkt Jezus te hebben verloren. Zijn leven eindigt. Zijn ideaal van Gods Koninkrijk op aarde heeft Hij niet kunnen bereiken. Hij deed wonderen en tekenen, maar uiteindelijk verlost Hij Israël niet van de ellende. Hij sterft en wordt begraven. Wat overblijft is een rotsgraf waar zijn vrienden aan Hem kunnen terugdenken.

Maar wat je verwacht is niet altijd de waarheid. Dat zagen we al, toen Jezus gevangen werd genomen. De soldaten deinsden achteruit en vielen. Ook aan het kruis gaan de dingen anders dan bij andere terdoodveroordeelden. Het bordje met de aanklacht spreekt de waarheid: 'Ik ben de Koning der Joden'. De Farizeeën ontkenden dat juist en willen daarom de tekst veranderen. Jezus heeft zelfs de kracht om nog voor zijn moeder te zorgen. Het duidelijkst is Jezus' laatste woord: 'Het is volbracht' Het lijden, zijn goddelijke opdracht, is voltooid.

'Het is volbracht' wordt in Johannes dan ook niet gevolgd door 'Vader, in uw handen leg ik mijn geest', omdat alle nadruk op het zichtbaar worden van Gods heerlijkheid moet vallen. Het lijden is de weg naar de overwinning.

#### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus aan het kruis

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen gewoon de geschiedenis van de kruisiging. Gebruik daarbij de elementen van het bordje, het dobbelen om de kleren en Jezus' zorg voor zijn moeder Maria. Het is allemaal verdrietig. Toch gelooft Jezus dat Hij gewonnen heeft: het is volbracht.

#### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is Koning

Richtlijnen: Maak als inleiding duidelijk dat schijn bedriegen kan. Een oud kasteel kan er van binnen prachtig uitzien, een prachtige auto kan helemaal kapot zijn. Hoe moeten wij Jezus op Golgota beoordelen? Hij is gewond, bijna gestorven en toch laat Hij horen dat Hij gewonnen heeft.

Jezus heeft de doodstraf gekregen. Het lijkt erop dat zijn vijanden hebben gewonnen. Jezus zal straks zwijgen. Jezus is aan het kruis dezelfde als altijd. Hij geeft discipelen Johannes de opdracht voor zijn moeder te zorgen. Maar Koning van de Joden, is Hij dat?

Leg aan de kinderen uit hoe het laatste woord van Jezus dat bewijst: 'Het is volbracht'. Dat betekent: het lijden, de vernedering is voorbij. Maar ook: Gods opdracht is uitgevoerd. Het is allemaal gegaan zoals zijn Vader in de hemel wil. Iedereen die in Jezus gelooft, ontvangt voor eeuwig Gods goedheid. Jezus is niet uitgeschakeld, zo is Hij Koning.

#### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus roept: Ik ben Koning

Richtlijnen: Lees met/vertel aan de jongeren dit bijbelgedeelte. Er is een groot verschil tussen wat je ziet en wat je hoort. Jezus ziet er niet uit. Hij is toegetakeld en vernederd, bijna dood. Men lijkt met Hem te kunnen doen wat men wil. Maar de woorden die we zien en horen spreken het tegendeel uit. Johannes maakt steeds duidelijk dat het lijden de weg is naar de overwinning, naar Gods heerlijkheid/grootheid.

De aanklacht op het bordje laat horen wat Jezus zelf heeft gezegd. Ondanks verzet van de hogepriesters blijft dat staan en wordt het een getuigenis. Datzelfde geldt voor Jezus' woorden naar Maria en Johannes, waarin Jezus tot het laatst toe zijn liefde voor mensen toont. En het duidelijkste bewijs is zijn slotwoord: 'Het is volbracht'. Daarin zegt Jezus onomwonden dat de heerlijkheid voor God is bereikt. Het werk is af, God heeft gewonnen. Ook al zou je dat nog niet zeggen.

Bespreek met de jongeren waarom het belangrijk is, dat Jezus op Goede Vrijdag al zegt dat het volbracht is (antwoord: ook wij zien Gods heerlijkheid nog niet volledig, ook al is Jezus op Pasen opgestaan. Nog steeds zijn er dingen die spotten met Gods overwinning, ook in ons leven en in onze wereld. Jezus' houding helpt om vol te houden en elkaar te troosten).

#### Extra Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 15:54-58

(Aan de dood wordt gevraagd waar de engel en de overwinning is. God heeft door Jezus de dood ontmaskerd. Daarom is ons leven niet voor niets)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Koning der Joden. Bij ons een heel vertrouwde omschrijving van de Here Jezus. Denk aan het bekende lied: 'Is dat, is dat mijn Koning?' Wanneer we dat echter in de Evangelieën opzoeken, komen we dat eigenlijk alleen maar tegen als uitdrukking rondom het kruis. Op één uitzondering na; namelijk de wijzen uit het oosten die bij koning Herodes navraag doen over 'de Koning, die geboren is'. Opvallend dat ook dat niet-Joden zijn, net als Pilatus en de Romeinse soldaten. Deze titel van de Gezalfde van God klinkt uit de mond van de volken. Het zijn de volken die tot het inzicht moeten en mogen komen dat de Here Jezus juist deze titel draagt tot eer van God. Daarmee blijkt Hij een totaal andere Koning te zijn dan zij zich ooit hadden kunnen voorstellen. Zie wat de Here Jezus daarover tegen de rechter Pilatus zegt. (Joh. 18:36.37)

## Vers voor vers

- Vs. 16vv Het kruisdragen betreft hier de dwarsbalk. Het feit dat Hij dat kruis zelf draagt benadrukt de vernedering zowel door Joden als niet-Joden. Kortom de gehele mensheid legt dit op Hem. Tegelijk worden wij ons er als lezers en hoorders van bewust dat Hij het alleen draagt, mede omdat Hij de enige is die dit kruis ook kan dragen. We zien het voor ons. Dat is ook de bedoeling. Van oppervlakkige lezers worden we deelnemers gemaakt van deze feiten, die de kerk niet voor niets heilsfeiten noemt. We zien het voor ons, maar ook dat het voor ons is geschied; tot onze redding. Dat de Here Jezus alles zo passief ondergaat, neemt dat aspect niet weg. Dat de Here Jezus in het midden hangt, tussen twee anderen, twee misdadigers geeft de hoorder of lezer gelegenheid om hier de lijdende Knecht van de Here God, zoals beschreven in Jesaja 53 te herkennen. Die herkenning en erkenning kan alleen gebeuren om geloof te wekken.
- Vs. 19vv Het opschrift – dat we kennen als het INRI op veel schilderijen – spreekt niet alleen over de koning van de Joden, maar ook over de Nazarener. Wat bedoelt Pilatus daarmee? Gaat het om Nazaret als plaats van herkomst, of wordt bedoeld op een nazireeër? De kwestie is boeiend om eens goed over na te denken. Een nazireeër is iemand die een gelofte heeft gedaan voor kortere of langere tijd om God te dienen. Een aan God gewijde. Tegelijk kon hier wel bedoeld worden op een bepaalde vrijmoedigheid, die de Here Jezus heeft, juist als Zoon van God. Hij is vrij en kan vrijmoedig spreken tegenover mensen, zowel Joden als niet-Joden. Pilatus heeft dat gehoord en gezien. Mogelijk heeft hij dat begrepen. Het kan echter ook dat hij het niet heeft begrepen, maar dat de Bijbel juist de gelovigen laat zien en horen in welke hoedanigheid de Here Jezus wordt gekruisigd. In zijn vrijheid, uit liefde. De liefde waarmee Hij tot het einde – tot de voltooiing in het woord 'Het is volbracht' – heeft liefgehad, zoals al aan het begin van zijn lijden in hoofdstuk 13 ons wordt verkondigd.
- Vs. 23v Hierin is opnieuw een verwijzing naar Psalm 22, zoals we dat ook in andere Evangelieën horen in de Godverlatenheid en de bekende 'waarom?'-vraag. Psalm 22 wordt gevolgd door Psalm 23. Dat is niet een domme logische rekenkundige opmerking. De Psalmen staan in een bepaalde volgorde, die verre van toevallig is te noemen. Het is letterlijk heilzaam om te bedenken dat de Psalm van de grote Godverlatenheid (22) juist gevolgd wordt door de Psalm van de grote nabijheid (23) zoals we dat in de aanspraak in het midden van die 23ste Psalm horen 'want Gij zijt bij mij'. Is niet juist in de verkondiging van het Johannesevangelie de Here Jezus de Goede Herder (hoofdstuk 10) en staat de Evangelist daarmee niet op de schouders van Ezechiël (hoofdstuk 33 & 34), zoals we in de ramen van de kathedraal te Chartres mogen waarnemen?
- Vs. 25vv Ik en jij. De mens en de medemens. De Here Jezus verbindt mensen aan elkaar. Het kruis is geen zwijgend teken van ondergang, maar een belofte van opgang, opstanding die met Pasen blijkt vervuld te zijn. Zo sprekende geeft Hij de ene mens aan de ander. In de ontmoeting met de ander mogen we iets van het geheim van de ontmoeting met de Ander ontdekken.

*Auteur: GJK*

## Liederen

Psalm 22: 1, 7 en8	
Lied 576a	(=Gezang 183 LvdK)
Lied 547	(=Gezang 184 LvdK)
Dank U voor het kruis, Heer	Hemelhoog 204
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem	Op Toonhoogte 131
Ik weet, Hij heeft mij gered	Opwekking 554
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgota	Hemelhoog 163
Waarom bleef U zo stil?	Hemelhoog 205
Jezus is	Hemelhoog 348
King of kings	Hemelhoog 606
Alzo lief had God de wereld	Hemelhoog 104
Jezus, Hij is Koning	Opwekking 13

*Auteur: PZ*



# Jezus aan het kruis

Nee... dat kan niet. Dat mág niet!

Hij was het toch? De beloofde Redder? De Zoon van God? Ze hebben het allemaal gezien! Zieke mensen werden weer beter, blinde mensen konden weer zien en toen er geen eten was zorgde Jezus voor eten van brood en vis die niet 'op' konden gaan, zodat ál die mensen eten kregen... Iedereen wist het toch? Dit was geen gewone man, geen gewone priester!? De bijzondere dingen die hij deed? Dat kon alleen wanneer je de Zoon van God was. En de beloofde koning van de Joden.

Maar nu? Ze hebben Jezus gevangengenomen, geslagen. En omdat de mensen Hem willen ophangen aan een kruis moet Hij zelf de zware balk dragen. En daarop maken de soldaten Hem vast. Jezus zal aan dat kruis blijven hangen totdat Hij dood is. Dat mag toch niet? Al heeft Jezus wel eens dat soort vreemde verhalen verteld. Hoe de Zoon zal moeten sterven om alle mensen te kunnen redden. Dat is raar... hoe kun je nu iemand redden door dood te gaan?

Johannes begrijpt er helemaal niets van. Hij is boos en verdrietig. De soldaten moeten lachen om die rare Jezus. 'De koning van de Joden' wordt Hij genoemd. Haha... er is helemaal geen koning van Joden, er is alleen maar een keizer en die is de baas!

Als grap om Jezus nog meer uit te kunnen lachen hangen ze een bordje op het kruis met: 'Jezus, de Koning van de Joden!' Maar het is wél waar! dacht Johannes verdrietig 'Ook al begrijpt hij het niet'

De soldaten vermaken zich ondertussen bij het kruis met een spelletje dobbelen met dobbelstenen. Wie er wint krijgt de kleren van Jezus want die hebben ze uitgetrokken, zodat Jezus zelfs zónder kleren aan dat kruis hangt. Johannes wordt boos! Hoe kunnen die soldaten dat doen? Wat gemeen! En dan... Jezus kijkt naar Johannes en hoewel Hij heel veel pijn heeft, zegt Hij tegen Johannes: 'Johannes, zorg voor mijn moeder, alsof ze je eigen moeder is!' Zelfs dan denkt de Here Jezus nog aan zijn moeder!

Dan is het klaar. De Here Jezus sterft, nog één keer roept Hij: Het is volbracht! Ik heb gedaan wat ik moest doen! En dan sterft Jezus aan het kruis. Want Hij weet, Ik ben sterker dan de dood. Ik sta weer op! Eerst moet Jezus sterven, zoals alle mensen een keer sterven. Maar Jezus sterft als straf voor alle verkeerde dingen van de mensen. Alle mensen die Hem kennen en in Hem geloven krijgen geen straf meer van God voor wat ze verkeerd hebben gedaan. Ze mogen net als Jezus, voor altijd leven. Zoals Jezus voor altijd leeft bij zijn Vader in de hemel, zo mogen de mensen die in Hem geloven, daar ook komen na hun sterven!

Wat met Jezus gebeurt aan het kruis is heel; erg en heel verdrietig. Maar God vindt het nodig om ons te laten zien dat Hij van ons houdt.

*Auteur: JV*



# Jezus is Koning

## Inleiding

Neem grond, potgrond/compost mee uit de tuin, liefst zelfs met een geurtje eraan. Grond is niks, toch. Het is niet mooi, het ruikt, je krijgt er vieze handen van. Maar zouden we grond niet overal om ons heen in de tuin, in potten of op het land hebben, dan groeit er niets. Geen prachtige planten, geen eten, eigenlijk is leven niet mogelijk zonder deze grond.

(Laat ze eens wat opnoemen wat groeit, om ze een beeld te geven. Je kunt ook zaad en planten, of afbeeldingen ervan meenemen.)

Zo heeft God dat gemaakt, zo werkt God, we hebben grond nodig zodat Hij er heerlijke dingen op kan laten groeien (zelfs aardappelen voor de patat). Het is nu lente, de grond is op veel plaatsen nog kaal, maar we zien ook al veel nieuw leven komen, er groeien al nieuwe dingen... een belofte voor al het moois wat nog komen gaat!

In dit verhaal lijkt alles somber, net als de grond, donker, grijs, er is geen hoop meer. Maar dat is niet waar: Jezus doet ons een geweldige belofte: daar praten we na het verhaal verder over.

## Bijbelverhaal

Jezus heeft de doodstraf gekregen. De soldaten brengen Hem naar buiten de muren van de stad. Naar een plaats die ze Golgota noemen. De plaats waar men de misdadigers doodde. Hij draagt zelf de balk voor het kruis, dat is erg zwaar voor Hem. Zijn rug doet zeer omdat de soldaten Hem zo geslagen hebben.

Bij Golgota wordt Hij gekruisigd. Tussen twee andere mannen, die ook de doodstraf hebben gekregen, maar zij hebben de straf echt verdiend. Jezus krijgt een oneerlijke straf.

Op een bordje, bovenaan het kruis, staan woorden geschreven. Dat heeft Pilatus laten doen. Er staat: 'Dit is Jezus uit Nazaret, de koning van de Joden.' Het staat in verschillende talen te lezen, het Latijn, de taal van het Romeinse leger, het Grieks, de taal die in die tijd veel gesproken werd, zoals nu het Engels en in het Hebreeuws, de taal van de Joden.

De hogepriester ziet het en wordt er boos van. 'Jezus uit Nazaret, koning van de Joden?' Niks koning! Daarom wilden we juist van Hem af, omdat Hij zei dat Hij dat was! Hij vertrekt direct naar het paleis van Pilatus, maar die wil niet naar hem luisteren als hij vraagt of dat bord veranderd kan worden. 'Dit klopt toch niet!', zegt hij. Jezus zegt alleen dat Hij koning is. Hij is het niet echt.

'Nee hoor, wat ik heb geschreven, dat heb ik geschreven.', zegt Pilatus. Het lijkt wel of hij nu toch wil laten zien dat hij eigenlijk niet wilde dat Jezus de doodstraf kreeg. Hij luistert niet naar de hogepriester en laat het bordje gewoon hangen. Zo kan iedereen, in zijn eigen taal, lezen wat waar is: Jezus is koning!

Maar wat moet het moeilijk geweest zijn voor Jezus.

De soldaten verdelen zijn kleren, dat mag volgens de Romeinse wet, Hij bezit niets meer en kan niets meer... is dat zo? Is alles voorbij? Alles lijkt zo donker, zo grijs. Er is geen hoop meer.

Onder bij het kruis staat Jezus' moeder. Ze ziet haar Zoon lijden. Haar zus is bij haar en nog enkele vrouwen en Johannes, een van Jezus' discipelen. Ze kunnen niets meer voor Hem doen, wat een verdriet. Straks zal Hij sterven, dan is Hij voor altijd bij hen weg.

Maar Jezus laat zien dat Hij blijft wie Hij is. Hij zorgt voor de mensen, ook voor zijn moeder. Hij zegt: 'Dat is uw zoon,' en tegen Johannes: 'Dat is je moeder.' Johannes gaat voor Maria zorgen, ze gaat bij hem in huis wonen. Zelfs in zijn allermoeilijkste moment denkt Jezus om anderen.

Is alles nu verloren? Hebben Jezus' vijanden gewonnen? Het lijkt wel zo. Maar juist ook hier is God aan het werk. Jezus' opdracht kwam van God de Vader. Jezus heeft ervoor gekozen om God gehoorzaam te zijn en dit moeilijke werk te doen. Omdat Hij zoveel van de mensen houdt. Zelfs nu, aan het kruis, laat Hij dat zien.

Dan zegt Jezus: 'Het is volbracht.' Dit betekent: het werk is klaar, Ik ben God tot het einde gehoorzaam geweest. Het betekent niet: Ik heb verloren, zoals de hogepriester denkt, maar juist: Ik heb overwonnen!

Jezus sterft, maar dit sterven is geen dood, maar nieuw leven! Geen nederlaag, maar overwinning. Gods plan gaat door: er is nieuw leven in zijn Koninkrijk voor iedereen die in Jezus wil geloven. De weg naar God is vrij! Deze koning is ècht koning van héél Gods schepping.

## Afsluiting

Laat het even stil zijn en misschien kun je het dan ook even zeggen: dat je er iedere keer weer stil van wordt, van dit verhaal. Voelen zij dat ook zo? Kunnen zij daar iets over zeggen? (Misschien vinden ze dat moeilijk en kun jij het voor ze verwoorden.)

Wat is Jezus' belofte?

Jezus was bereid om voor alle mensen te lijden en te sterven. (Johannes 3: 16-17) Waarom? Om de mensen te redden van zonde en dood. Hij wil eeuwig leven voor iedereen.

Jezus laat zien wat echte liefde is. Wat denk je dat Jezus wil dat jij doet?

- Voor anderen zorgen,
- geloven dat Hij van jou houdt en dat jij van Hem mag houden,
- contact met Hem houden door meer over hem te leren en te bidden,
- zorgen dat je het God vertelt wanneer er zonde in je leven is, iets wat niet goed is en Hem vraagt of Hij je daarmee wil helpen,
- vertellen aan andere mensen dat God goed is.

Onthoud: na dit verhaal wordt het Pasen!

Auteur: NCvD



## Inleiding

Een tijdje geleden fietste ik met mijn oudste dochter terug van de kerk naar huis. Mijn dochter zat in groep 8. De dominee had gepreekt uit het Bijbelgedeelte dat we vandaag ook lazen. Het gedeelte waarin Jezus aan het kruis uitroept: 'Het is volbracht'. Ze vertelde me dat deze uitspraak van Jezus haar lievelingstekst uit de Bijbel was. Natuurlijk vroeg ik haar waarom dit Bijbelvers haar lievelingstekst was.

'Nou', zei ze, 'Jezus heeft voor ons aan het kruis gehangen en met deze uitroep geeft Jezus aan dat het genoeg was en dat Hij heeft gewonnen'. Ik moest daar even over nadenken. Jij misschien ook wel.

Vandaag denken we na over enkele bijzondere dingen die er gebeuren als Jezus aan het kruis hangt. We zullen zien dat Jezus inderdaad de Koning is én dat Hij overwinnaar is, ook al lijkt het er niet op.

De afgelopen weken is er verteld over de gevangenneming van Jezus en hoe Pilatus Hem heeft veroordeeld. Met instemming van de Joodse leiders wordt Jezus gekruisigd op Golgota, samen met twee misdadigers. Het lijkt erop dat Hij heeft verloren. Jezus sprak immers steeds over Gods Koninkrijk op aarde. Hij keek naar verloren mensen om, zorgde voor hen, genas de zieken en had zelfs zijn vijanden lief. En nu? Nu hebben zijn vijanden er voor gezorgd dat Hij doodgaat aan het kruis.

Ja, alles lijkt erop dat Jezus heeft verloren. Maar klopt dat wel? Heeft Jezus echt verloren, of lijkt dat alleen maar zo en past de kruisiging van Jezus helemaal in Gods plan? Laten we eens goed kijken wat er gebeurt.

Nadat Pilatus Jezus had veroordeeld en had laten geselen, wordt Hij naar Golgota geleid. Daar wordt Hij aan het kruis gespijkerd. Nu was het gebruikelijk dat er op het kruis een bordje werd getimmerd met daarop de misdaad die de gekruisigde had begaan. Pilatus had bepaald dat er op het bordje boven Jezus moest staan 'Jezus uit Nazaret, koning van de Joden'. Opvallend hierbij is, dat het er in drie talen opgezet werd. In de spreektaal, het Hebreeuws. In de taal van het Romeinse rijk, het Latijn. En in de taal die de zakenlui spraken, het Grieks (zeg maar, het Engels van die tijd). Pilatus zorgt er, onbedoeld, voor dat de hele wereld kan lezen dat Jezus de Koning is. Hij hangt voor de hele wereld aan het kruis. Dat past precies in Gods plan. Want God heeft de hele wereld lief. Zoek Johannes 3 vers 16 maar eens op in je Bijbel. Daar staat dat God de wereld zo liefheeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Jezus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. God geeft zijn Zoon voor jou en voor mij. Dat is precies wat er gebeurt aan het kruis.

Aan de voet van het kruis staat ook een groepje mensen. Het is de discipel Johannes (degene die dit Bijbelgedeelte heeft opgeschreven), samen met Maria, de moeder van Jezus en nog enkele vrouwen die volgelingen van Jezus zijn. Omdat Jezus weet dat Hij gaat sterven, kan Hij, als oudste zoon, niet meer voor zijn moeder zorgen (die waarschijnlijk al weduwe is). Hij zorgt er voor dat zijn moeder niet alleen achterblijft. Johannes zal voor haar zorgen. Wat hier gebeurt is een voorbeeld van hoe Jezus is. Hij houdt van mensen en zorgt voor ze. Dat laat Hij hier aan het kruis heel mooi zien.



lees verder op de volgende bladzijde



Ondertussen voelt Jezus dat zijn krachten minder worden. Je moet je voorstellen dat Hij de afgelopen 48 uur geen moment rust heeft gehad. Hij heeft zijn laatste avondmaal met de discipelen gehad en hun voeten gewassen als teken dat Hij de minste wilde zijn. Hij heeft heftig gesproken met zijn vader en doodsangsten uitgestaan, omdat Hij wist wat er zat aan te komen. Hij is gevangengenomen, geslagen, gezeseld en gepijnigd. Hij is bespot en ter dood veroordeeld. En nu hangt Hij stervende aan het kruis en vraagt aan de soldaten of Hij nog iets mag drinken.

Maar ook nu weer geldt, is datgene wat we zien werkelijk datgene wat er gebeurt? We zien een stervende man, hangend aan een kruis. Maar Jezus wist dat Hij alles had volbracht (vers 28). God had zijn doel bereikt. En dat doel is dat Hij de duivel heeft overwonnen. Jezus zorgt er voor dat wij weer bij God mogen horen. Door de zonde was de verbinding tussen God en mensen verbroken. Jezus heeft door zijn kruisdood de verbinding tussen God en mensen hersteld. Dat was Gods plan met Jezus, en Jezus heeft dat plan in gehoorzaamheid volbracht. En daarom schreeuwt Jezus (misschien jubelt Hij wel) het uit aan het kruis 'Het is volbracht'.

Voor ons mensen is dit hele gebeuren moeilijk te bevatten. Jezus gaat immers dood. Hoe kan Hij dan overwinnaar zijn? En ook vandaag de dag zien we eigenlijk nog niet zoveel van die overwinning van Jezus. Er is nog veel ellende in de wereld. Ook in ons eigen leven maken we verdriet mee.

Dit Bijbelgedeelte mag dan een troost voor ons zijn als we verdriet hebben. We hebben gezien dat Jezus tot het laatst toe zorgt voor Zijn volgelingen. Maar bovenal hebben we geleerd dat de dood van Jezus past in Gods plan voor de wereld. In dat plan, dat bol staat van zijn liefde, staat ook jouw naam geschreven. God zegt met het sterven van Jezus: '< Vul je eigen naam maar in>, Ik heb je lief. Mijn Zoon Jezus is daar het bewijs van'.

Ik denk dat mijn dochter daar aan moest denken, toen ze al fietsend vertelde dat 'Het is volbracht' haar lievelingstekst is. Stiekem is het ook een beetje mijn lievelingstekst geworden...

#### **Kerntekst**

'Nadat Jezus ervan gedronken had zie Hij: 'Het is volbracht.' Hij boog Zijn hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:30)

#### **Vragen**

- Heb jij ook een lievelingstekst of verhaal uit de Bijbel? Welke is dat en kun je vertellen waarom dat zo is?
- Ongeveer 1000 jaar voordat Jezus wordt gekruisigd, heeft koning David Psalm 22 geschreven. Lees deze psalm eens. Zie je ook overeenkomsten met het Bijbelgedeelte van vandaag?

*Auteur: GW*