

Het visioen van de paarden

Zacharia 1:7-17



Thema: God staat klaar om te helpen

Doel

De kinderen ontdekken dat God zijn volk en zijn kinderen nooit vergeet. Hij ziet hun nood en zal hen te hulp komen.

Toelichting

Zacharia krijgt een visioen. Het is een boodschap van God waarin Hij zichzelf laat zien zoals Hij is. Zacharia ziet ruiters die de toestand in de wereld hebben bekeken. Het ziet er niet hoopvol uit voor Israël dat na de ballingschap bouwt aan de nieuwe tempel in Jeruzalem. Er lijkt niets te veranderen. De wereldmachten hebben de touwtjes stevig in handen. Hoe moet het verder? God zegt wie Hij is: Hij brandt van liefde om zijn volk te redden. De tempel en Jeruzalem zullen worden herbouwd. God zal weer voorspoed en geluk geven aan Israël.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God laat ons niet alleen

Richtlijnen: Vertel als inleiding een verhaaltje over een kind dat zijn moeder is kwijtgeraakt in een grote winkel. Hij kan haar niet meer vinden. Wat voelt hij zich alleen en verdrietig. Waar is zijn moeder nu gebleven? Is ze zonder hem naar huis gegaan? Gelukkig laat iemand omroepen: wil de moeder van ... naar de kassa komen? Natuurlijk doet ze dat meteen. Ze houdt van hem en was zelf ook ongerust. Wat zijn ze samen blij!

Vertel daarna dat Zacharia verdrietig in slaap valt. Hij ziet mannen op paarden. Ze hebben overal gekeken. Overal zijn vijanden van Gods volk. Het gaat nooit lukken om de stad Jeruzalem en Gods tempel weer op te bouwen. Het komt nooit meer goed! Dan ziet Zacharia Gods engel. Die zegt dat God veel van zijn volk houdt. Hij komt zo snel mogelijk helpen. Beloofd is beloofd! Dan kan Israël weer blij zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God staat klaar om te helpen

Richtlijnen: Hebben jullie wel eens een auto van Rijkswaterstaat zien op de snelweg rijden? Die rijdt daar om te kijken of er geen gevaarlijke voorwerpen op de weg liggen en of er geen automobilisten met pech staan die geholpen moeten worden. Of dat er een gat in de weg zit. Dat rondrijden heet: inspecteren. En als er iets fout is, helpen ze zelf of sturen ze hulp.

Vertel de kinderen over Gods profeet Zacharia. Hij leeft nadat het volk uit Babel is teruggekomen om Jeruzalem en de tempel op te bouwen. Dat lukt maar niet! Steeds weer zijn er vijanden die dwarsliggen. Ze zijn veel sterker dan Israël. Hoe moet het verder? Helpt God hen wel.

Zacharia ziet in een visioen mannen op paarden die zijn gedachte verwoorden. Ze hebben de wereld geïnspecteerd en er verandert niets. De vijanden blijven de sterkste. Dan geeft Gods engel een antwoord, dat Zacharia mag doorgeven aan Gods volk: Wees niet bang, God houdt van jullie en Hij staat klaar om in te grijpen. Nog even dan zal Jeruzalem weer een prachtige stad zijn. Dan zal het land weer vruchtbaar zijn. Echt waar!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God zal zijn volk zeker verlossen

Richtlijnen: Zacharia is Gods profeet. Hij leeft in een moeilijke tijd. Israël wil Jeruzalem en de tempel herbouwen, maar het lukt niet. De vijanden zijn hopeloos sterk. Dan geeft God Zacharia een aantal visioenen. In gedachten ziet hij dingen gebeuren waarin hij de situatie van zijn volk herkent, maar ook Gods antwoord daarop hoort. Dat antwoord mag hij doorgeven, zodat Gods volk moed krijgt om vol te houden en door te gaan.

De ruiters stellen vast dat er in de wereld niets verandert. Het blijft even beroerd voor Israël. Je vraagt je af: Is God er wel? Hij heeft beloofd zijn volk een mooie toekomst te geven, maar de situatie is hopeloos. Gods engel antwoordt: Gods hart brandt van liefde voor Israël. Nog even en Hij zal de vijanden de mond snoeren. Het lijkt er niet op, maar het is de waarheid. Troost en hoop en welvaart zal de HEER geven.

Druk de jongeren op het hart dat met de Heer geen situatie hopeloos is. God geeft zeker verlossing, omdat Hij niet anders wil dan ons liefhebben

Extra bijbelgedeelte: Jesaja 49: 14-15

(De HEER kan zijn volk niet vergeten. Hij houdt, ondanks alles, meer van Israël dan een moeder van haar kind)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

De komende zes weken

Deze weken, op zondag en op Dankdag, houden we ons bezig met zogenaamde visioenen van Zacharia. Dit zijn nachtgezichten, die de profeet krijgt. Na het einde van de ballingschap is er sprake van verdriet bij het volk Israël. De mensen worden in deze visioenen opgeroepen te blijven vertrouwen op de HEER. Hij stelt ter bemoediging een periode van voorspoed en heil in het vooruitzicht.

Bij het Bijbelgedeelte

Precies wordt hier aangegeven op welke dag en in welke maand en in welk regeringsjaar van Darius Zacharia een visioen krijgt. Er wordt ook bij gezegd van wie Zacharia een zoon is en van wie zijn vader weer de zoon is.

's Nachts krijgt hij een visioen en daarin ziet hij een voskleurig paard. Dat paard stond tussen de mirtestruiken aan de oever van een diep water. En verderop ziet Zacharia nog meer paarden staan: roodvossen, goudvossen en schimmels.

De mirte is een altijd groene boom. We mogen hierbij eraan denken dat het paard of de paarden staan bij de woonplaats van God. We zouden ons kunnen afvragen wat de betekenis is van de verschillende kleuren van de paarden. Dat weten we echter niet. We moeten hierbij maar denken dat het gewoon verschillende paarden zijn. De ruiters op deze paarden hebben de aarde doorkruist en ze hebben ontdekt dat het overal stil is. Dat lijkt gunstig, maar is het niet. De rust wijst erop dat de volkeren zorgeloos leven zonder rekening te houden met God. Er verandert niets ten goede voor Gods volk.

De Engel van de HEER, die tussen de mirtestruiken staat, roept dan ook uit: *HEER van de hemelse machten, hoe lang zal het nog duren voordat U erbarmen toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop U nu al zeventig jaar verbolgen bent?*

De Engel van de HEER is dus een andere engel dan de engel, die met Zacharia spreekt.

De engel, die met Zacharia spreekt, is een 'gewone' engel. De Engel van de HEER is een bijzondere engel. Hij komt verschillende keren voor in het Oude Testament. Hij wordt van God onderscheiden, maar soms wordt hij bijna met God vereenzelvigd. We zouden Hem dan ook de tweede persoon van de Drie-eenheid kunnen noemen. Hij treedt hier ook op als 'Middelaar.' In vers 12 zouden we kunnen zeggen, doet Hij voorbede. Er is bij de troon van God een voorbidder. Zeventig jaar is God nu al op Juda verbolgen. Hoelang duurt het dan nog dat God erbarmen toont? Is het dan niet lang genoeg geweest? Het getal zeventig is zeer waarschijnlijk symbolisch bedoeld. Het heeft daarom te maken met een bepaalde periode. 7 is het getal van de volheid of heiligheid. En 10 het getal van de volheid van de (zondige) wereld.

70 jaar (7 x 10) in ballingschap, terwijl dat juiste aantal van 70 niet klopt.

De engel die met Zacharia spreekt, komt nu in vs. 13 e.v. met bemoedigende en troostende woorden. We kunnen dit in vers 13, 14 en 15 lezen. Dit houdt in dat de HEER vol van liefde is voor zijn volk en toornig op de andere zelfgenoegzame volken. Die volken waren middelen om zijn eigen volk te straffen, maar de andere volkeren zijn te ver gegaan. Ze hebben zijn volk te hard aangepakt, ze draafden maar door.

Daarom is er nu sprake van omkeer bij de HEER. Vol erbarmen keert Hij terug naar Jeruzalem. De tempel en Jeruzalem zullen herbouwd worden. In het meetlint dat gebruikt wordt, komt tot uitdrukking dat Jeruzalem in percelen wordt ingedeeld om zo herbouwd te worden.

Andere steden van Juda zullen eveneens herbouwd worden. Er is liefde tot die steden.

Met name Jeruzalem zal een plaats van liefdesopenbaring zijn. En Sion zal getroost worden. Jeruzalem en Sion worden door elkaar heen gebruikt en komt eigenlijk op hetzelfde neer. Sion is de heuvel waarop de stad Jeruzalem lag.

De HEER zorgt ervoor dat de tijd voor Jeruzalem en de andere steden verandert in heil en voorspoed. De eerste vervulling is gekomen in het goede dat Juda in de komende jaren daarna meemaakte in de herbouw van de tempel en een nieuwe opbloei van het leven van het volk. De andere vervulling komt natuurlijk in de komst van Jezus Christus naar Jeruzalem. Jeruzalem wordt in Hem een plaats van heil en vreugde. En natuurlijk ten volle op de jongste dag, bij uitstek de dag van heil en vreugde.

Enkele opmerkingen bij de verzen

- Vs.7 In tegenstelling tot vers 1 wordt hier ook de naam van de maand genoemd: Sebat. Dit is de 11e maand bij de Babyloniërs. De Babylonische maandnamen werden door de Joden na de ballingschap langzamerhand overgenomen en zijn ook bij de Joden van vandaag nog in gebruik.
- Vs.8 Zacharia heeft een visioen. Dit is visionair zien. Het is dus geen droom. Je mag hier meer denken aan een 'in de geest zien'.
- Vs. 9 Zacharia vraagt aan iemand, die hij 'mijn heer' noemt. Dit is dus de engel, die met hem sprak. Deze figuur zal nog vaker voorkomen in de visioenen van Zacharia.

Vragen

- Is er iemand van jullie, die ook wel eens een visioen heeft gehad? Vertel dat eens aan elkaar? Wat zou het betekenen?
- Wisten jullie dat 'de engel van de HEER' in het Oude Testament zeer waarschijnlijk dezelfde persoon is als de Here Jezus? Is dat belangrijk om te weten? Zo ja, waarom?
Zo nee, waarom niet?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 117	
Lied 405	(=Gezang 457 LvdK)
Lied 302	(=Gezang 254 LvdK)
Looft de HERE alle gij volken	Hemelhoog 33
Here der heren	Hemelhoog 593
Groot is uw trouw	Hemelhoog 336
Hij alleen	Hemelhoog 337
'k Stel mijn vertrouwen	Hemelhoog 338

Auteur: PZ



God laat ons niet alleen

Inleiding

Ruben is met mama in een grote speelgoedwinkel. Echt, een hele grote winkel. Hij heeft nog nooit zoveel speelgoed bij elkaar gezien. 'Mam, gaan we bij de Playmobil kijken' vraagt Ruben. 'Straks', zegt mama, 'eerst gaan we een mooie doos lego uitzoeken voor Joris.' Joris is de grote broer van Ruben. Joris is bijna jarig, hij wordt acht. Mama gaat zoeken, ze heeft een lijstje in haar hand. Daar staat op welke legodozen Joris mooi vindt. Ze zoekt en ze zoekt. Ruben vindt Playmobil leuker. Hij denkt: 'Ik kan best even gaan kijken, mama is zo druk.' En dat doet hij. Ruben loopt verder naar achteren. Daar staan de Playmobil-dozen. Een boerderij, een paardentrailer. En kijk daar staan allemaal dierentuindieren. 'Dat is mooi', denkt Ruben, 'ik wil dit wel op mijn verlanglijstje schrijven voor als ik jarig ben.'

En zo gebeurt het dat mama naar lego zoekt en Ruben helemaal achter in de winkel rondkijkt. En dan ineens... Ruben schrikt. Waar is mama? Hij ziet haar niet, hij loopt vlug verder om te kijken. Waar is ze toch gebleven? Ruben heeft niet in de gaten dat hij de verkeerde kant op loopt. 'Dit komt niet goed' denkt Ruben 'ik ben mama kwijt, hoe moet dat nu?'

Bijna moet hij huilen maar dan komt er een aardige mevrouw naar hem toe. 'Ben je iemand kwijt?', vraagt ze. 'Ja, mijn moeder', zegt Ruben, 'ze is bij de lego.' De aardige mevrouw neemt Ruben mee en vraagt hoe hij heet. En dan hoort Ruben haar stem door de microfoon. 'Wil de moeder van Ruben naar de kassa komen?' Ruben ziet mama meteen, ze kijkt ongerust. Ze houdt van Ruben en ze is heel blij dat hij weer bij haar is. En Ruben is ook blij, gelukkig is het goed gekomen. En samen zoeken ze een mooie doos lego uit voor Joris.

Bijbelvertelling

Zacharia slaapt. Hij ziet ruiters. Dat zijn mannen op paarden. Ze kijken overal rond. Ze zijn bij de stad Jeruzalem, de stad die weer opgebouwd moet worden. Ook het huis van God, de tempel, moet weer opnieuw gebouwd worden. De mannen op de paarden gaan verder en kijken overal. Er zijn daar ook vijanden van het volk van God. Het gaat vast nooit lukken om de stad Jeruzalem en Gods tempel weer op te bouwen. Het komt vast nooit meer goed! Zacharia is bang. Hij voelt zich alleen. Hoe moet het nu verder? Maar dan ziet Zacharia een engel van God. De engel zegt dat God veel van zijn volk houdt. God komt zo snel mogelijk helpen. Hij wil zijn de mensen van zijn volk redden. Beloofd is beloofd! En dan kan het volk Israël weer blij zijn.

Gebed

Vader in de hemel. Zoals Ruben bang was om zijn mama kwijt te raken, zo was Zacharia bang dat het volk Israël God kwijt zou raken. Maar U, Here God, staat altijd klaar om te helpen. Wij zijn uw kinderen en U vergeet ons nooit! Help ons hieraan te denken als we bang en alleen zijn. Amen.

Auteur: IFF



God staat klaar om te helpen

Inleiding

Neem een bijbel mee en leg die bij het gedeelte van deze dag open in de kring. Neem ter intro eventueel een foto mee van een verwoeste stad. Dat geeft extra perspectief bij Gods boodschap voor zijn volk op dat moment.

'Wat gebeurde hier denk je? Kun je hier veilig wonen? Wat is nodig? Is hulp belangrijk?'

Neem ter aanvulling ook een print mee van een auto van Rijkswaterstaat zoals die over snelwegen rijdt. Heeft iemand van jullie weleens zo'n auto op de snelweg zien rijden? Wie weet waarom die auto's daar rijden? De bestuurders ervan werken bij Rijkswaterstaat om de wegen te inspecteren. Hun belangrijkste taak is om goed rond te kijken en te helpen. Bijvoorbeeld als er gevaarlijke voorwerpen op de weg liggen na een aanrijding. Die halen ze daar weg. Ook letten ze op of er geen automobilisten met pech wachten op hulp. Dan regelen ze hulp of helpen zelf. Terwijl ze rondrijden, kijken ze ook of er geen gevaarlijke gaten in het wegdek zitten. Dit alles om gevaarlijke situaties te voorkomen. Die inspectie op de wegen in ons land is belangrijk. Die gele auto's zijn er dus om te helpen.

Deze beide foto's laten zien dat hulp soms heel belangrijk is.

Vandaag vertel ik jullie over Gods profeet Zacharia. Er is over hem geschreven in de Bijbel. Dat gedeelte is naar deze profeet genoemd. Kijk maar, zijn naam staat erboven: Zacharia. Wie was hij eigenlijk?

Zacharia was de zoon van vader Berechja en de kleinzoon van Iddo. Zo wist iedereen in zijn tijd precies wie hij was. Meer dan 500 jaar voor de geboorte van de Here Jezus woonde Zacharia in de stad Jeruzalem. Mooi en veilig is de stad niet meer, want ongeveer 75 jaar geleden hebben soldaten uit het land Babylonië alles verwoest. Overal zijn puinhopen van kapotte huizen en muren. Ook van de tempel is weinig over. Misschien weet je nog dat de overvallers uit Babel de bewoners van het land Juda meenamen naar hun land. Dat alles had ermee te maken dat God zijn volk wilde laten weten, als jullie net doen of Ik er niet ben, dan zal Ik jullie laten weten wat er gebeurt als Ik een tijdje niet voor jullie zorg. Die soldaten uit Babylonië konden daarom de mensen uit Juda als slaven meenemen naar hun eigen land. Zeventig jaar lang moesten ze in dat vreemde land wonen, had God gezegd. Nu was die tijd voorbij. Sommige families waren uit Babylonië teruggekomen naar Juda om weer in hun vaderland te wonen, maar het viel niet echt mee. Alles was er nog kapot, de huizen, de tempel en ook de sterke muur om de stad. Gaat het hun lukken de stad weer op te bouwen en er veilig te wonen, of... zullen vreemde volken de baas blijven zodat Jeruzalem een stad zonder hoop op goed leven wordt? Luister maar wat daarover in de Bijbel is opgeschreven....

Zacharia weet nog precies wanneer het was toen de Here God tegen hem sprak; op de 24e dag van de elfde maand Sebat. Hij weet ook nog precies waar hij was; hij rustte uit van de dag. Om hem heen was de pikdonkere nacht. Plotseling zag hij een duidelijk plaatje voor zich. Hij droomde niet maar wist dat de Here God hem iets duidelijk wilde maken. In de Bijbel wordt dat een visioen genoemd. De Geest van God laat zo die mens iets zien dat met God te maken heeft. Zacharia ziet een lichtbruin paard tussen groene mirtestruiken aan de rand van een diepe rivier. Op het paard zit een man. Een stukje verderop staan meer paarden, roodbruine, goudbruine en witte. Zacharia ziet een engel en vraagt: 'Meneer, wat betekenen deze paarden?' De engel wil het best uitleggen en zegt: 'Wacht, ik zal het je laten zien.' Dan begint de man op het paard tussen de groene mirtestruiken te vertellen: 'Weet je, de HEER heeft deze paarden met hun ruiters over de aarde gestuurd om alles te inspecteren. Alles was nog hetzelfde in de wereld. Toen ze terugkwamen zeiden ze: 'We zijn over de hele aarde gereisd, overal is het rustig en stil. Er is nog niets veranderd, helaas' Toen de man tussen de struiken dat had gezegd, haalde hij diep adem en riep heel hard: 'HEER van de hemelse machten, hoe lang duurt het nog voor U gaat omzien naar de stad Jeruzalem en de andere steden in dit land? Wanneer gaat U iets doen! U hebt al 70 jaar niet naar hen omgekeken!' Die woorden klinken luid en duidelijk bij het water.

Dan begint de engel die uitlegt weer te praten. De HEER wil dat hij troostende en bemoedigende woorden tegen Zacharia zegt: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, Ik heb zeker het goede voor met Jeruzalem, want mijn hart is vol liefde voor die stad, maar Ik ben heel boos op de vreemde volken die Juda hard hebben aangepakt. Dat ging veel te ver. Dat maakt Mij woedend', spreekt de Heer. 'Ik zal zeker opkomen voor Jeruzalem en goed voor die stad zijn. Ik sta klaar om te helpen en zal ervoor zorgen dat mijn huis, de tempel, weer wordt opgebouwd. De stad, die nu in puin ligt, zal stukje bij stukje weer helemaal worden opgebouwd' spreekt de HEER van de hemelse machten.

'Luister Zacharia, vertel iedereen die naar Jeruzalem is teruggekomen dat Ik de HEER zal zorgen voor een goede toekomst. Ik zal helpen om Jeruzalem en de andere steden weer te laten bloeien. De mensen zullen er een goed leven hebben. Ikzelf zal hen troosten en ervoor kiezen weer bij hen te wonen.'

Om over door te praten

- Stel je eens voor dat het jou overkomt, midden in de nacht een bijzondere boodschap van God horen. Hoe zou dat zijn?
- Waarover ging het visioen dat Zacharia kreeg? Had het te maken met ongeluk, met hoop of met dreiging? Wat moest hij doen met wat hij zag?
- Wat valt er in deze geschiedenis over God te ontdekken? (*bijv.. God zoekt altijd een mogelijkheid om goed te doen en zijn liefde voor mensen te laten zien.*)

Afrondend, een danklied

God wil altijd voor ons zorgen als we zijn hulp nodig hebben. Hij geeft ons wat we nodig hebben, zullen we daarover met elkaar een danklied zingen?

We danken God voor de liefde die Hij elke dag geeft. We denken er dan aan dat zijn zorg geldt voor ons en de hele aarde. Hij zorgt ervoor dat zijn plannen met ons nooit in de war raken want wat Hij zegt, zal zeker gebeuren.

Auteur: JH



God zal zijn volk zeker verlossen

Inleiding

De komende weken lezen we over de profeet Zacharia. We beginnen heel saai: wanneer leefde hij? Anders kunnen we de boodschap die God hem geeft niet goed begrijpen.

In 586 voor Christus wordt het Tweestammenrijk (Juda en Benjamin) door Babel overwonnen. Jeruzalem wordt ingenomen en verwoest door koning Nebukadnezar. Dan begint voor veel Judeeërs de ballingschap. Het is de tijd van Daniël. We weten uit dat boek, dat het Perzische Rijk de Babyloniërs overwint. De Perzen gunnen de overwonnen volken weer hun eigen geloof.

In 539 voor Christus, zo'n vijftig jaar later dus, laat Cyrus, de koning van de Perzen, daarom de Judeeërs terugkeren naar hun eigen land. Zo'n 50.000 doen dat ook inderdaad. Vol goede moed gaan ze aan de slag, maar vijftien jaar later zijn ze nog niet klaar. Door tegenwerking, misoogsten, maar ook door te weinig vertrouwen op God. Daardoor bouwen ze liever aan hun eigen huizen dan aan de tempel.

De Judeeërs gaan weer aan het werk onder leiding van Zerubbabel, zoon van de landvoogd, en Jozua, zoon van de hogepriester. De tegenwerking van de bouw door anderen blijft. De herbouw vordert niet of nauwelijks, ondanks de inzet van velen. Dan komen na een paar maanden de visioenen van Zacharia. Hij is een priesterzoon; meer weten we niet van hem. Hij bemoedigt het volk door het te herinneren aan de zonde die de ballingschap veroorzaakte, maar ook te verkondigen dat de HEER trouw is en blijft.

Het eerste visioen

Het is de 24e Sebat, 520 voor Christus. Deze nacht zal Zacharia niet snel vergeten, want acht keer krijgt hij een visioen. Nee, Zacharia droomt niet. De dingen die hij ziet komen niet op uit zijn eigen gedachten. Hij is klaarwakker; en hij let goed op, want hij weet: de HEER wil hem iets laten zien. Zacharia moet dat doorgeven aan het volk Israël. Wat een eer, maar ook: wat een verantwoordelijkheid.

Zacharia staat ergens op een hoge heuvel. Naast hem staat een engel die hem uitleg geeft bij wat hij ziet. Benden in het dal staat een andere engel die de engel van de HEER wordt genoemd. Hij is boodschapper van God zelf. Hij spreekt uit wat de HEER denkt en wil zeggen.

Deze engel staat tussen de mirten. De mirt is in het Oude Oosten de bruidsbloem. God wil dus vol liefde en trouw zijn voor Juda dwars door alle tijden heen.

Tussen de mirten ziet Zacharia ook een man op een rood paard. Hij is de aanvoerder van een groep ruiters. Verwonderd kijkt Zacharia toe. 'Wat betekent dat, mijn heer?', zegt hij tegen de engel naast hem. 'Dat zal ik je laten zien, Zacharia'.

Dan komt alles in het dal in beweging. De man op het rode paard begint te vertellen. Wij zijn een groep ruiters

die een inspectietocht over de aarde hebben gehouden in opdracht van de HEER. Zijn vraag was: Hoe reageren de volken op mijn volk Israël, nu het is teruggekeerd uit de ballingschap en bouwt aan Jeruzalem met een nieuwe tempel? Zijn ze van plan om oorlog tegen hen te voeren of heerst er vrede? Waaraan besteden de mensen op aarde hun tijd? Dan verzamelt de engel van de HEER de rapporten van de diverse groepen in. Iedereen zegt hetzelfde: 'overal is het volkomen stil'.

Doodse stilte

Misschien denk je: Gelukkig, geen onrust. Wat verlangen wij daar vaak naar, naar vrede en stilte. Maar deze stilte wordt hier niet bedoeld. Het verslag van de ruiters is erg ongunstig. Het is angstig stil, dodelijk stil. Stil zoals na een aardbeving. De reddingsploegen geven klopsignalen, maar er komt geen bericht terug van onder het puin van de ingestorte gebouwen, want de mensen die zijn ingesloten zitten te ver weg of leven niet meer. Naar zo'n stilte kan niemand verlangen. De ruiters zeggen: het is politiek dodelijk stil op aarde. Er verandert niets.

Israël was enkele maanden geleden enthousiast begonnen aan de tempelbouw. God had door Haggai beloofd: de hele wereld komt in beweging om Israël weer gelukkig te maken. Grote koninkrijken zullen ten onder gaan; Joden en heidenen zullen naar Jeruzalem komen en de God van Israël erkennen.

Maar de Perzen hebben de macht nog stevig in handen. De opstanden tegen koning Darius zijn onderdrukt. Niets bedreigt hem meer. Er verandert niets. Dodelijke stilte. Wat een teleurstelling!

Een roepende engel

Maar dan neemt de engel des Heren het woord; hij schreeuwt het uit naar God: 'HEER van de hemelse machten, hoe lang zal het nog duren, voordat U erbarmen toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop Gij nu al zeventig jaar verbolgen bent?'

Hij neemt het op voor de Israëlieten. Here God, U vergeet toch uw verbond met Israël niet?' Hoelang moet het nog duren, voordat de grote toekomst van heil en gerechtigheid komt? U heeft toch zelf gezegd dat de straf zeventig jaar zal duren, maar dan ook voorbij is?

De engel van de HEER weet dat de straf van God terecht was. Het volk heeft gezondigd door vreemde goden te dienen, het is waar. Maar de HEER heeft gezegd: Ik zal Jeruzalem herbouwen en de verstrooide Joden weer samenbrengen in hun vaderland. Dat is ook waar. De engel bidt als het ware met Israël mee 'HEER, hoe lang moeten we nog wachten?'

Wonderlijke liefde

Dan gebeurt het wonder. De HEER luistert naar de engel. Er klinken troostende en bemoedigende woorden.

Zacharia mag straks doorgeven aan zijn volk: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: 'Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion'.

Wat een tegenstelling! Terwijl de mensen denken 'er gebeurt niets', zegt God: 'Ik brand van liefde'. God kan niet verdragen, dat iemand zijn volk schade doet. Hij heeft het lief en bewaakt het. God is woedend dat Babel Jeruzalem en de tempel verwoest heeft en zijn volk zolang verdrukte. De vijandige volken werden door God gebruikt om Israël te straffen, maar zij wilden Gods volk totaal vernietigen. Dat zal de HEER nooit toelaten. Terwijl op aarde niets gebeurt en de Perzen de alleenheerschappij hebben, heeft God in de hemel het besluit om Juda te redden genomen.

Wat God zegt doet Hij ook

Wat Zacharia mag profeteren is ook gebeurd. De tempel is herbouwd in de tijd van Ezra en Nehemia. Maar daarna werd de profetie nog een keer vervuld: in Jezus Christus. Toen kwam de wereld helemaal in rep en roer. Een vreemde profeet trok als Zoon van God de aandacht van de hele aarde. Wat Hij deed was niet te begrijpen, tenminste voor ongelovigen. De kerk ziet in zijn leven Gods brandende liefde voor zijn volk, voor zijn schepping. Ook in onze tijd wordt deze profetie nog steeds vervuld. God blijft branden van liefde voor zijn kinderen op aarde. Hij zal blijven zorgen dat zijn Kerk bestaat en dat er steeds nieuwe gelovigen bijkomen in de gemeenten. Hij zorgt dat allerlei machten die tegen het geloof ingaan niet zullen winnen.

Daarom hoeven we niet te schrikken, als er onrust is in de wereld. In de Bijbel lezen we dat gelovigen verdrukt zullen worden. Dat doet pijn, maar is ook een teken dat het niet lang meer duurt, voordat God zijn beloften uitvoert.

'Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal Hij Jeruzalem verkiezen'. Voor ons betekent dat: Gods grote toekomst, de nieuwe hemel en aarde, komt. Wees maar niet bang. Onrust en verdrukking zijn de weg ernaartoe. Wie dat gelooft zal Gods liefde daarin herkennen, iedere dag.

Een oud gezang zegt het heel mooi:

*Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.*

Gespreksvragen

1. Als de Here God vandaag ruiters de aarde zou laten inspecteren, wat zouden zij dan zeggen over het geloof en de kerk in Nederland? Zijn alle mensen bezig om te vertellen en te laten zien dat God ons verlost en gelukkig maakt? Of is God bij veel mensen buiten beeld en vinden ze andere dingen in het leven veel belangrijker.
2. Wij leven in een wereld die niet ideaal is. Wat zouden we veel dingen graag anders zien. Net als de engel van de HEER wordt er voor ons gebeden. Lees samen maar eens Romeinen 8:34 'Christus Jezus is die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons'. Wat betekent dat volgens jullie? (Jezus bidt voor ons in onze moeilijkheden: 'Vader, hoe lang wacht U nog; Ik heb toch alle zonden op Golgota verzoend; de weg naar het Vaderhuis is toch vrij? Uw Rijk kan nu toch komen? Vader, maak een einde aan het lijden en strijden van de gelovigen op aarde, alstublieft.')

Auteur: RvO