

# Ruth zoekt Gods hulp

Ruth 3



# Thema: Verlosser in de nacht

## Doel

De kinderen zien dat Boaz in de nacht op de dorsvloer vanuit zijn geloof in God belooft verlosser te zijn voor Noömi en Ruth

## Toelichting

Ruth heeft wel te eten, maar blijft de vreemdelinge uit Moab. Mensen kennen haar en waarderen haar om alles dat ze doet voor Noömi. Maar ze is niet thuis in Betlehem. Noömi stuurt haar naar de dorsvloer om een beroep te doen op Boaz. Hij moet lossen zijn, het land van Elimelech terugkopen voor Noömi. En hij moet met Ruth trouwen en zo Elimelechs familie redden. Dan hoort Ruth ook echt bij Israël.

Ruth loopt het risico haar goede naam in één keer kwijt te zijn, als ze bij Boaz gaat liggen, midden in de nacht. Maar haar woorden en daden zijn zuiver. Ze gaat nederig, dienstbaar aan Noömi, in de overtuiging dat God hen wil zegenen door Boaz. Ook Boaz reageert als dienaar God: hij geeft Ruth bescherming tot de morgen, eten voor de komende tijd en belooft haar dat haar redding komt. Door een ander en anders door hemzelf.

Boaz wil lossen zijn. In Hem herkennen we zijn God. In de Kerstnacht brengt die Heer verlossing aan een wereld in nood. De duisternis zal verdwijnen, omdat Jezus komt. Nu kan alles anders worden.

## Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Morgen komt het goed

Richtlijnen: Soms gebeurt er 's nachts iets. Je bent iets kwijt. Omdat het zo donker is, kun je het niet vinden. Mama belooft dat ze morgen verder zal zoeken. Of je kalender valt van de muur. Midden in de nacht kun je natuurlijk niet in de muur gaan boren. Maar morgen zal papa je kalender weer ophangen. Je bent wel verdrietig, maar ... morgen komt het weer goed. Vertel de kinderen dat Ruth wel eten heeft, maar nog steeds onzeker is over haar toekomst. Ze heeft geen huis en geen werk. Ze is niet getrouwd. Misschien wil Boaz haar wel helpen. Midden in de nacht gaat ze het vragen: wilt u me alstublieft helpen en het land van Noömi terugkopen voor ons? Wilt u met mij trouwen, zodat ik een kind kan krijgen dat later voor mij zorgt?

Boaz zegt: nu is het nacht, maar morgen komt het goed. Dat belooft ik. Wat is Ruth blij!

## Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Je moet me helpen!

Richtlijnen: Soms durf je iets bijna niet te vragen aan iemand, omdat je zoveel vraagt. Misschien wel te veel? Zou die ander je wel kunnen en willen helpen? Zou hij niet boos worden. Je wacht af totdat je samen bent en dan komt het eruit: je moet me helpen! Wil je dat, alsjeblieft?

Ruth heeft hulp nodig, niet voor dit moment, maar haar leven lang. Ze heeft land nodig en een gezin. Anders kun je als vrouw in Kanaän niet leven. Eigenlijk is er maar één die daarvoor kan zorgen, één die lossen kan zijn: Boaz. Ze is ervan overtuigd dat ze het hem mag vragen. Immers: het lossen van het land is een plicht tegenover God. Ze wil het hem vragen, maar hem niet voor het blok zetten. Hij moet ook nee kunnen zeggen. Dit soort hulp kun je niet afdwingen. Daarom gaat Ruth 's nachts naar de dorsvloer, hoe gevaarlijk dat ook is en hoe daar ook over geroddeld kan worden.

Boaz, je moet me echt helpen. Ruth vraagt het uit nood. Boaz vertrouwt haar en stelt haar niet teleur.

In Advent bidden we net als Ruth om de komst van een Verlosser. We bidden God of Hij zijn Zoon wil geven. HEER, help ons, red ons. Wacht maar tot de morgen, dan is het Kerstfeest.

## Titel van het BOVENBOUW-verhaal: 'Hij komt te hulp en geeft bescherming'

Richtlijnen: Neem je uitgangspunt in de berijming van Psalm 33:8. Lees dit vers samen. Dit vers tekent de situatie waarin Ruth zat. Ze had meer dan eten en onderdak nodig, namelijk definitieve hulp en verlossing. Daarom nam ze het risico een prostituee te worden genoemd door haar omgeving. Ruth geloofde dat ze vanuit haar geloof in God een beroep mocht doen op Boaz om lossen te zijn (het land terugkopen en met haar trouwen). Haar bedoeling was heel zuiver: ze vraagt om Gods bescherming en redding door middel van Boaz. Boaz zegt ja, God verhoort haar gebed. 'Hij komt te hulp en geeft bescherming'

Advent is wachten op Gods ontferming, een beroep doen op Hem. Hebben wij recht op Gods hulp? Als we naar onszelf kijken, nee. Maar God belooft hulp en bescherming aan wie wil leven van zijn genade. Genade is wat je zomaar, uit liefde krijgt, zonder tegenprestatie. Wij wachten gerust op het Kerstfeest. De Verlosser zal komen!

## Extra Bijbelgedeelte: Psalm 33:18-22

(In deze psalmverzen wacht de dichter vol verlagen op de HEER die hem zal verlossen. En niet tevergeefs, want God is trouw)

Auteur: DW

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

De gersteoogst en de tarweoogst zijn voorbij (2:23). Na het oogsten worden deze granen gedorst, waarbij met een dorsvlegel de korrels losgeslagen worden uit de rijpe aar. Daarna begint het wannen, met een platte, gevlochten mand, die de wan genoemd wordt. Daarmee wordt het graan – zoals gerst en tarwe – omhoog gegooid. De wind krijgt dan de gelegenheid het lichte kaf weg te blazen om zo enkel de zware graankorrels over te houden in de wan. (Wikipedia). Het wannen gebeurde niet op de dorsvloer, maar in het open veld omdat de wind daar sterker is.

In hoofdstuk 3 gaat het waarschijnlijk over het einde van het wannen dat gevierd wordt met een goede maaltijd en wijn. Noömi spreekt over 'drinken' (vs. 3) en dat zou ze niet doen als het gaat om water drinken zoals normaal is. Je mag verwachten dat iedereen in een goede stemming is, zeker een rechtschapen man als Boaz. Dit is je kans, Ruth. Neem een bad, parfumeer je en trek je beste kleren aan. Ga naar de akker van Boaz en houd in de gaten waar hij gaat liggen om te slapen. En dat is een voor de hand liggende plek: tegen een hoop gerstekorrels (vs. 7) – om te voorkomen dat er van de oogst gestolen wordt. Ruth volgt de instructies van Noömi en gaat aan het voeteinde van Boaz liggen. 's Nachts schrikt hij wakker, hij voelt de warmte van iemand tegen zijn voeten en hij grijpt om zich heen (vs. 8) – is hij bang? En dan staat er (NBV): 'hij zag een vrouw aan zijn voeteinde liggen.' Hij voelde haar warmte en rook haar parfum! En pas toen zag hij haar – tenminste als er wat maanlicht was. Waarschijnlijker is het dat er een vuurtje brandde. En dan vraagt Ruth aan Boaz (HSV): 'spreidt uw vleugels over mij uit, want u bent de lossen.' Neem mij toch tot vrouw zodat ik in uw bescherming kan leven én het akkerland van Noömi's man in de familie kan blijven. Boaz belooft alles te doen om hiervoor te zorgen. Zie bij Ruth 2 over de lossen.

Tegen de ochtend gaat Ruth terug naar de stad, maar niet met lege handen. Haar mooie omslagdoek wordt nu een buidel om gerst mee te nemen naar huis (vs. 14). Zes maten, misschien zes omer van elk 4 liter. Ook Boaz gaat terug naar de stad.

Thuisgekomen stelt Noömi een nogal vreemde vraag (vs. 16, HSV): 'Wie ben je, mijn dochter?' Een andere mogelijke vertaling is: 'Hoe is met jou, mijn dochter?' Noömi bedoelt natuurlijk: heeft Boaz ingestemd met ons plan? En misschien zelfs: heeft hij je al tot vrouw genomen? Ruth vertelt alles en Noömi is gerustgesteld: deze man zal niet rusten voordat hij vandaag nog alles in orde heeft gemaakt.

## Vers voor vers

- Vs. 1 Een thuis voor je zoeken: een man bij wie je thuis zult zijn en met wie je hopelijk een gezin kunt stichten.
- Vs. 3 Wrijf je in met olie – geurige olie, dus parfumeer je. Kleed je aan – trek je mooiste kleren aan, met een mooie omslagdoek (zie vs. 15).
- Vs. 6 Ruth doet wat haar schoonmoeder gezegd heeft. Waarschijnlijk heeft ze die omslagdoek pas op de akker van Boaz omgedaan om niet in het oog te lopen in de stad. Een vrouw die mooi gekleed is, naar parfum ruikt en 's avonds alleen door de straten van een stadje loopt kan aangezien worden voor een hoer.
- Vs. 7vv Op de akker. Boaz heeft gegeten en gedronken. Zijn hart was vrolijk – hij zal wel een beetje aangeschoten zijn door de wijn. Boaz prijst Ruth om haar trouw (vs. 10), want ze heeft niet geprobeerd een jonge man te krijgen, maar zoekt naar de man die de lossen kan zijn voor Noömi en eigen haar gestorven man.
- Vs. 14vv Ruth keert terug naar huis, haar omslagdoek als draagtas gevuld met veel gerst. De spanning is nu tot een hoogtepunt opgevoerd: zal Boaz erin slagen om Ruth tot vrouw te nemen of zal dat andere familielid als lossen optreden? En wat gebeurt er dan met Ruth. En met Boaz, want uit alles is duidelijk dat hij zeer gesteld is op Ruth.

## Opmerking

Opvallend is dat Noömi niet langer kan wachten totdat Boaz initiatief neemt. De beide vrouwen beseffen dat het er nu op aan komt. De schrijver van dit boekje Ruth wil duidelijk maken dat God de leiding heeft in de voorgeschiedenis van David. Bij zijn plannen schakelt hij mensen in, die hun eigen keuzes kunnen maken.

*Auteur: RB*

## Liederen

Psalm 103: 1- 5

Lied 103c: 1–3

Lied 440

Ruth

Meisje uit Nazareth

Goed nieuws

Als je veel van iemand houdt

Een Koning is geboren

Heel gewoon

Nowell

(=Gezang 460 LvdK)

(=Gezang 127LvdK)

Alles wordt nieuw 4: 5

Witte zwanen, zwarte zwanen Elly en Rikkert

Hemelhoog 132

Hemelhoog 125

Hemelhoog 126

Hemelhoog 136

Zangbundel Johannes de Heer 948

*Auteur: PZ*



# Morgen komt het goed

## Inleiding

Joost ligt in bed. Vanavond heeft hij samen met papa een auto gebouwd van lego. Joost is trots op zichzelf. Papa heeft hem bijna niet geholpen met het bouwen van de auto.

Joost heeft de auto naast zijn kussen liggen. Hij vindt hem zo gaaf!

Terwijl hij aan de auto denkt, valt hij in slaap.

Midden in de nacht gebeurt er iets. De lego-auto van Joost valt hard op de grond. Het is kapot! Joost wordt wakker en begint te huilen. O nee, nu is zijn auto kapot! Mama hoort Joost huilen. Ze loopt naar Joost toe. Ze snapt dat Joost verdrietig is door kapotte lego auto. Ze zegt tegen Joost: 'Het is midden in de nacht, Joost. Het is nu te donker. We kunnen de auto nu niet maken. Maar, het komt goed! Morgen maken we de auto opnieuw en dan komt alles weer goed'. Joost is gerustgesteld. Mama heeft beloofd hem te helpen morgen. Het komt echt weer goed!

## Bijbelverhaal

De oogsttijd is bijna voorbij. Al het koren is nu bijna gemaaid. Ruth kan straks geen aren meer verzamelen. Weten jullie nog wat aren zijn?

In een aar zitten allemaal graankorrels. En als je deze graankorrels maalt, dan wordt het meel. Van meel kan je weer brood bakken.

Door de aren die ze oprapte, zullen dat Ruth en Noömi genoeg te eten hebben.

Ruth maakt zich echt zorgen. Niet echt dat zij en Noömi straks misschien geen eten meer hebben. Ruth denkt na over de tijd dat Noömi er niet meer zal zijn. Ruth heeft geen huis, ze heeft geen werk. Ze heeft geen man die voor haar wilt zorgen. Waar moet ze dan heen? Wat moet ze dan doen?

Noömi ziet dat Ruth zich zorgen maakt. Noömi vertrouwt op de Here God.

Ze weet dat Hij haar en Ruth zal helpen. Daarom bedenkt ze een plan.

Ze zegt tegen Ruth: 'Boaz, de man bij wie jij op het land aren raapt, is familie van mij. Misschien wil hij met jou trouwen. Hij kan dan voor ons allebei zorgen. Hij kan ons land kopen, zodat wij altijd een plek hebben om te wonen'.

'Kleed je mooi aan. Doe een lekker luchtje op. Als het donker is verstop je je vlak bij zijn huis. Let goed op waar hij gaat slapen. Zodra hij slaapt ga je naar hem toe.'

Ruth doet wat Noömi tegen haar zegt.

Als Boaz slaapt, loopt Ruth heel zachtjes naar hem toe.

Boaz schrikt wakker! 'Wie is daar?' vraagt hij.

Ruth antwoordt: 'Ik ben Ruth, ik ben familie van Noömi.

Wilt u alstublieft voor ons zorgen? Noömi heeft haar land vroeger moeten verkopen, maar het moet in de familie blijven. U bent familie van Noömi. Wilt u met mij trouwen, zodat wij een kind kunnen krijgen? Als het kind dan groot is, kan hij voor mij zorgen.

Boaz is heel blij dat Ruth dit vraagt. Hij vindt Ruth heel lief. Hij houdt van haar.

Hij zegt: 'De Here God zal je zegenen, Ruth. Ik beloof je dat ik alles zal doen wat je aan mij hebt gevraagd. Ik wil met jou trouwen en voor je zorgen.

Blijf vannacht maar hier. Het is midden in de nacht, het is donker. Ik kan nu niets doen. Maar wees niet bang, Ruth. Morgen komt het goed. Ik maak alles in orde! Dat beloof ik!

Wat mooi dat God zo laat zien dat Hij Noömi en Ruth op het oog heeft. Hij houdt van ze en zorgt voor ze. God maakt alles in orde!

*Auteur: RS*



# Je moet me helpen!

## Inleiding

We hebben allemaal wel eens iemand nodig die ons helpt. Ook mensen uit de Bijbel. Vorige week hebben we gelezen over Ruth, weet je nog? Ruth is een vrouw die met haar schoonmoeder Noömi in Betlehem ging wonen, terwijl ze eigenlijk uit een ander land komt. Haar man is dood en ook Noömi heeft geen man meer. Ruth krijgt het overgebleven eten van een boer en zo blijven ze in leven. Maar wat gebeurt er als er niet zoveel eten meer is?

Eigenlijk kunnen ze niet voor zichzelf zorgen. Noömi en Ruth hebben land nodig, om eten op te bouwen, en Ruth heeft een man nodig. Die kan dan helpen om hun land terug te kopen en die ervoor kan zorgen dat hun familie blijft bestaan.

De Israëlieten hebben regels om mensen te helpen die hun land zijn kwijtgeraakt. Iemand in de familie die wel geld heeft, kan het land kopen en weer aan hen geven. Maar dan moet je dat die persoon wel vragen.

- Vind jij om hulp vragen lastig?

Ruth moet nu ook iemand om hulp vragen. Zou die persoon ja zeggen? Luister maar.

## Bijbelverhaal

Noömi kijkt uit het raam. Ze is al oud en heeft veel verdriet gezien. Haar man en haar zonen zijn allemaal dood. Ze heeft alleen Ruth nog, die met haar in Betlehem is komen wonen.

Ruth komt de kamer binnen. Zoals altijd draagt ze graan in een grote doek mee. Ze komt van Boaz, een boer bij wie ze overgebleven koren mag oprapen en meenemen. Zo krijgen Noömi en Ruth genoeg te eten, maar Noömi weet best dat Ruth dit niet haar hele leven kan blijven doen.

'Hallo, Noömi!' zegt Ruth. 'Ik heb weer graan meegenomen.'

'Zeker weer bij Boaz?', vraagt Noömi.

Ruth knikt.

'Luister,' begint Noömi, 'ik moet je iets vertellen. Je kunt niet je hele leven koren blijven rapen. Ooit word je er te oud voor, en dan zul je honger hebben. Daar kunnen we nu nog iets aan doen. Je hebt land nodig, en een man.' 'Dat snap ik, maar hoe krijg ik die dan? Ik ben een vreemdelinge hier en land is duur.'

'Weet je, ooit hadden mijn man Elimelech en ik een groot stuk land hier. Toen de hongersnood kwam, moesten we het verkopen. Maar God heeft de mensen in Israël regels gegeven voor als zoiets gebeurt. Als er een rijk genoeg familielid is, kan die het land kopen en weer naar ons teruggeven. Die moet dan ook met jou trouwen, zodat je kinderen hebt die voor je kunnen zorgen als jij oud bent.' Ruth knikt.

Noömi is blij dat Ruth gelijk begrijpt dat ze hulp nodig hebben. 'Boaz, die boer bij wie je koren raapt, is familie van ons. Hij hoort voor ons het land terug te kopen. Hij is vannacht op het land voor de oogst. Wil je het hem dan vragen?'

Ruth vindt het best spannend, want ze vraagt dan niet voor een klein beetje hulp, maar hulp voor haar hele leven lang. Dat is best wel veel, misschien zegt Boaz wel nee. Maar ze weet dat ze hulp nodig heeft en is geen lafaard. 'Dat is goed.'

Noömi legt haar uit wat ze verder moet doen en Ruth vertrouwt haar en doet alles precies zoals Noömi heeft gezegd.

's Avonds sluipt Ruth in mooie kleren de dorsvloer op. Dat is de plek waar boeren de korrels uit het geogste graan halen. Ze zijn net klaar voor dit jaar. Dat hebben de boeren gevierd en nu zijn ze lekker aan het slapen. Ruth ziet Boaz en loopt naar hem toe. Ze maakt hem niet wakker, maar tilt zijn deken op en gaat aan zijn voeten liggen, zoals Noömi heeft gezegd. De harde vloer ligt helemaal niet lekker, maar Ruth is toch wel wakker door de zenuwen. Een paar minuten later schrikt Boaz wakker. Hij kijkt om zich heen en ziet iemand bij zijn voeten liggen. 'Wie ben jij?' roept hij.

'Ik ben het, Ruth. Noömi en ik hebben hulp nodig. Mag ik bij u blijven voortaan? U bent familie van mijn gestorven man. Dan kunt u toch voor mij en Noömi zorgen?'

'De HEER zal je gelukkig maken,' zegt Boaz. 'Je bent echt een heel bijzondere vrouw. Er zijn genoeg mannen in Betlehem met wie je kunt trouwen: jong, rijk, arm... Maar je komt naar mij, omdat ik ook Noömi kan helpen, en die andere mensen kunnen dat niet. Ik zal alles doen wat je vraagt.'

Ruth lacht. Ze had niet gedacht dat het zo goed zou gaan.

'Maar...' zegt Boaz, 'er is nog een probleem. Van de wet moet ik jou en Noömi helpen, omdat we familie zijn, maar er is nog een man in de familie die dat kan doen, en die is eigenlijk eerder aan de beurt dan ik.'

Ruth trekt een beteuterd gezicht. 'Weet u dan of die persoon dat wel wil?'

'Ik zal morgen met hem praten. Maar als hij het niet wil, dan doe ik het. Beloofd.'

'Echt heel, heel erg bedankt,' zegt Ruth gelukkig.

Boaz glimlacht. 'Je kunt hier nog even blijven slapen tot het ochtend wordt, dan geef ik je wat graan mee voor als je weer naar huis gaat.'

's Ochtends verlaat Ruth de dorsvloer. Het is nog net donker, zodat niemand ziet dat ze bij Boaz is geweest. Dat is geheim. Ze gaat naar Noömi.

Noömi is vroeg wakker geworden en wacht al op Ruth.

'En? Hoe is het gegaan?', vraagt ze zenuwachtig.

Ruth vertelt alles en laat zien wat er in haar doek zit. 'Kijk eens hoeveel graan hij me meegegeven heeft! Hij gaat er echt voor zorgen dat alles goed komt.'

Noömi knikt. 'Ja, ik ben benieuwd hoe het verder gaat.'

Boaz zal alles vast snel regelen.'

Ze geven elkaar een dikke knuffel. Ze hebben weer hoop.

## Slot

Volgende week lezen we hoe dit verhaal afloopt. Het gaat nu zeker beter met Ruth en Noömi, omdat Ruth zo dapper was om Boaz om hulp te vragen. Maar ook omdat Boaz zo goed was om ja te zeggen.

- Waarom denk jij dat Boaz 'ja' zei? Zou jij ook 'ja' gezegd hebben?

Een heel leven lang voor mensen zorgen, dat is nogal wat. Maar Boaz doet het. Hij gelooft in God en weet dat hij dit moet doen omdat hij familie is van Ruth en Noömi.

Het is nu advent. Dat betekent dat we wachten op iemand die ons voor altijd kan helpen: Jezus, want op Kerst vieren we zijn geboorte.

- Denk jij dat Jezus jou wil helpen, als je dat vraagt?

*Auteur: RvR*



# ‘Hij komt te hulp en geeft bescherming’

## Inleiding

Kleine kinderen kunnen soms best wel eens grappige dingen zeggen. Ik heb eens een klein meisje horen zeggen: ‘Als ik groot ben ga ik met pappa trouwen’. Als je groter bent weet je natuurlijk dat dat niet kan. Ze wil daar mee zeggen dat ze heel veel van haar papa houdt. Het duurt echt nog wel even voor jullie gaan trouwen. Toch ga ik een paar vragen stellen:

- ‘Met wat voor jongen of meisje zou jij willen trouwen? Wat zou jij belangrijk vinden? Arm, rijk, knap, donker, blank, lief, handig... En hoe kun je zo iemand vinden? Vertel eens’.

Weet je hoe dat vroeger ging en in sommige landen nog steeds gaat? Dan zoekt de vader een man voor zijn dochter uit. Apart he? Maar soms mochten meisjes wel laten weten wie ze leuk vonden. Een van die manieren was dat zij zijn voeten gingen warmen. Sommige uitleggers denken dat dat in dit verhaal ook zo is.

Helemaal aan het eind stellen we nog een moeilijke vraag over het verhaal. Ik ben benieuwd wie daar een antwoord op weet.

## Bijbelverhaal

Ruth boft maar dat ze elke dag opnieuw op het veld van Boaz aren mag komen oprapen, net zo lang tot de hele oogst binnen is. Zo hebben Ruth en haar schoonmoeder Noömi voldoende te eten. Ruth is thuisgekomen met mooie verhalen over Boaz. Hij zorgt zo goed voor hen. Maar de grootste verrassing is wel dat Boaz familie blijkt te zijn van Noömi.

‘Ruth, wat zou ik graag willen dat jij gaat trouwen en kinderen gaat krijgen. Mijn zoon, jouw man, is overleden. Daarom is het goed iemand te vinden met wie je kan trouwen.’

Ruth kijkt Noömi aan. Wat wil ze toch? Ze is een vrouw alleen en kan zelf toch niet gaan vragen of iemand met haar wil trouwen?

‘Ruth, weet je dat Boaz familie van ons is? Die Boaz waar jij elke dag koren opraapt. Ik heb een idee Ruth. Als jij nu eens naar hem toe gaat. Vanavond werkt hij op het land. Als je nu eerst eens een lekker bad neemt. Zorg dat je er mooi uitziet en lekker ruikt. Ga dan naar het land van Boaz, maar hij mag je nog niet zien. Als hij klaar is met eten en drinken gaat hij slapen in het veld. Let goed op waar hij gaat liggen. Daarna sluip je naar hem toe, zonder geluid te maken. Als je bij hem bent til je heel voorzichtig de dekens aan het voeteneind op en ga daar bij hem liggen, vlak bij zijn voeten. En wacht verder dan maar af wat er gebeurt’.

Noömi is vol vertrouwen. Ruth weet dat haar schoonmoeder dit niet zomaar zegt. Daarom gehoorzaamt ze haar en doet precies wat haar schoonmoeder heeft gezegd.

Na het baden trekt ze haar mooiste kleren aan en gaat naar het veld. Vanuit een schuilplaats waar Boaz haar niet kan zien kijkt Ruth toe. Ze ziet dat hij klaar is met eten en drinken. Tevreden gaat hij tegen een hoop koren aan liggen en valt al snel in slaap.

Dit is het moment voor Ruth. Heel zachtjes sluipt ze naar de plek waar Boaz ligt. Ze tilt de deken op en gaat bij zijn voeten liggen. Ze wacht stilletjes. Wat zal er gebeuren? Hoe zal Boaz reageren als hij haar ziet? Ze hoort nog de laatste woorden van Noömi: ‘Wacht verder maar af wat er gebeurt’. En dat doet ze.

Midden in de nacht schrikt Boaz wakker. Hij draait zich om... Wat ziet hij daar? Een vrouw die aan zijn voeten-einde ligt? ‘Wie ben jij’, roept hij uit. ‘Ik ben het, Ruth’. ‘Mag ik bij u blijven? U bent familie van mijn gestorven man. Daarom zou u voor Noömi en mij moeten zorgen, omdat wij geen man meer hebben’.

Boaz kent de wet. Hij weet het. Noömi en Ruth hebben gelijk. Zo is het in de wet vastgelegd. Als iemand geen man meer heeft of geen kinderen dan moet een naast familielid met zo iemand trouwen, zodat het land wat men bezit in de familie blijft. Dat noemt men een lossers. Je zou ook kunnen zeggen: een verlosser. Als we het woord verlosser noemen, doet ons dat denken aan de Here Jezus. Hij wordt de Verlosser genoemd. Hij kocht ons vrij van onze zonden.

Boaz is er even stil van. Hij kijkt Ruth aan en zegt: ‘De HEER zal je gelukkig maken. Ik wist al dat je veel voor de familie doet, maar nu wordt het me nog duidelijker. Want je zou best een andere man kunnen krijgen, een jonge man, arm of rijk, maar je komt naar mij toe. Wees maar niet bang. Ik zal alles doen wat je vraagt. Je bent echt een geweldige vrouw. Iedereen in de stad weet dat’. Even is het stil. Ruth kijkt vol verwachting naar Boaz. Hij droomt een beetje weg. En dan ineens: ‘Maar Ruth, er is een probleem’. Ruth schrikt. Dat had ze niet verwacht na alles wat Boaz heeft gezegd.

‘Volgens de wet moet ik inderdaad voor jou en Noömi zorgen, omdat ik familie van jullie ben. Maar er is nog iemand anders in de familie en die is eerder aan de beurt. Die mag ik niet passeren. Weet je wat? Morgen ga ik het voor je uitzoeken en vragen of die man voor jou wil zorgen. Wil hij het niet, dan doe ik het. Echt waar. Dat beloof ik je. Ga nu eerst maar lekker slapen en blijf hier tot de ochtend’.



Vroeg in de ochtend als het nog donker is, staat Ruth op. Niemand mag zien dat ze op het land van Boaz is geweest. Boaz wil niet dat iemand het te weten komt. 'Kom eens hier Ruth', fluistert hij, 'hou je omslagdoek helemaal open en hou deze goed vast'. Even later komt Boaz en doet zes grote scheppen graan in het doek. Hij helpt haar met optillen, want zoveel graan in de omslagdoek is best wel zwaar. Boaz gaat snel weg, naar de stad en Ruth gaat naar huis, naar Noömi. 'Hoe is het gegaan mijn kind?' vraagt Noömi. Ruth vertelt alles wat haar die nacht is overkomen. 'En kijk eens hoeveel graan ik heb gekregen? Boaz wilde mij niet met lege handen naar huis laten gaan'. Noömi glimlacht tevreden. 'Wacht nu maar af, lieve dochter. Ik weet zeker dat Boaz alles zo snel mogelijk zal regelen'.

Wat een vertrouwen heeft Noömi. Ze weet zeker dat het goedkomt. Ze kwam terug in haar eigen land als een bittere vrouw, maar nu is ze vol hoop en verwachting. Ze kijkt uit naar wat God gaat doen.

**Lees of zing samen Psalm 33:8.**

Begrijpen de kinderen waarom we juist deze Psalm aanhalen. Vraag maar wie dat uit kan leggen naar aanleiding van het verhaal. Dank daarna samen voor die God die ook ons te hulp en bescherming geeft.

*Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heil'ge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde  
uwe liefde' ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wien wij wachten,  
geef ons moed en krachten  
nu en voor altijd.*

Auteur: JvVvN