

26 juli 2020

# Gelijkenis van de parel en het sleepnet

Matteüs 13:44-52



# Thema: Niets is mooier dan Gods Koninkrijk

## Doel

De kinderen leren dat Gods Koninkrijk waardevoller is dan al het andere dat bestaat.

## Toelichting

In dit bijbelgedeelte staan drie omschrijvingen van Gods Koninkrijk. De eerste: een schat, waarvoor iemand alles over heeft om die in bezit te krijgen. Twee: iemand koopt voor alle andere parels die ene, die het mooiste en waardevolst is. De derde omschrijving: Het Koninkrijk van God lijkt op een sleepnet waarin van alles zit. Op de oever worden het goede en het slechte gescheiden. We richten ons op de eerste twee, waarin de vraag wordt gesteld: is God je alles waard?

### Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Het allermooiste

Richtlijnen: Als je jarig ben krijg je cadeautjes. Vaak maak je van tevoren een verlanglijstje. Misschien hoop je wel dat je dat ene in ieder geval krijgt. Want dat is het allermooiste.

Vertel na deze inleiding aan de jongste kinderen het verhaal van Jezus over de man die de schat vindt. Hij doet er alles aan om die te krijgen. Hij koopt het land en graaft de schat op. Dan is hij heel blij. Jezus legt uit dat Hij het allermooiste cadeau van God voor ons is. Hij zorgt voor je, Hij troost je, Hij helpt je om te doen wat God graag wil. Bedank daarna eenvoudig God voor Jezus.

### Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is de kostbaarste schat

Richtlijnen: Krijgen de kinderen zakgeld? Wat doen ze daarmee? Sparen ze voor iets dat ze graag willen hebben? Waarvoor spaar jij? Of kopen ze er liever snoep voor? Waar heb je langer iets aan?

Jezus zegt dat het horen bij God het allermooiste is dat bestaat. Hij vergelijkt het met een schat in de grond. Om die in handen te krijgen moet je veel moeite doen. Maar dan ben je ook steenrijk! Of je ziet een dure parel. Om die te kunnen kopen moet je andere parels verkopen, maar dat is die dure parel meer dan waard.

Voor geloven in God moet je kiezen. Als je bij Jezus wilt horen, moet je andere dingen aan de kant schuiven. Wat bijvoorbeeld? Als jij Gods Koninkrijk wil vinden, zoek dan naar Jezus, de kostbaarste schat die God heeft.

### Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Alles over hebben voor Gods Koninkrijk

Richtlijnen: Je kunt iets dat je ziet erg mooi vinden. Je bent er meteen verliefd op en wil het hebben: een shirt of een kettinkje of een spel. Je doet er moeite voor om het te krijgen. Je doet er karweitjes voor of je spaart. En als het gelukt is om het te kopen ben je dolblij. Misschien vindt iemand anders het niet zo mooi; dan hebben jullie een andere smaak.

Vandaag vertelt Jezus gelijkenissen over Gods Koninkrijk. Hij vergelijkt dat met een schat in een stuk grond. Iemand vindt die schat en doet er alles aan om eigenaar te worden. Hij vergelijkt het met een parel. Iemand ruilt wat hij nu bezit daarvoor in.

Taxeer met de jongeren de dingen die zij belangrijk vinden in hun leven. Komt er in de bespreking uit dat Jezus het waardevolst is? Of doen ze meer moeite voor iets anders dan de God die alles voor hen over had? Veroordeel hen daar niet om, maar leg uit dat je de waarde van Gods Koninkrijk moeten leren zien. Ook in de liefde tot God moet je langzamerhand groeien.

### Extra bijbelgedeelte: Filippenzen 4:4-8

(De Heer is onze vreugde; van Hem worden we blij. Maar geloven vraagt ook iets van ons: vriendelijk zijn en op Hem vertrouwen, doen wat zuiver en lieflijk is.)

*Auteur: DW*

# Achtergrondinformatie

## Bij het Bijbelgedeelte

Het evangelie naar Matteüs is rijk aan gelijkenissen over het Koninkrijk van de hemel. Het Koninkrijk is daar waar de Here Jezus Heer is, Koning is. Als wij in Hem gaan geloven is dat Koninkrijk ook in ons begonnen. Er zitten zoveel facetten aan het Koninkrijk dat het onmogelijk in één beeld te vangen is. In de voorgaande weken hebben we het gehad over de gelijkenis van de ingezaaide akker en het onkruid tussen het koren. Op deze zondag kijken we naar de gelijkenis van de schat, de parel en het sleepnet. De gelijkenissen van de schat en parel hebben overeenkomsten en duidelijke verschillen. Bij de schat wordt er gesproken over een mens die een schat ontdekt. Hij was er niet bewust naar op zoek. Hij komt de schat tegen in het alledaagse leven. Mogelijk was de man aan het ploegen en stuitte toen op iets. Als hij de schat ontdekt, verstopt hij die snel weer. Toch wel een opvallend detail van de gelijkenis. Voor de vinder is de schat dus zo belangrijk, dat hij alles verkoopt om de akker te kunnen kopen. De gelijkenis wil zeggen dat het Koninkrijk van de hemel voor degene die er oog voor heeft het allerbelangrijkste is. Dat Koninkrijk is in het alledaagse leven te vinden. Je moet er echter wel oog voor hebben. Je zou ook kunnen zeggen dat de schat Jezus zelf is. Als Hij voor jou de belangrijkste is, dan zie je al het andere in een ander licht. Bij de gelijkenis van de parel is er sprake van een koopman. Deze koopman is bewust op zoek naar mooie parels. Mooie, bijzondere dus. Ook hier is er sprake van het alles verkopen om, in dit geval, die ene parel te krijgen. Je kunt dus bewust zoeken naar het Koninkrijk, maar je moet je wel realiseren dat het je alles kost. Het is uiteraard allemaal genade, maar wat heb je er voor over? Wat zou ik moeten 'verkopen', opgeven voor het Koninkrijk? Veelzeggend is dat er bij de schat gezegd wordt dat de vinder met blijdschap, met vreugde alles verkoopt. Zo blij is hij met zijn vondst! In de schat ontvangen wij de liefde van de Here God, weten wij onszelf geliefd door God de Vader.

Het beeld van het sleepnet laat weer een heel ander aspect zien. Het net waar het hier over gaat is een groot net dat vaak aan één kant werd vastgezet aan de wal en dat dan aan de andere kant door een visser, al dan niet met een boot, werd rondgetrokken. Dit net deed z'n werk dus onder water en nam van alles mee. Zo werkt het 'net' van het Koninkrijk onzichtbaar, onder water, en neemt van alles mee. Pas aan het eind van de geschiedenis, wanneer het eindoordeel uitgesproken zal worden, zal blijken wie werkelijk bij het Koninkrijk hoort. Wij mogen dat als mensen niet uitmaken. De Here God gaat dus heel ruim te werk. Wij mensen worden opgeroepen om op zijn uitnodiging in te gaan. Matteüs laat duidelijk blijken dat dit een ernstige zaak is!

Als voorlopige afsluiting van Jezus' onderwijs aan de hand van gelijkenissen informeert Jezus of zijn leerlingen alles begrepen hebben. Het lijkt mij hier niet logisch dat Jezus de menigte aanspreekt. Opnieuw volgt er een soort van gelijkenis. De schriftgeleerden die goed zijn onderwezen in het Koninkrijk van de hemel hebben eerbied voor de oude waarheden, maar leggen de nadruk op het nieuwe onderwijs van de Here Jezus. Zij zijn geschikt om het evangelie van het Koninkrijk uit te dragen.

## Vers voor vers

- Vs.44 De schat ligt als het ware 'vernederd' in de akker. Je zou hem zo maar kunnen missen, of aan kunnen zien voor een steen. Het is dus van belang om goed te kijken en de schat niet te negeren!
- Vs.45 In tegenstelling tot de persoon in de vorige gelijkenis is de koopman wel bewust op zoek naar een parel. Het ontdekken van het Koninkrijk, van de Here Jezus, kan op verschillende manieren gebeuren. Het is zaak om Hem op de juiste waarde te schatten. Als Hij de belangrijkste is in ons leven, is al het andere minder belangrijk.
- Vs. 47vv De derde gelijkenis is een indringende. Die houdt je een spiegel voor: ben ik werkelijk ingegaan op Gods uitnodiging?
- Vs.52 Jezus schaft met zijn onderwijs over het Koninkrijk het oude niet af, maar vult het juist aan met zijn nieuwe onderwijs en geeft zo ook het juiste inzicht in dat oude.

## Vragen

- Welke gelijkenis spreekt jezelf het meeste aan? Waarom?
- Helpen de gelijkenissen je in het nadenken over het koninkrijk van God? Waarom wel/niet? En hoe dan?

Auteur: HdJ

## Liederen

Psalm 23

Lied 313

Lied 531

Zoek eerst het koninkrijk van God

Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt

Weet je dat de Vader je kent?

Hij is Koning

(=Gezang 326)

(=Gezang 47)

Hemelhoog 88

Hemelhoog 91

Hemelhoog 417

Liedjes voor kinderen deel 1 – Elly en Rikkertl

Auteur: PZ



# Het allermooiste

## Inleiding

Jonas is aan het vissen met zijn papa. Zijn papa heeft een lange, glimmende hengel. Jonas mag vissen met een visnetje. Hij schept, en schept, en schept. Hij schept vooral blaadjes en modder. Jonas wordt een beetje moe. Hij heeft al zoveel rommel opgeschept. Zijn papa heeft al een paar vissen gevangen. Jonas zag wel dat papa blij was. Elke keer als papa een vis had gevangen.

Jonas is een beetje jaloers. Hij loopt boos een stukje van zijn vader weg. Daar gooit hij nog één keer zijn schepnetje in het water. Oei, dat is zwaar! 'Papa, papa!', schreeuwt Jonas. De papa van Jonas schrikt. Hij was even bang dat Jonas in het water was gevallen. Hij rent naar Jonas toe. Samen trekken ze het schepnetje uit het water. Tussen al die blaadjes. Tussen de modder. Ja, hoor. Daar ligt het! Het glimt. Het is zwaar. 'Pap, volgens mij hebben we een schat gevangen!'. 'Wat leuk, jongen. Je bent een schatzoeker!'.  
Samen lopen papa en Jonas naar huis. Jonas heeft een grote glimlach op zijn gezicht. In zijn hangen draagt hij zijn schat. Ze hebben de schat schoongemaakt met water. Alle viezigheid hebben ze afgespoeld. Jonas en zijn schat. En wat is hij blij!

*Gesprek over de schat. Wat zou het zijn geweest? Wat is voor jou een echte schat? Waar wordt jij heel blij van als je het zou vinden in je schepnetje?*

## Bijbelverhaal

In de Bijbel staat ook een verhaal over een visnet. Een visnet wordt door de zee gesleept. Alles wordt erin gevangen. De goede dingen worden bewaard. Rommel en viezigheid worden weer in de zee gegooid. Jezus heeft dit verhaal verteld. Hij vertelde het aan de mensen die bij Hem waren. Waarom zou Jezus dit verhaal hebben verteld? Jezus wilde de mensen iets leren.

God is de allermooiste schat. Als je in God gelooft dan heb je de mooiste schat gevonden. God is mooier dan alle cadeaus. Hij zorgt voor je. Hij troost je als je verdrietig bent. Je mag bij hem schuilen. Hij helpt je om te doen wat God graag wil.

## Bidden

Zullen we samen bidden voor God? Waar wil je dank je wel voor zeggen tegen God?

*Auteur: LNZ*



# Jezus is de kostbaarste schat

Neem voor dit kindermoment een bijbel mee en leg die midden in de kring. Neem ook een parelketting mee of een foto van koningin Maxima die regelmatig parels draagt. Begin dit moment met een kort gesprekje. 'Stel jij krijgt zakgeld. Wat kun je daarmee doen? Dat zakgeld kun je voor diverse dingen gebruiken. Laat een aantal kinderen iets noemen. Je kunt het bijv. aan snoep uitgeven of aan nieuwe mode-dingetjes, er een ander blij mee maken of ervan sparen. Jij maakt daarover een keuze.

Vandaag luisteren we naar Jezus, die vertelt over mensen die zo'n keuze maken. Deze woorden zijn bijna tweeduizend jaar geleden door Hem verteld. God zelf heeft ervoor gezorgd dat ze bewaard bleven, omdat ze ook voor mensen die later leefden belangrijk zijn om naar te luisteren. Wij luisteren vandaag naar twee verhalen en zoeken ook naar wat ze voor ons betekenen. Doe je oren maar open.

## Bijbelverhaal

Door de voorbeeldverhalen die hun Meester vandaag vertelde zijn de leerlingen nieuwsgierig geworden naar meer over het Koninkrijk van de hemel. De mannen hebben er vragen over. Ze zitten in een kring en Jezus begint weer te vertellen. Er is veel over dat Koninkrijk te zeggen. 'Weet je', begint Hij, 'dat koninkrijk lijkt op een man die aan het werk is op een akker. Zijn gedachten zijn bij de spade of de ploeg waarmee hij de grond bewerkt. Plotseling stoot hij op iets dat verborgen is in de grond. Hij stopt met zijn werk en graaft dieper. Tot zijn verrassing ontdekt hij iets dat heel waardevol is, een kostbare schat. Vlug maakt hij het gat in de grond weer dicht en kijkt om zich heen. Niemand heeft gezien dat er iets veranderd is. Snel gaat hij naar huis want hij heeft een plan. Hij verkoopt alles wat hij heeft en gaat dan naar de eigenaar van de akker. Hij legt uit dat hij die akker dolgraag wil kopen. De eigenaar doet daar niet moeilijk over en neemt het geld van de man aan. Alles heeft de man er voor over gehad om die akker met de verborgen schat in handen te krijgen.

Jezus vertelt nog een voorbeeldverhaal in de kring. Het gaat over parels. (Laat de parelketting of de foto zien en vertel kort over de parel. Die van Maxima zijn geërfd van een koningin uit de vorige eeuw. Omdat ze oud en heel kostbaar zijn, is de familie daar heel zuinig op). Het Koninkrijk dat komt lijkt op een koopman die mooie parels zoekt. Overal waar hij naartoe reist zoekt hij naar de mooiste exemplaren. Op een dag vindt hij de mooiste en kostbaarste parel die hij tot nu zag. Natuurlijk wil hij die hebben maar... de prijs is hoog. Te duur om zomaar te kopen, dus moet hij daar iets op bedenken. Hij kiest ervoor om al zijn andere parels te verkopen voor die allermooiste. Hij verkoopt de andere parels met vreugde en heeft daar geen spijt van. Hij heeft alles over voor die ene, de kostbaarste van alles.

De mannen in de kring hebben goed geluisterd. Hun hoofden zijn er vol van. Ze praten met elkaar over de betekenis ervan. Jezus neemt er alle tijd voor. Er zal een dag komen dat zij zelf het goede nieuws van het Koninkrijk zullen gaan doorvertellen. Daarom vraagt Hij of ze Hem goed begrepen hebben.

Zij leren dat oude, bekende woorden een nieuwe betekenis krijgen. De Meester legt uit, de leerlingen van het Koninkrijk luisteren.

Neem de bijbel in je hand en vertel dat de Here God er zelf voor heeft gezorgd dat deze verhalen bijna tweeduizend jaar bewaard zijn gebleven. Leerling Matteüs heeft deze opgeschreven. De Heilige Geest heeft hem erbij geholpen. Zijn die verhalen ook vandaag nog belangrijk? Kunnen wij als mensen van 2020 daar ook van leren? Wat denken jullie?

Jezus bedoelt: er zijn dingen in het leven die het waard zijn om alles voor te geven. Ze zijn zo belangrijk dat je er andere dingen voor opzij zet. Geloven in God hoort daarbij. Als je bij Jezus en zijn Koninkrijk wilt horen, moeten andere dingen daarvoor aan de kant.

Wat zou dat kunnen zijn, denken jullie? ( te denken valt aan Gal 5:22. Van liefde, vriendelijkheid, geduld en trouw, wil de Heilige Geest meer geven als kostbare schat in ons leven.)

Gods Koninkrijk zal komen, vertelt de Bijbel ons. Om daarin mee te doen is het belangrijk om Jezus te vinden. Hij is het kostbaarste dat wij in ons leven kunnen vinden. Deze gelijkenissen vertellen ons dat Hem vinden lijkt op het vinden van de kostbaarste parel en de schat in de akker. Hij is het waard om alles voor te geven. Hij is ook het kostbaarste cadeau van God voor ons op aarde. We mogen erop vertrouwen dat Hij altijd voor ons zorgt, bij ons is in vreugde en verdriet. Hij maakt van ons mensen met een mooie binnenkant en helpt ons daarbij. De Bijbel laat ons weten dat we mogen bidden. Bid maar dat Jezus een plaats krijgt in jouw hart en gedachten. Geloof en vertrouw dat Hij dat doet. Hij zal ons helpen een menskind te zijn waar God blij van wordt. Ook dat in jouw gedachten en hart stukje bij beetje ruimte groeit voor Hem. Precies zoals de struik die groeide uit het minuscule mosterdzaadje (en dat plantje uit de bruine boon van vorige week). Geloof en bid maar dat het groeien gaat. Daar word je een mooi mens van met een kostbare schat in je hart.

→  
*lees verder op de volgende bladzijde*

### **Om af te sluiten**

Dank U wel Here God dat oude verhalen bewaard zijn gebleven. Ze helpen ons er aan te denken dat het koninkrijk van Nederland op een dag wordt vervangen door het koninkrijk van de hemel. Daar zal niet Willem Alexander maar Jezus de Koning zijn.

# In zijn koninkrijk zal vrede wonen, daar zal de troon van God in het midden staan. Daar wonen alleen goedheid en liefde. Zo is het Koninkrijk van God. (# geciteerd uit een lied van Hanna Lam IV, 18:3)

Maak ons daarvoor klaar hemelse Vader. Help ons te kiezen voor Uw kostbaarste cadeau Jezus Christus. Amen.

### **Extra**

#### **Aisha ontdekte het ook**

Aisha woont in Oost Afrika. Ze heeft 4 kinderen en 2 pleegkinderen. Haar leven is niet makkelijk. Elke dag zijn er zorgen over genoeg eten en gezondheid. Aisha wordt daar onrustig van. Op een nacht droomt ze dat iemand naar haar toe komt. Hij praat vriendelijk tegen haar. Als Aisha wakker wordt, zijn haar gedachten rustig. Aisha kent die persoon uit haar droom niet, maar wil graag meer van Hem weten. Op een nacht droomt ze weer van Hem. Wie kan haar meer vertellen? Ze herinnert zich een kleine kerk in een buurdorp. Daar gaat ze op zoek naar een mens die haar meer kan vertellen over de persoon uit haar dromen. Die mens vertelt dat het gaat om iemand die bij God hoort en dat Hij Jezus heet. Aisha is ongelooflijk blij met deze ontdekking. Haar man is niet blij met dit verhaal en wordt boos. Voortaan moet Aisha alles over Jezus geheim houden in haar leven. Makkelijk is dat niet maar zegt ze: 'Ik heb de grootste schat van mijn leven gevonden. Jezus zal mij verder helpen, daar vertrouw ik op.' *(opgetekend uit de mond van een vervolgte christen. Bron: Open Doors 2020).*

*Auteur: JH*



# Alles over hebben voor Gods Koninkrijk

## Inleiding

Jezus wil dat de mensen meer leren over het Koninkrijk van God, Hij vertelt dat in verschillende verhalen. We lezen er drie vandaag. Eerst vertelt Jezus dat zijn nieuwe wereld lijkt op een schat die verstopt is in de grond.

Waar moet je aan denken bij een kostbare schat?

Jezus bedoelt er zijn Koninkrijk mee. Zie jij het nieuwe leven ook als een schat?

Luister maar naar wat Jezus ervan zegt: Lezen Matteüs 13:44

## Bijbelverhaal

Dit verhaal van Jezus gaat dus over een man die een kostbare schat vindt. Vroeger waren er geen banken of kluizen om kostbaarheden in te bewaren. Als je je spullen wilde beschermen tegen diefstal, verborg je ze op een geheime plek. Vooral in oorlogstijd was de grond een veilige bewaarplaats van geld. Iemand heeft deze schat hier blijkbaar weggestopt en heeft geen gelegenheid gehad om die ooit op te graven. De man ontdekt hem, terwijl hij op de akker aan het werk is. Dit is puur geluk. De man is dan ook zo geweldig blij met deze vondst. Het is zo'n grote verrassing. Wie weet hoe vaak hij hier al heeft gewerkt en nu ineens doet hij deze ontdekking. Hij kan zijn geluk niet op. Hij is de eerlijke vinder, maar hij is nog geen eigenaar. Hij dekt de schat weer toe en verkoopt alles wat hij heeft. Niet omdat het moet, maar omdat hij het wil.

De schat is zo belangrijk voor hem. Hij wil daarom wel alles weg doen om de akker waar de schat in ligt te kunnen kopen. Alleen als hij de eigenaar van de grond is, heeft hij ook recht op de schat.

Wat betekent dit verhaal? Wat heeft deze man ontdekt? Wat kan een mens ineens ontdekken? Hoeveel de Here God van hem houdt. Hij heeft de schat van liefde en genade gevonden terwijl hij de Bijbel las, of in de kerk zat. Hij is ineens verrast door wat Jezus heeft gedaan. En hij is daar zo ongelooflijk blij mee, want hij mag met heel zijn leven naar Jezus. Nu is er een diepe vrede in zijn hart. Jezus is de allerbelangrijkste geworden in zijn leven. Alles waarvan hij eerder dacht dat het waardevol was, telt nu niet meer. Hij wil nog maar over één ding praten, zingen en leven. Dat is de verrassing van Jezus. Dat is de toekomst met Jezus. Want eeuwig leven met Hem is het mooiste dat je kan overkomen.

Nog een verhaal: Lezen Matteüs 13:45 en 46. Dit gaat over een koopman die op zoek is naar mooie parels. Hij heeft maar één doel in het leven, de meest kostbare parel in zijn bezit krijgen. Daar stopt hij heel veel uren in. Deze man maakt verre reizen, heeft regelmatig contact met andere handelsreizigers. En ja hoor. Op een dag ontdekt hij in een collectie edelstenen: Een grote glanzende parel. Zo mooi van kleur. Hij weet het meteen. Dit is hem. Deze wil hij hebben. Het maakt hem niet uit dat hij de rest van zijn hele verzameling moet verkopen. En omdat dat niet genoeg is, verkoopt hij verder alles wat hij heeft. Hij laat zijn kans niet schieten. Hij is blij dat hij eindelijk heeft gevonden, waar hij al zo lang naar op zoek was.

Jezus vraagt met dit verhaal: Waar ben jij in je leven naar op zoek? Wat is voor jou zo waardevol dat je er alles voor wilt inruilen? Er is heel veel moois. Maar alles op aarde gaat een keer voorbij. Als je er werk van maakt om te zoeken in de woorden van God, zul je steeds meer onder de indruk komen van wie God is.

Dan ontdek jij, net als de koopman dat God de belangrijkste in je leven is. Hij de grote heilige God houdt van jou. Hij ziet jou als een parel. Hij heeft alles gedaan om jou te redden van de dood. Eigenlijk is God zelf die koopman, die mooie parels zoekt. En er alles voor over heeft om ze in bezit te krijgen. Dat maakt dat jij blij mag leven. Hier op aarde en straks in het eeuwige leven.

Het derde verhaal is heel ernstig. Lees het in Matteüs 13:47-50. Jezus zegt dat zijn nieuwe Koninkrijk lijkt op een net dat uitgeworpen wordt in een meer. Als het net vol is, trekken de vissers het op het strand. Ze gaan zitten om de vangst te sorteren. Bruikbare vissen gaan in manden. Alles wat niet bruikbaar is wordt weggegooid. De leerlingen knikken met hun hoofd als ze het verhaal horen. Ja, zo gaat dat. Maar wat het nou met het Koninkrijk van God te maken heeft?

Jezus zegt: Het net is als mijn woord. Dat gaat over de hele wereld. Want overal zijn mensen uitgezonden om mijn woorden te vertellen. Met de bedoeling mensen te vangen, uit liefde naar zich toe te trekken. Er wordt niet gevestigd met een hengel. Nee, een groot sleepnet wordt gebruikt. Aan de bovenkant kurken en onderaan stukken lood en steen, zodat het over de bodem glijdt. Het net staat in het water als een gordijn van boven naar beneden. Aan beide kanten touwen. Zo kan het breed gesleept worden. Om zoveel mogelijk te vangen. Want dat wil God. Hij gaat door tot het net vol is. Dan komt de selectie. Tussen kwaad en goed. Tussen huichelaar en rechtvaardige. Zo zal het gaan bij het einde van deze wereld. Dan zullen de engelen komen. Ze nemen er de tijd voor. Ze gaan er voor zitten. Vangen is mensenwerk. Sorteren dat is Gods werk. Wat in het net bij elkaar zit, zal straks uit elkaar gaan. Slechte mensen zullen weggegooid worden in het vuur. Daar zullen ze huilen van spijt. Dat maakt dit verhaal echt ernstig, hè. Laat je vangen door Gods liefde. Buig je voor Hem neer. Dat moet nu gebeuren. Nu het nog vistijd is. Morgen kan het te laat zijn.

## Gespreksvragen

- a. Probeer samen te ontdekken wat het betekent dat de schat verborgen was?  
b. Ik moet denken aan Jezus. Hij is ook voor mensen verborgen, zelfs toen Hij op aarde was, zagen de meesten niet wie Hij werkelijk was.
- De verhalen van de schat en de parel lijken op elkaar. Zoek naar overeenkomsten en verschillen.
- Zoals de man in het verhaal verrast werd doordat hij de schat vond. Zo zijn er ook (Bijbel)verhalen waarin mensen totaal verrast ineens God ontdekken. Zonder dat ze zelf naar Hem op zoek waren. Noem wat voorbeelden.
- De koopman was op zoek naar de parel en hij vond. In de Bijbel staan ook voorbeelden van mensen die op zoek waren naar God en Hem vonden. Weten jullie voorbeelden te vinden?
- Wat heb je geleerd van het koninkrijk van God. Is er iets wat je heeft verrast?
- Het laatste verhaal vind ik heftig. Ik vind het opvallend dat de scheidslijn niet om dat net heen loopt, maar dwars door het net. Praat erover wat dit betekent.
- Mensen in onze tijd zeggen soms : Komt dat Koninkrijk nog wel? Wat denken jullie? Hebben Jezus' verhalen jullie hierbij geholpen?

## Zingen

- Zoek eerst het koninkrijk van God.
- Weet je dat je een parel bent.

Extra filmtip:

## KRONIEKEN VAN NARNIA: DE LEEUW, DE HEKS en DE KLEERKAST

*Als Aslan weerom is,  
dan wordt weer recht wat krom is.  
Door de tanden van de Leeuw  
sterven winter, ijs en sneeuw.  
Zijn machtige gebrul verjaagt verdriet en tranen  
Hij schudt een nieuwe lente uit zijn gouden manen*

(Uit: C.S. Lewis, De Kronieken van Narnia)

Auteur: RE

