

Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus

Matteüs 15:21-28



Thema: Het is ook voor mij

Doel

De kinderen ontdekken dat Gods liefde bedoeld is voor iedereen die in Hem wil geloven, niemand uitgezonderd.

Toelichting

De discipelen van Jezus kunnen zich niet voorstellen dat hun Meester ook als Verlosser voor deze Kanaänitische vrouw gekomen is. Zijzelf gelooft dat wel: Jezus is de Messias van Israël en kan haar dochter van haar demon bevrijden. De vrouw vraagt Jezus om in het heil voor Gods volk te mogen delen. Ze is daarin, ondanks de afwijzende woorden van Jezus, erg vasthoudend. Jezus prijst haar om dat grote geloof. Jezus is: Verlosser voor heel de wereld, voor ieder die in Hem gelooft.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ook jij hoort erbij

Richtlijnen: Een mooie geschiedenis om aan de jongste kinderen te vertellen. Een vrouw uit Kanaän met een zieke dochter gaat achter Jezus en zijn discipelen aan. De leerlingen vinden dat Jezus alleen Israëlieten moet helpen; daarvoor is Hij op aarde gekomen. Maar dat klopt niet: Jezus werkt in Israël, maar komt voor iedereen. Ook deze buitenlandse vrouw mag bij God horen. God houdt immers van iedereen!

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Geloven dat Jezus je kan helpen

Richtlijnen: Vertel het verhaal zo, dat de kinderen goed begrijpen dat Jezus de macht heeft om de dochter van de buitenlandse vrouw te genezen. De discipelen denken dat Jezus dat niet wil. Ze claimen Hem voor zichzelf, voor Israël. Doordat de vrouw volhoudt bewijst ze dat ze gelooft in Jezus' kracht. Ze is er van overtuigd dat Hij iedereen wil helpen en niet alleen de mensen uit zijn eigen volk. De vrouw ziet in Hem de Verlosser van de wereld. Door dat geloof mag ze op een bijzondere manier de liefde van Jezus zien: haar dochter wordt genezen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geloven dat Jezus je zal helpen

Richtlijnen: Leg de nadruk voor de jongeren van de bovenbouw op de vasthoudendheid van de vrouw. Ze blijft er bij Jezus op aandringen dat Hij moet helpen. Dwars tegen de discipelen in die zich niet kunnen voorstellen dat Jezus aandacht heeft voor iemand van buiten Israël. Maar ook dwars tegen de afwijzende woorden van Jezus zelf in; je zou er moedeloos van worden!

God vraagt van ons dat wij om hulp vragen, maar ook geloven dat Hij kan helpen. Dan laat Hij ons nooit hulpeloos staan. Hij wil Verlosser zijn voor iedereen, wie het ook is. Ook voor jou dus!

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 18:1-8

(Een onrechtvaardig behandelde vrouw blijft bij de rechter aandringen om haar te helpen. Uiteindelijk lukt dat. Jezus zegt: hou dus vol in je bidden, want God luistert echt. Hij is vol liefde, ook voor jou.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte/vers voor vers

Zo groot als de afwijzing bij Jezus' eigen volk is, zo groot is het geloof van sommige anderen.

- Vs. 21v De afstand tussen Jezus en de Joodse leiders is flink gegroeid. Nu ook letterlijk. Waar Hij afwijzing en ongelooft vindt bij de Joodse leiders, ontmoet Hij juist geloof bij deze vrouw van buiten zijn volk. Merk op dat zij Jezus aanspreekt als zoon van David: Ze doet een beroep op zijn koninklijke gezag, tegenover de macht van de Boze. Het doorbreken van Gods Koninkrijk, en Jezus als Zoon van die God, dat is de kern van Jezus' boodschap. Vergelijk bijvoorbeeld het verhaal van vorige week over de storm op het meer. Hoe zal Jezus het nu opnemen?
- Vs. 23vv Jezus wijst haar niet alleen af – Hij negeert haar zelfs! Als ze blijft aandringen, vragen de leerlingen aan Jezus om haar ook nog eens weg te zenden. De reden: Jezus is er alleen voor de Israëlieten. Vreemd... het evangelie van Jezus zet toch juist de deur open voor ieder die gelooft, wat zijn achtergrond ook is? Hoe dan ook: Voor ze weggezonden kan worden, laat ze zich niet meer op afstand houden, maar dringt zich naar voren. Ze werpt zich op haar knieën en smeekt Jezus om hulp.
- Vs. 26v Gods eigen volk Israël en de andere volken: in Jezus' woorden verhouden ze zich als de eigen kinderen en de honden. Het voeden van je eigen kinderen gaat toch voor, nietwaar? Toch weten we allemaal dat ook de dieren aan voedsel komen, of met de honden nu huisdieren of zwerfhonden bedoeld zijn. Daarmee zet Jezus de deur op een kiertje open – en bekruipt je het gevoel dat dat vanaf het begin is waar Jezus heen had gewild. Zou het negeren en de afwijzing dan ook een bedoeling kunnen hebben? Ja, en hoe. Jezus is allereerst gekomen voor het Joodse volk, als de nieuwe koning uit het geslacht van David, maar met hemelse macht. Zoals de vrouw heeft aangedrongen en volgehouden bij Jezus, heeft Hij met het evangelie aangedrongen bij zijn eigen volk. Maar Hij is afgewezen. De aanvaarding, als Koning en redder, komt van buiten. Deze Kanaänitische vrouw breekt als het ware de grens open: Geloof, en geloof alleen, blijkt nodig te zijn om bij God te mogen horen.
- Vs. 28 Jezus hoeft niet eens te komen, of een genezing uit te spreken: Wie in geloof met Jezus verbonden is, wordt gered. Zonder meer.

Liederen

Psalm 87

Lied 518

Gezang 170 LvdK

Looft de Here, alle gij volken

Geprezen zij de Here

Machtig God, Sterke Rots

Niets is onmogelijk voor U

Als je bidt

Een rivier vol van vrede

(=Gezang 157 LvdK)

Hemelhoog 33

Hemelhoog 581

Hemelhoog 609

'Wonderlijk' christelijke kinderboekenweek

Hemelhoog 101

Opwekking voor kinderen 144

Auteur: PZ



Ook jij hoort erbij!

Inleiding

Heb jij dat ook weleens? Je wilt zo graag meedoen met een spelletje, maar het mag niet. De kinderen zijn al met een spel begonnen. Ze hebben de kaartjes al op tafel gelegd én ze hebben afgesproken wie er begint. Ja, er zijn al twee beurten geweest. Dan kan je niet meer meedoen. Echt jammer want het is een ridder en prinsessenmemory.

Wat ook zo jammer is, is dat de kinderen heel veel plezier hebben. Je hoort dat en je ziet het. En jij? Je mag niet meedoen. Tóch blijf je bij de spelende kinderen staan, je vraagt het nog een keer: 'Mag ik meedoen?'

- Wat denk je dat er gaat gebeuren?
- Zou je blij zijn wanneer je toch mee mag spelen?
- Vind je het eerlijk of oneerlijk dat je niet mag meedoen?

Vandaag gaat het verhaal over wél meedoen, luister goed.

Bijbelverhaal

Het is een mooie dag, de zon schijnt en de bloemen staan te bloeien. Jezus loopt over de weg vanuit Israël naar een andere stad in een ander land. Het is stil op de weg waar Hij loopt, maar in de stad wordt de Heer geroepen: 'Jezus, Zoon van de Koning, help mij want mijn dochter is erg ziek!'

Een mevrouw uit Kanaän, het andere land, vraagt aan Jezus om hulp. Ze weet zeker dát Hij kan helpen en daarom vraagt ze het nog eens. Eigenlijk vraagt ze het niet zomaar, het lijkt wel alsof de vrouw bidt. Ze doet haar handen omhoog en ze valt met haar knieën op de grond. Maar het lijkt wel alsof de Heer het niet hoort, en ze vraagt juist of Hij haar zieke meisje wil genezen. De Heer wil toch altijd helpen? Hij luistert toch als je iets vraagt? De discipelen van Jezus hebben er genoeg van. Ze vragen: 'Heer, kunt U die vervelende vrouw niet wegsturen? Ze blijft maar vragen en ze blijft maar staan, wij zijn er klaar mee. Ze hoort er niet bij.'

De vrouw is verdrietig als ze dit hoort, maar toch blijft ze proberen. 'Heer, help mij!' zegt ze. Dan geeft Jezus antwoord: 'Ik ben gekomen voor de mensen en de kinderen van mijn volk. Hen zal Ik helpen'. De vrouw weet het wel, zij is niet belangrijk.

Toch gelooft deze moeder het echt helemaal: Jezus kan haar en haar dochter helpen. Ze houdt vol en zegt: 'Ik hoor niet bij de mensen van Israël, maar mag ik er wel een klein beetje bij horen?'

Nu weet de Heer dat deze vrouw echt graag bij Hem wil horen, Hij kan haar helpen en dat weet zij zeker. Daarom laat Hij zien dat zij er helemaal bij mag horen. De Heer is gekomen voor zijn volk Israël en ook voor alle andere mensen die van Hem houden.

Zij hoort er ook bij! Hij zegt: 'Wat een groot geloof'. En precies op dat moment is het meisje weer helemaal beter. God zorgt voor iedereen, Hij houdt van iedereen. Geloof dat!

Auteur: KvdG



Geloven dat Jezus je kan helpen

Inleiding

Ben jij goed in het maken van verlanglijstjes? Voor je verjaardag of voor Sinterklaas. Er zijn kinderen die daar heel druk mee zijn. Alles wat ze willen komt op het lijstje, soms zelfs met een plaatje of een foto erbij en ook de naam van de winkel waar je het kunt kopen. Zo kan er niets fout gaan... zo moet je wel krijgen wat je wilt. Je wilt de mensen die een cadeau voor je gaan kopen, zo goed mogelijk helpen. Alsof je denkt dat ze het zonder zo'n precieze beschrijving niet kunnen.

Als we bidden tot God lijkt dit soms ook wel eens op het maken van een verlanglijstje. Er zijn zo veel dingen die we graag willen van God. Hele mooie, belangrijke dingen vaak. Vandaag gaat het in het verhaal over een mevrouw die iets heel belangrijks wil hebben van Jezus.

Bijbelverhaal

Jezus was met zijn discipelen in het gebied van Tyrus en Sidon. Dit is een landstreek buiten Israël. Je zou dus kunnen zeggen dat ze in het buitenland waren. Er kwam een mevrouw die in dat gebied geboren was naar Jezus toe. Een buitenlandse dame dus. Ze ging roepen, ze kwam niet iets netjes vragen, nee ze riep het uit. Here, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.

Hé, dit is raar. Hoe weet de vrouw wie Jezus is? Hoe weet ze zo goed dat Jezus de Zoon van David is? Dat Hij koninklijke macht heeft? En wat zou er nu precies met haar dochter aan de hand zijn? We weten het niet precies, waarschijnlijk had haar dochter veel pijn of was ze soms enorm boos, dan leek het net alsof er een kwade geest in haar was.

Jezus doet alsof hij de vrouw niet hoort. Hij reageert er helemaal niet op. Dat is wel vreemd. Ook onaardig. Je hebt vast, net als ik, altijd gehoord en geleerd dat we alles aan Jezus mogen vragen en dat het ook niet uitmaakt wanneer je iets aan Hem vraagt. Jezus luistert altijd naar ons gebed. En dat is ook zo.

Gelukkig gaat het verhaal verder. De leerlingen vinden de roepende mevrouw maar lastig en raar. Ze gaan naar Jezus toe en vragen of Hij de vrouw niet weg wil sturen. Dit doet Jezus niet, Hij begint nu wel te praten. Hij zegt; Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van Israël.

Ja, dat weten we wel. Jezus was gekomen om de voor de joodse mensen. Hij was de Messias, de Redder waar de Joden al zo lang op wachten. De vrouw hoort de woorden van Jezus en ze komt dichterbij. Ze valt op haar knieën voor Jezus neer en zegt weer: 'Jezus, help mij!'

Jezus geeft dan een vreemd antwoord. Hij zegt: 'Het is niet goed om kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.' Hij zegt hiermee: Ik ben gekomen voor de joodse mensen. Voor hen is het Goede nieuws over God. Is het ook voor de niet-joodse mensen, voor de buitenlanders? De vrouw heeft goed geluisterd. Ze is niet boos of teleurgesteld. Ze gaat niet weg. Nee, weet je wat ze zegt? 'Dat is zo Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun heer vallen?' In onze woorden zou dat klinken als: U heeft gelijk, Jezus, maar er vallen wel eens kruimeltjes brood op de grond, die mogen de honden toch wel opeten?

Het Goede Nieuws wat in andere oren dat Joodse oren komt, dat mag toch wel door deze mensen geloofd worden?

Jezus geeft haar als antwoord: U heeft een groot geloof! Wat u wilt, zal gebeuren. Vanaf dat moment is haar dochter genezen.

De vrouw begint niet te zeuren, ze wordt niet boos. Nee, ze weet zeker dat ze met haar vraag bij Jezus moet zijn. Ze laat merken dat alleen Hij haar en haar dochter kan helpen.

En dat doet Jezus dan ook. Hij zegt: Wat heeft u een groot geloof. Ze is geen joodse vrouw. Joodse mannen en vrouwen luisterden soms wel naar de woorden van Jezus, maar ze geloofden Hem niet. Deze vrouw, die niet eens joods is, gelooft wel in Jezus. Hoe bijzonder is dit! En omdat ze gelooft, krijgt ze wat ze wil, haar dochter wordt genezen.

Jezus is gekomen voor iedereen die zijn woorden wil horen en geloven. Het maakt niet uit hoe je er uit ziet, welk geloof je ouders hebben, op welke school je zit etc. Luister naar zijn woorden en geloof ze, dat is wat Jezus van ons vraagt.

Afsluiting

Nog even terug naar het verlanglijstje van het begin. We mogen alles aan Jezus vragen, Hij belooft niet dat we het allemaal krijgen. Maar het belangrijkste is dat we geloven dat Jezus dat wat we vragen ook echt kan geven!

Auteur: CdG

Geloven dat Jezus je zal helpen

Als iets heel lekker is wil je het tot de laatste kruimel wel opeten. Een lekker gebakje bijvoorbeeld. Of als je een ijsje in een bakje krijgt, dan is het gewoon lekker om het laatste beetje nog uit het schaalte te likken. Als je morst dan is dat echt jammer van het ijs. Hoe lekkerder het eten is, hoe belangrijker de kruimels zijn. In het verhaal van vandaag gaat het ook over kruimels. Luister maar:

De vrouw uit Kanaän

Jezus is met zijn discipelen onderweg. Hij is in een gebied waar mensen wonen die niet in God geloven. Toch is er een vrouw die Hem herkent. 'Heer!', roept ze, 'help mij!' Die vrouw zat daar niet toevallig langs de weg. Ze is speciaal naar Jezus toe gekomen omdat ze iets aan Hem vragen wil. 'Mijn dochter is heel erg ziek. Er woont een boze geest in haar, niemand kan ons helpen...'. Maar Jezus wil haar niet helpen. Hij stuurt haar weg. Jezus die al zo veel mensen genezen heeft, wil deze vrouw die voor haar dochter komt niet helpen. Waarom niet?

'Ik ben gekomen voor de schapen van het volk Israël,' zegt hij. En deze vrouw, en ook haar dochter, zij horen daar niet bij. Ze komen uit Kanaän. Daarom wil Jezus doorlopen. Maar de vrouw geeft het niet op en ze blijft maar doorpraten en vragen. Hij is de enige die haar kan helpen. Ze weet het heel zeker.

'Ga nu,' zegt Jezus dan tegen haar. 'Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te geven.' Dat is een naar iets om te zeggen. Zou de vrouw nu boos worden? Zou ze weggaan en iedereen met een vervelend gevoel achterlaten? Nee, ze snapt wat Jezus bedoelt. Ze weet precies waar het over gaat. De mensen uit het volk Israël zijn de kinderen van God. In Kanaän dienen ze andere goden. Maar die konden de dochter van de vrouw niet beter maken. Absoluut niet zelfs. Het zijn afgoden die eerder meer kwaad doen dan goed. De vrouw wéét hoe bijzonder Jezus is en dat wat Hij uitdeelt heel belangrijk is. Daarom zegt ze iets heel bijzonders: 'Maar de honden eten toch wel van de kruimels die de baas laat vallen?' Door dit te zeggen laat ze zien dat ze snapt wie Jezus is en dat het 'brood' dat Hij uitdeelt zo speciaal is. Het is natuurlijk geen echt brood. Het is Gods Koninkrijk dat Jezus komt brengen. Zelfs een kruimeltje daarvan is genoeg voor haar. En dat verandert de zaak. Het is duidelijk dat de vrouw gelooft. Dat ze snapt wie Jezus is. En Jezus helpt haar en haar dochter, want als ze thuiskomt is het meisje weer beter.

Toen Jezus op aarde was heeft Hij veel voor de mensen gedaan. Hij maakte ze beter, Hij vertelde boze geesten dat ze bij de mensen weg moesten gaan en er stonden zelfs mensen op uit de dood. Toen er een grote groep bij elkaar was en het laat werd heeft Hij er voor gezorgd dat iedereen te eten kreeg. Al die dingen bij elkaar zijn al geweldig om uit te delen. Maar Jezus kwam veel meer doen dan dat. Hij kwam laten zien hoe Gods Koninkrijk er uit ziet. En door te sterven zorgde Hij er zelfs voor dat dat Koninkrijk dichterbij gekomen is. Voor iedereen en altijd. Ook voor jou en mij.

Vragen

- Als je een beschuit eet, lukt dat dan zonder te kruimelen? Je zou het als leiding iedereen eens kunnen laten proberen....
- Kijk eens naar (denk eens aan) de kruimels. Als je er van proeft, smaakt het dan nog steeds naar beschuit? (Ja, dus de kruimels waar de vrouw om vroeg, en die ze ook kreeg, waren ook écht een voorbeeld van Gods Koninkrijk)
- Waarvan zou je eerder de kruimels opeten, van een beschuit of van een (lekker) koekje?
- De vrouw wilde graag iets van de kruimels van het brood dat voor Israël was. Wat vond ze dan van dat brood?
- Is Jezus nog steeds alleen gekomen voor de kinderen van Israël of ook voor ons? (Antwoord: Hij is nu in de Hemel. Nu is Hij Koning voor iedereen. Er is brood genoeg om aan iedereen uit te delen.)

Om te zingen of te luisteren

[Als je bidt zal hij je geven](#)

[Here Jezus \(Opwekking kids 274\)](#)

[Alle kinderen mogen komen \(Opwekking kids 1\)](#)

[Wereldplan \(MSNK\)](#)

Auteur: MZ