

23 augustus 2020

David verslaat Goliat

1 Samuël 17



Thema: Een reusachtig geloof

Doel

De kinderen leren hoe sterk het geloof in God je kan maken.

Toelichting

Herdersjongen David komt oog in oog te staan met reus Goliat. Twee heel verschillende mensen.

De Filistijnen bouwen op deze reus. Hij is zo sterk en machtig. Niemand kan hem verslaan. En dus voelen zij zich allemaal onoverwinnelijk. Het leger van luistert vol spanning naar wat deze reus zegt. Is het waar wat hij beweert? Zullen zij slaven worden van de Filistijnen?

David is een jongen die eten komt brengen voor zijn broers. Hij is niet groot en machtig om te zien, integendeel. Maar hij heeft een helder verstand door een groot geloof. Gelooft Israëlitische leger wat Goliat zegt? Laten ze niet sidderen, maar op God vertrouwen! Er is maar Eén groot en machtig, de Levende God!

David biedt aan voor Israël te vechten. Zijn reusachtige geloof neemt zelfs Goliat hem niet af. David verslaat hem in Gods naam.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: David en Goliat

Richtlijnen: Wie weet hoe een reus eruit ziet? Heb je wel eens een reus gezien?

Een reus is heel groot. Veel groter dan je vader of je opa. En sterk. Als jij een reus tegenkomt, wat zou je doen?

Vandaag gaat het bijbelverhaal over reus Goliat. Hij scheldt op het leger van Israël en op de God van Israël. Goliat wil vechten met iemand, maar niemand durft. Iedereen is bang voor hem. Het liefst hollen ze weg. Maar één jongen zegt dat hij het wel durft. Dat is David, een herder. Hij wordt boos over het schelden en loopt op de reus af. Hij neemt geen zwaard mee en trekt geen harnas aan. Hij heeft alleen zijn herdersstaf en slinger. En David gelooft dat God hem zal helpen. Wie zou er de sterkste zijn?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een reusachtig geloof

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen. Hoe ziet een reusachtige steen eruit? Kun je die optillen? En wat is een reusachtige sneeuwbus? Dan ligt er een dik pak, waar jij niet door kunt fietsen en zelfs auto's problemen krijgen.

Het leger van Israël staat voor een reusachtige vijand: de Filistijnen met de reus Goliat. Hij daagt hen uit om met hem te vechten. Hij spot met de Israëlitische soldaten en met Israëls God. Niemand durft iets te zeggen of te doen tegen deze grote, sterke, ongelovige man. Ze worden bang, ze gaan verliezen. Eén jongen is niet bang. Dat is David. Hij is geen soldaat en draagt geen harnas en zwaard. Maakt hij dan wel een kans? Ja, want hij heeft een reusachtig geloof en vertrouwt op God. De HEER is machtiger dan iedere reusachtige vijand. David doodt Goliat.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God is groter dan iedere reus

Richtlijnen: Iedereen heeft wel eens een probleem. Ook jongeren. Sommige problemen los je met een beetje inspanning wel op, maar soms is het zo groot, dat het lijkt alsof je voor een reus staat die veel te groot en sterk is om iets tegen te beginnen. Er zal niets meer veranderen, want niemand kan dit oplossen.

Goliat was zo'n reusachtig probleem voor Israël? Hij daagt hen uit en, wat erger is, hij spot met de HEER. Hij minacht de God van Israël.

Welke reuzen ontmoet jij in je leven? Voor wat of wie ben jij bang? Je moet niet zomaar geloven wat gezegd wordt, maar rustig nadenken. En vooral vertrouwen op Gods wijsheid en kracht. Dat deed het leger van Israël niet. David wel. Hij dacht: God is groter dan ieder mens, hoe groot en machtig die ook lijkt. Niet bang zijn, maar moedig door Gods kracht dit reusachtige probleem Goliat aanpakken. De HEER laat niet met zich spotten.

Hoe is dat met jouw geloof? Lijkt dat op dat van David?

Extra bijbelgedeelte: Psalm 27: 1-5

(David zingt hier wat hij oog in oog met Goliat gelooft: God zal altijd bij hem zijn)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

De lezing vat de draad van vorig jaar vlak voor Advent 2019 weer op. Misschien wel een van de meest bekende geschiedenissen uit de Bijbel. Bezongen en uitgebeeld; bijvoorbeeld in het restaurant bij het voormalige Amsterdamse weeshuis. Een geschiedenis die letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding spreekt. Klein maar dapper tegenover groot en sterk. De herdersjongen vrijwel ongewapend tegenover de vertegenwoordiger van oorlog en geweld. De liefde tegenover de dood. Een onverwachte uitweg voor een ontredder volk. David tegenover Goliat, maar evengoed David tegenover Saul. Gods geliefde en uiteindelijk-koning, waar de Messiaanse verwachting voor Israël voor altijd aan zal zijn gebonden, tegenover een koning die door het volk was gekozen, maar die in deze confrontatie machteloos blijkt te zijn. Al deze associaties klinken mee en geen is onjuist. Het geeft ook de rijkdom van de tekst aan.

Vers voor vers

- Vs. 1vv De twee legers tegenover elkaar. Zo gaat dat. Zo gaat het door de eeuwen heen. Wie de originele beelden uit de Eerste (!) Wereldoorlog ziet in de documentaire 'They never grow old' (Ze groeien nooit op) raakt ontroerd. Zestienjarige jongens die zich maar wat graag voor drie jaar ouder uitgaven om hun vaderland en 's lands eer te redden. Morele druk van de oorlogsmachine op de achterblijvers. De zekerheid dat het aan het Duitse front net zo was. Gemiddeld zijn er achteraf in die Grote oorlog 500 soldaten en 1000 burgers gestorven per dag over een periode van meer dan vier jaar. Denkt u in: dagelijks tweemaal het aantal slachtoffers van 11 september 2001 bij de aanslag op de Twin Towers. In de Tweede wereldoorlog lagen die getallen nog hoger. Stelt u zich dit dal voor. Er was dreiging en verschrikking, alleen de dood en de heersers van de dood zien er de lol van in.
- Vs. 4vv Goliat wordt uitgetekend. Zijn wapenrusting is enorm. Die speer als een 'weversboom'. Een reus van een kerel. Vermoedelijk twee meter lang of meer. Hij draagt een maliënkolder die naar het schijnt bijna 60 kilo weegt. Kortom, een totale gewelddenaar. Alle verschrikkingen van oorlog en dreiging zijn in hem vlees en bloed geworden. Een mens, maar ook een onmens tegelijk.
- Vs. 8vv Hij formuleert een uitdaging. Tegelijk spot hij over Israël en de slagorde. Oorlog had iets heiligs. Met dat hij hier spot, maakt hij niet alleen de koning en zijn volk belachelijk, maar ook de God die zij hopen te dienen. De reactie is vrees. Op zich begrijpelijk in het licht van de dreiging, maar geestelijk gezien ook een teken van gebrek aan geloofsvertrouwen op de Here God, de Here der heerscharen.
- Vs. 12vv Nadat de tegenmacht en de oorlog ons worden verkondigd, laat het Woord van God ons iets anders – nee, iemand anders – zien. David. Uiteraard in de lijn van zijn afkomst, maar vooral ook in zijn herderschap. Had ook Mozes zich niet in het herderschap moeten bekwamen voordat hij in staat was om naar Gods wil het volk uit de slavernij te redden? Het contrast met Goliat kon niet groter, maar ook dat met Saul niet. Hieronder en -achter brandt de vraag; wie is de ware koning naar Gods verlangen?
- Vs. 16vv David krijgt de opdracht zijn 'broeders' te gaan versterken. Met kaas en gevulde koeken, zong ooit Herman van Veen. Mij valt op dat David geen initiatief neemt om het legerfront te zoeken, maar hij krijgt een opdracht. Het komt op zijn weg. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem; en Hij zal het maken. Dat zingt Psalm 37:5 en zo laat David zich ook leiden; het komt op zijn levensweg. Dat kan ons ook persoonlijk tot bezinning brengen.
- Vs. 20vv David doet wat hem wordt opgedragen. Eenmaal bij het leger hoort hij de situatie. Hij hoort ook de beloning die Saul heeft uitgelooft voor de overwinnaar op Goliat. David hoort vooral hoe God Zelf hier wordt bespot. Dat is het meest onverdraaglijk voor hem.
- Vs. 28vv Als mens heb je met je 'broeder' te maken. David ook, maar hij houdt vast, al ziet de broeder het als overmoed.
- Vs. 31vv David voor Saul. David schetst zichzelf als een herder die niet wegvlucht. Denk hierbij aan de latere klacht van Ezechiël 33 en 34. Daar is sprake van leiders die zichzelf zoeken, hun eigen veiligheid. Ook de Here Jezus maakt zichzelf bekend als de Goede Herder, die anders dan de huurlingen, niet zijn verantwoordelijkheid uit de weggaat; integendeel. Zulke herders zijn er in Gods Naam. Die Herder is de Here Jezus.
- Vs. 38v Een komisch element. Het legergerei 'past' deze gezalfde van God niet. Hij heeft een andere wapenuitrusting, omdat hij een andere strijd heeft te voeren. Denk hierbij aan Efeziërs 6,10-20.
- Vs. 40vv Merk op hoe David zich vijf stenen kiest. Dat heeft alles te maken met de vijf boeken van Mozes, met de Thora. Hij strijdt in een andere naam. Dat vijftal komt uiteindelijk tot uitdrukking in die ene, want Israël zal mogen horen hoe de Here God één is.
- Vs. 48vv Goliat had de herdersjongen gezien en zichzelf omschreven met de vraag: 'Ben ik soms een hond?' Dat blijkt hij inderdaad te zijn. Hij wordt afgemaakt. Hier is ook een mooi voorbeeld van het zogenaamde omdenken. Saul en de anderen meenden dat Goliat te groot was om ooit te kunnen verslaan. David geeft er blijk van dat hij wellicht heeft gedacht dat deze reus zo groot was, dat hij hem onmogelijk zou kunnen missen met zijn steentje.
- Vs. 51vv Opmerkelijk genoeg is hier al sprake van Jeruzalem. We mogen het in een groot toekomstperspectief zien. Tja, wie is dat toch? Tot twee keer toe gevraagd als in Psalm 24. Het blijkt David te zijn, ten voeten uit.

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 18:1, 10-15

Gezang 10

Lied 171

Lied 904

David met zijn slinger

Goliat

'k Stel mijn vertrouwen

Reus Goliat

Het is zo wonderlijk

(=Gezang 427)

Hemelhoog 66

Opwekking voor kinderen 88

Hemelhoog 338

Alles wordt nieuw, deel 1:11

'Wonderlijk' Chr. Kinderboeken week

Auteur: PZ



David verslaat Goliat

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 'Mee-Speel-Verhaal'.

De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.

U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.

Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor.

U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet. Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.

Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen.

Speel zelf ook mee.

Spreek van te voren af, dat als u uw hand als stopteken omhoog steekt, de kinderen stil zijn.

De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden waarbij ze moeten lopen.

Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.

Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

Verdeel de groep in tweeën.

Eén groep zijn de Israëlieten, de andere groep de Filistijnen.

Laat ze tegenover elkaar gaan zitten.

Laat het langste kind Goliat spelen, laat het kortste kind David spelen.

Een ander kind is Saul.

Gebruik eventueel een bezem als wapen voor Goliat en een liniaal als stok voor David.

Neem een prop papier als steentje dat David naar Goliat kan gooien.

Verhaal

De Filistijnen willen weer een oorlog beginnen tegen Israël.

De Filistijnen staan op de ene berg en de Israëlieten op de andere berg. Het dal ligt tussen hen in.

'Wij gaan van jullie winnen!', schreeuwen de Filistijnen.

'Nee, wij gaan van jullie winnen!', schreeuwen de Israëlieten.

'Ha, ha, ha, echt niet!', schreeuwen de Filistijnen.

'Ha, ha, ha, echt wel!', schreeuwen de Israëlieten.

Maar wat horen ze dan?

Bom, bom, bom. *(Laat de kinderen op de grond stampen.)*

Wat een lawaai is dat! *(Laat Goliat naar het midden lopen)*

Daar komt een heel grote man naar het midden van het dal lopen. Wat is hij groot en lang! Wel meer dan 3 meter! Hij lijkt wel een reus, zó groot is hij!

'Ha, ha, ha, wie durft er met mij te vechten?', schreeuwt de reus. *'Ik ben Goliat! De grootste en de sterkste!'*

'Ooooh', zuchten de Israëlieten. Wat kijken ze bang. *(Laat de kinderen bang kijken)*

'Ha, ha!', schreeuwen de Filistijnen. 'Wij zijn niet bang!' *(Laat de kinderen blij kijken)*

'Kies één van jullie mannen uit om tegen mij te vechten', schreeuwt Goliat.

Als hij mij verslaat, dan zullen wij jullie slaven worden.

Maar als ik hem versla, dan zullie jullie onze slaven worden. Wie durft er tegen mij te vechten? Ha, ha! Jullie durven niet en jullie God ook niet!

Ha, ha, ha, ha.'

Wat zijn de Israëlieten bang. Niemand durft tegen Goliat te vechten.

Elke dag komt Goliat naar het midden van het dal. Elke dag staat hij te schreeuwen tegen de Israëlieten en tegen God.

Op een dag komt David bij het leger van de Israëlieten kijken. *(Laat David naar de Israëlieten lopen)*

Zijn oudste drie broers zijn soldaten in het leger van koning Saul.

David hoort Goliat tegen de Israëlieten schreeuwen. Hij ziet dat iedereen bang voor hem is.

'Heb je die man gezien?', zeggen de soldaten. 'Hij zegt alleen maar lelijke dingen over Israël en over de Here God. Degene die met hem durft te vechten en van hem wint mag met de dochter van koning Saul trouwen en krijgt ook nog heel veel geld.'

David is niet bang. *(Laat David naar Saul lopen)*

Hij zegt tegen koning Saul: *'Ik zal tegen die Filistijn vechten.'*

Maar koning Saul zegt: *'Jij bent nog maar een jongen. Hij is een sterke soldaat. Dat kun jij niet winnen.'*



lees verder op de volgende bladzijde

Maar David zegt: 'Ik pas op de schapen van mijn vader. Als er een leeuw of een beer komt om een schaap of lammetje te stelen, ga ik er achteraan en jaag hem weg of sla hem dood.

De Heer helpt mij. Hij zal mij ook helpen om deze Filistijn te verslaan.

Ik ben niet bang. De levende God is bij mij!

'Hier, doe dan mijn helm op en harnas aan', zegt koning Saul.

Maar het is veel te zwaar voor David, daar kan hij niet in lopen.

David pakt zijn stok en zoekt vijf kleine gladde steentjes bij de rivier.

Die steentjes heeft hij nodig voor zijn slinger.

Dan loopt hij naar het midden in het dal. (*Laat David naar het midden lopen*)

Goliat ziet hem en schreeuwt: *'Ben ik een soms hond?*

Kom je daarom naar me toe met een stok?

Kom maar hier als je durft, dan zal ik je verslaan!'

'Jaaa!', schreeuwen alle Filistijnen.

'Jij vertrouwt op je wapens', zegt David, 'Maar ik vertrouw op de levende Heer, *de God die Israël helpt!*'

Goliat wil David aanvallen en komt steeds dichterbij.

David rent naar Goliat toe, doet een steen in zijn slinger, zwaait met de slinger boven zijn hoofd,

laat het uiteinde los en... de steen *vliegt door de lucht* en komt precies tegen het voorhoofd van Goliat aan.

Goliat valt voorover. Hij is verslagen! David heeft gewonnen.

'Yeah!' roepen alle Israëlieten en rennen naar de Filistijnen.

'Help!' roepen alle Filistijnen en ze rennen weg.

David heeft Goliat verslagen, want David vertrouwt op

God. De levende God van Israël.

Die maakt hem sterk!

Afsluiting

Laat eventueel een lied van David en Goliat horen.

Wat was dat? Dat was Goliat - Opwekking kids 88

<https://www.youtube.com/watch?v=ua-HLsj6yDA>

Goliat – Marcel en Lydia Zimmer

<https://www.youtube.com/watch?v=2V-GfVbTCOU>

Dapper als David – Elly en Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=5WlevSB6Co0>

Auteur: EZD



Een reusachtig geloof

David is een herdersjongen. Elke dag past hij op zijn schapen. Dat is best een lastige klus. Niet alle schapen willen wat de herder wil. Soms dwaalt er een schaapje af, dat moet dan gezocht worden. Soms krijgt een schaap een wond aan zijn poot, die moet gedragen worden. En af toe dreigt er gevaar. Een wilde hond, wolf of beer komt dan wel heel dicht bij de kudde. De herder heeft als taak zijn schapen te bewaken. Hij kan dus niet wegrennen als er gevaar dreigt. Nee, hij moet ingrijpen. Herdersjongens hebben hiervoor geen geweer ofzo, nee, ze hebben een slinger. Een slinger is een groot touw met een lus erin. In de lus doet de herder een steen en hij slingert de steen zo naar het roofdier. Als je dit goed en vaak oefent, word je hier heel goed in. En David heeft geoefend, hij is er reuzegoed in geworden. Hij is echt een hele goede herder.

David heeft drie broers die soldaat zijn. Ze vechten in het leger van koning Saul. Isaï, de vader van David, geeft David op een dag de opdracht om een zak geroosterd graan en tien broden bij zijn broers in het leger te gaan brengen. Ook moet hij tien kazen meenemen. Die moet hij geven aan de soldaat die verantwoordelijk is voor het voedsel. Wat vader zegt, moet gebeuren. David gaat naar de frontlinie. Oorlog is geen pretje. De Filistijnen zijn de vijand, ze zijn met heel veel soldaten. Koning Saul heeft ook een groot leger, maar Saul en het leger zijn bang. Tanks en bommenwerpers hebben ze niet in deze oorlog. Nee er moet man tegen man gevochten worden. Toch hebben de Filistijnen iets wat de mannen van Saul niet hebben. De Filistijnen hebben Goliat. Goliat is een enorm grote man. Een reus. Hij is meer dan 2 meter lang! Het harnas wat hij aan heeft, weegt wel meer dan 60 kilo. En hij kan enorm goed schreeuwen. Goliat weet dat Saul en zijn mannen vreselijk bang voor hem zijn.

Op het moment dat David het graan en de broden heeft afgegeven, gaat hij op zoek naar zijn broers om hen te vragen hoe het met hen gaat. Precies op dat moment komt Goliat tevoorschijn om de soldaten van Saul uit te dagen. David merkt hoe bang de soldaten voor Goliat zijn. De soldaten zeggen tegen elkaar: 'wie deze Goliat verslaat krijgt heel veel rijkdommen van de koning. Ja, die mag zelfs met de prinses, de dochter van koning Saul, trouwen.

Goliat bleef maar roepen: Wie van jullie komt er tegen me vechten?

David vraagt zijn broers hoe het nu zit, maar die zeggen: ga toch weg jij. Jij bent veel te klein om hier op het slagveld rond te lopen. Ga naar huis. Naar je schaapjes. David wordt boos, boos op zijn broers, boos op de soldaten, boos op Goliat. Wat is dit nu, laten de soldaten dit zomaar gebeuren? Laten ze zich uitdagen? Laten zij zich door deze reus belachelijk maken? En het allerbelangrijkste... laten ze de Here God door deze reus belachelijk maken?

David vraagt het na bij andere soldaten.. en zo komt het dat koning Saul er ook van hoort.

David zegt tegen de koning: Ik zal wel met hem vechten. De koning moet er bijna om lachen; je bent te klein, je bent geen soldaat, je hebt niet eens de goede spullen om mee te vechten. Dan vertelt David dat hij een herdersjongen is en dat hij met leeuw en beer gevochten heeft. Hij is niet bang, hij durft wel wat en hij heeft ervaring. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is? David zegt: De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. David wil niet in eigen kracht, maar in de kracht van zijn God op Goliat af.

Saul is overtuigd. We lezen nergens dat Saul de kracht van God heeft gevraagd in deze oorlog. Hij moet hier wel heel veel leren van deze herdersjongen. David mag de wapens van Saul gebruiken in het gevecht, maar hij zegt: Met deze zware wapens gaat het me echt niet lukken. Nee, ik neem mijn slinger, daar kan ik heel precies stenen mee gooien.

David zoekt vijf stenen op en gaat dan richting Goliat. De reus begint te lachen. Nou ja, roept hij, ik ben toch geen hond dat jullie iemand met een slinger op me afsturen? Kom maar op, jochie!

David geeft als antwoord; ik daag je uit in de naam van de levende God, die jij nu al zo lang belachelijk maakt. Vandaag zal die God jou aan mij uitleveren. Iedereen die hier bij is, zal weten dat God geen wapens nodig heeft. Goliat komt op David af, maar David is sneller. Hij pakt een steen, doet die in zijn slinger, slingert ... en de steen komt precies tegen het voorhoofd van Goliat. De steen maakt zelfs een gat in het hoofd. De reus stort voorover. David rent naar hem toe, pakt het zwaard van de reus en steekt hem daarmee dood.

De Filistijnen die zien dat hun leider dood is, slaan op de vlucht. De soldaten van Saul achtervolgen hen en nemen alle spullen die de Filistijnen achterlaten mee.

David wint niet omdat hij zo jong is, ook niet omdat hij zo sterk of slim is.. nee hij kan alleen maar van Goliat winnen, omdat hij in Gods kracht de strijd aangaat.

Auteur: CdG

God is groter dan iedere reus



Inleiding: winnen

Als je wilt ben je de beste ergens in. Dat is best leuk. Wie heeft er wel eens iets gewonnen? Sommige mensen worden door te winnen wereldkampioen, of ze winnen een mooie beker en misschien wel veel geld. Van winnen wordt je vaak beter. Maar de ene wedstrijd is belangrijker dan de andere. Daar gaat het vandaag over.

De wedstrijd

Lize kijkt of het briefje nog op de goede plek in haar boek zit. Ze is bijna aan de beurt... Vandaag doet ze mee aan de grote voorleeswedstrijd. De beste kinderen van alle scholen doen mee. Ze vindt het superspannend. Eigenlijk heeft ze nog nooit zo iets gedaan. Ze is niet sterk of superslim. Als er een wedstrijd was, deden altijd andere kinderen mee. Maar mooi voorlezen, dat kan ze wel, en vandaag is het zo ver. Ze heeft het stukje al wel duizend keer gelezen. Aan haar moeder, aan haar opa, aan haar broertje en gewoon in haar hoofd. Nu zal ze het voor het eerst voorlezen in deze grote zaal, voor een echte jury. 'Lize Schipper!' hoort ze de man met de microfoon zeggen. Met een kriebel in haar buik loopt ze naar voren, ze gaat zitten in de grote stoel en begint met lezen. Haar benen bungelen over de rand van de zitting. Voor haar staat een microfoon. Luid en helder klinkt haar stem in de zaal. Af en toe kijkt ze op. Ze ziet haar klasgenoten zitten. Mats en Anne hebben een spandoek tussen zich in. 'HUP LIZE!' staat er op. Ze ziet ook andere kinderen die mee doen aan de voorleeswedstrijd. Die jongen met die bril met dat spannende verhaal... En dat meisje, die al zo oud lijkt. Zij kon prachtig voorlezen...

Na de pauze is het spannendste moment. De jury gaat vertellen wie het mooiste voorgelezen heeft. 'De winnaar is...' Lize kromt haar tenen in haar schoenen, 'Een meisje.....' iets maakt binnen in haar een salto in slow motion. 'Ze zit in groep zeven..... En het is Lize Schippers!' Om haar heen juichen haar klasgenoten. 'We hebben gewonnen!' Thomas zit naast haar en geeft haar een high five. Ja, dat is mooi, denkt Lize. Ik heb voorgelezen, maar wij hebben allemaal gewonnen en iedereen is blij!

David

Vroeger, in de tijd van het Oude Testament, was er een jongen die ook won voor een hele grote groep. Het was David toen hij vocht tegen de reus Goliath. Het hele volk Israël had toen gewonnen van de Filistijnen waar ze oorlog mee hadden. Wat David deed was natuurlijk veel gevaarlijker dan een voorleeswedstrijd. De reus Goliath was sterk en bedreigend. Hij had een harnas aan en wapens. David vond dat hij dat allemaal niet nodig had, een harnas en wapens.

Hij hoorde hoe slecht de reus praatte over God en dacht: die reus gaat God verslaan! En omdat hij op God vertrouwde durfde hij het aan met allen een steen en een slingertouw.

Het gevecht was niet een gevecht tussen David en Goliath (ook wel natuurlijk) maar een gevecht tussen het goede en het kwade. Het volk van God werd aangevallen door de Filistijnen. God heeft, door David te gebruiken een einde aan de strijd gemaakt.

Later, in het Nieuwe Testament was er ook iemand die een strijd begon tegen het verkeerde. Het was de Here Jezus die op aarde kwam om te sterven voor alles wat mis is in de wereld. Toen, aan het kruis, is het kwaad in de wereld overwonnen, Eén mens heeft dat gedaan. En niet voor één schoolklas, of voor één volk, maar voor de hele wereld.

Vragen

- Als het Nederlands Elftal het WK wint, waarom kun je dan zeggen: 'Wij hebben gewonnen!'?
- En hoe zit dat dan met Jezus, kun je dan ook zeggen dat Hij voor jou gewonnen heeft van het kwade? Waarom?
- Goliath was een grote reus, echt zo-eentje om bang voor te zijn. Tegenwoordig zijn er geen gevaarlijke reuzen meer. Waar ben jij bang voor? Kan God je daar bij helpen? En hoe?
- Toen David de reus had verslagen is hij uiteindelijk koning geworden. Hoe ging dat verder met Jezus?

Om te zingen of naar te luisteren

[Uw liefde wint elke strijd \(Opwekking 813\)](#)

[Jezus Overwinnaar](#)

[Dapper net als David](#)

Auteur: MZ