

David moet vluchten voor Saul

1 Samuël 19



Thema: Saul denkt alleen aan zichzelf

Doel

De kinderen leren dat je goed moet luisteren naar andere mensen en naar God. Anders gebeuren er ongelukken.

Toelichting

God heeft Saul vertelt dat hij geen koning kan blijven, omdat hij ongehoorzaam is. Vanaf die dag is Saul veranderd: hij is neerslachtig, wantrouwend en vol van haat. David is daarvan het belangrijkste slachtoffer. Saul ziet in hem een gevaar. Zou deze populaire generaal hem misschien opvolgen? Dat nooit! Openlijk maakt Saul bekend dat David moet worden gedood. Zijn hovelingen protesteren daartegen en zeggen dat David grote verdiensten heeft en hem trouw dient. Toch gooit Saul zijn speer naar David. Een tweede moordplan wordt door Davids vrouw, Sauls dochter Michal voorkomen. Weer leert Saul er niets van. En tenslotte stuurt de HEER zijn Geest als Saul met zijn leger David gevangen wil nemen. Maar Saul denkt alleen aan zichzelf. Wat hij denkt en vreest moet waar zijn.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Saul, doe het niet!

Richtlijnen: Als inleiding kun je een verhaaltje vertellen over waarschuwen. Je ouders kunnen je waarschuwen, omdat je iets gevaarlijks doet. Of ze kunnen zeggen dat iets niet mag, omdat het verkeerd is. Ze willen dat jij geen problemen krijgt. Luister jij, als iemand je waarschuwt?

Vertel daarna dat Saul in David een vijand ziet en hem dood wil maken. Zijn dienaren waarschuwen hem: koning, u ziet het verkeerd. Als u dat doet, gaat het fout. Saul luistert niet, hij gooit zijn speer. Ook als prinses Michal David laat ontsnappen, verandert Saul niet. Hij vindt dat hij gelijk heeft. Is dat niet dom?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ik weet het beter

Richtlijnen: Als inleiding kun je een gesprekje houden over waarschuwen. Je ouders kunnen je waarschuwen, omdat je iets gevaarlijks doet. Of ze kunnen zeggen dat iets niet mag, omdat het verkeerd is. Ze willen dat jij geen problemen krijgt. Luister jij, als iemand je waarschuwt? Of denk je dat jij het beter weet en gelijk hebt?

Vertel de geschiedenis aan de kinderen vanuit het perspectief dat Saul steeds gewaarschuwd wordt. Eerst door zijn hovelingen. Zij wijzen op de trouw en de verdiensten van David. Vervolgens door zijn dochter Michal, die uit liefde David helpt te ontsnappen (ook al zegt ze dat niet). En tenslotte door een teken van God onderweg naar Rama, als Gods Geest Saul in vervoering brengt. Saul luistert niet: hij weet het beter dan iedereen, denkt hij.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Richtlijnen: God heeft Saul vertelt dat hij geen koning kan blijven, omdat hij ongehoorzaam is. Vanaf die dag is Saul veranderd: hij is neerslachtig, wantrouwend en vol van haat. David is daarvan het belangrijkste slachtoffer. Saul ziet in hem een gevaar. Zou deze populaire generaal hem misschien opvolgen? Dat nooit! Openlijk maakt Saul bekend dat David moet worden gedood. Zijn hovelingen protesteren daartegen en zeggen dat David grote verdiensten heeft en hem trouw dient. Toch gooit Saul zijn speer naar David. Een tweede moordplan wordt door Davids vrouw, Sauls dochter Michal voorkomen. Weer leert Saul er niets van. En tenslotte stuurt de HEER zijn Geest als Saul met zijn leger David gevangen wil nemen. Maar Saul denkt alleen aan zichzelf. Wat hij denkt en vreest moet waar zijn.

Hoe ga jij om met waarschuwingen van mensen? Denk je er over na? Durf je jouw mening op te geven, als anderen zeggen dat die verkeerd is? En hoe ga jij met Gods waarschuwingen in de Bijbel om? Denk je er over na en gehoorzaam je die?

Extra bijbelgedeelte: Spreuken 1: 8-10 en 2:1-6

(Salomo zegt hier dat het verstandig is te luisteren naar wat je gelovige ouders je leren, want dat zij je willen vertellen wat God wijs en verstandig vindt)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene inleiding

Saul wil van David af. Nadat de vrouwen van Israël hun lied zongen: 'Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden,' groeit zijn afgunst en jaloezie. In hoofdstuk 18 lezen wij zelfs, dat Saul hoopt dat de Filistijnen David om het leven brengen (vers 21). Als dit niet gebeurt, maakt Saul aan zijn hovelingen en ook aan Jonatan bekend dat hij nu zelf de dood wenst van David. Jonatan had David lief. Hij heeft zelfs zijn leven voor hem over (zie H.18:1-3). Daarom waarschuwt hij David. Die moet zich schuil houden, ergens buiten de stad. Op diezelfde plek voert Jonatan een gesprek met Saul en pleit hij voor zijn vriend. Op grond van dit pleidooi legt Saul een eed af, die hij niet zal houden: 'Zo waar de HEER leeft, hij zal niet worden gedood.' Hierop keert David weer terug naar het hof. De strijd tegen de Filistijnen gaat echter door. En David is opnieuw succesvol in de strijd.

De schrijver van het boek Samuel beschrijft vervolgens de gemoedstoestand van Saul: hij wordt gekweld door een kwade geest van de HEER. In feite wordt hier gesteld, dat God de hand heeft in wat Saul overkomt. Hij laat zijn Geest rusten op David en keert zich tegen Saul. Omdat Saul zijn speer werpt moet David opnieuw vluchten. Nu is het Michal, de dochter van Saul en de vrouw van David, die ervoor zorgt dat David kan ontkomen. Zij laat hem ontsnappen via een venster in de buitenmuur van de stad en legt een huisgod (terafim) op zijn plek in het bed. Waarschijnlijk is dit een flink beeld geweest, anders had het niet voor een menselijke gedaante door kunnen gaan. Ook liegt zij tegen de mannen van Saul, door te zeggen dat David ziek is. En tenslotte redt zij zich, opnieuw met een leugen, uit haar eigen benarde situatie door te suggereren, dat David haar met de dood heeft bedreigd. David vlucht intussen naar Rama, naar Samuël. Saul komt er al snel achter dat David daar is. Maar hij kan hem niet te pakken krijgen. Ditmaal wordt David geholpen via een directe goddelijke interventie. De mannen, die Saul op pad had gestuurd, werden gegrepen door de Geest en raakten in vervoering. En als Saul tenslotte zelf naar Rama toe komt, wordt ook hij overmand door de Geest van God. In dit hoofdstuk is het opmerkelijk, hoe vaak het woord 'dood' of 'doden' wordt genoemd. Je zou kunnen zeggen dat de weg van David op dit moment door het dal van de schaduw van de dood gaat. Maar de HEER is nabij. Hij leidt de weg. En Hij zorgt ervoor dat David kan vluchten en ontsnappen aan zijn belager.

Vers voor vers

Opbouw van het hoofdstuk:

1-8 Jonatan bewerkt verzoening tussen Saul en David

9-17 Michal helpt David vluchten

18-24 De Geest van God strijdt voor David

- Vs. 1 Saul spreekt hardop uit, dat hij David dood wenst. Het werkwoord 'doden' komen we vaak tegen in dit hoofdstuk: vss.1,2,5,6,10,11,15,17. De dood lijkt alomtegenwoordig te zijn aan het hof van Saul.
- Vs. 2 Jonatan is zeer op David gesteld, zie ook H.18, vss.1-3. Hij waarschuwt David.
- Vs. 4vv Jonatan pleit voor David en Saul luistert naar zijn zoon. Vervolgens zweert Saul dat hij David niet zal (laten) doden. Het is een eed, die hij niet zal houden.
- Vs. 7 David keert hierop terug naar het hof van Saul.
- Vs. 8vv David dient Saul loyaal en heeft opnieuw succes in de strijd. Saul reageert opnieuw met jaloezie. Het wordt omschreven met de woorden 'gekweld worden door een kwade geest van de HEER. De schrijver van het boek Samuel vermoedt en beschrijft de hand van God achter alles, wat in deze geschiedenis gebeurt, zowel met David als met Saul. Saul wordt gekweld, David wordt gezegend. De opzet van Saul mislukt, die van David slaagt. Saul raakt steeds meer geïsoleerd, zelfs van zijn kinderen en van God. Het zijn juist de kinderen, en door hen heen God zelf, die David verder helpen.
- Vs. 13 Michal legt een terafim in het bed van David, als afleidingsmanoeuvre. Een terafim werd gewoonlijk gebruikt in de huis-godsdiensdienst. Het waren vaak beelden van klei, steen of metaal. Meestal waren het kleinere beelden, maar ze konden ook groot zijn. Daarbij kon een terafim ook een masker zijn. Dat David en Michal een terafim in huis hebben is opmerkelijk, vooral als je bedenkt, dat David de God van Israël dient. In die tijd was het in huis hebben van een huisgod niet vreemd. Wel was het een duidelijk heidens gebruik, dat direct in ging tegen de eerste twee van de Tien Geboden, zie Ex.20, vers 3-5a.
- Vs. 18 David komt op zijn vlucht voor Saul aan in Rama, bij Samuel.
- Vs. 19v Als Saul verneemt, dat David in Rama is, stuurt hij er zijn mannen op af, zelfs tot drie keer toe. Het lukt echter niet om David gevangen te nemen. De mannen van Saul worden overmand door de Geest van God, omdat die hen in vervoering brengt. Na de kinderen van Saul strijdt nu de Geest van God voor David.
- Vs. 22v Dan komt Saul zelf naar Rama toe. Ook hij raakt in vervoering. Deze vervoering bouwt hem echter niet op. Hij valt naakt en tierend voor Samuel op de grond, ontdaan van al zijn koninklijke waardigheid.

Vragen

- Davids leven is voortdurend in gevaar. Hij moet strijden tegen de Filistijnen terwijl zijn eigen koning, koning Saul, hem dood wenst. Eigenlijk kan David geen kant op. Ondertussen wordt hij op alle fronten geholpen door God. Herken jij iets van deze situatie in jouw leven en heb jij net als David de ervaring, dat de Heer jou nabij is geweest in datgene wat jou overkwam?
- Wat vind je van de houding van Jonatan en Michal? Zij helpen David, maar zij staan daarmee recht tegenover hun eigen vader. Had jij dat ook zo gedaan? Of was je toch eerder aan de kant van jouw vader (of moeder) gaan staan? Waarom?
- Geloof jij dat God de hand heeft in alles wat er met ons gebeurt? Wij geloven in het algemeen graag dat God ons leidt op de weg die wij gaan. Maar geloven wij ook, dat God, zoals bij Saul, allerlei narigheid op onze weg kan brengen?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 121

Lied 901

Lied 708: 2 en 6

Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen

Ik volg de Heer

Ik kijk omhoog

Leeuw van Juda

(=Gezang 420 LvdK)

(=Gezang 411 LvdK)

Hemelhoog 38

Hemelhoog 39

Hemelhoog 305

Op toonhoogte 317

'Ezelsoren' Chr. Kinderboekenweek

Auteur: PZ



Saul, doe het niet!

Inleiding

'Niet doehoen, doe nou niehiet!' Marja heeft het al een paar keer gezegd. Peter doet het lekker toch, hij springt over het muurtje. Zie je wel dat hij het kan. Oh kijk, daar is het muurtje een beetje hoger, daar kan hij vast ook wel overheen springen. 'Nee', zegt Marja, en ze gaat voor het muurtje staan, zo kan haar vriendje er niet over springen. Peter pakt haar bij de arm en trekt haar bij het muurtje weg. Hij neemt een aanloop en springt. Jaaaaaaaaaaaaah, daar gaat hij. Marja ziet dat hij net met zijn voet achter het muurtje haakt. Peter valt heel hard op de grond. Zijn knie doet erg pijn.

In het bijbelverhaal wordt koning Saul ook gewaarschuwd, zou hij beter luisteren dan Peter?

Bijbelverhaal

Koning Saul is boos en ook heel jaloers op David. God heeft gezegd dat David koning zal worden. Saul wil zelf koning blijven. Dat kan niet, want Saul doet niet meer wat God zegt. En nu wil hij David dood hebben, zodat die geen koning kan worden.

Hij heeft hem laten vechten met de Filistijnen en hoopte dat die hem dood zouden maken. Maar God was bij David en hij bleef leven. En nu... nu zegt koning Saul zomaar tegen iedereen: 'David moet dood!' Dat wil niemand, ook prins Jonatan niet, David is zijn beste vriend! Tegen zijn vader Saul zegt hij: 'David doet heel veel goede dingen, hij heeft bijvoorbeeld van Goliat gewonnen. Omdat God bij hem is, wint hij altijd van de Filistijnen. Hij kan ook nog prachtig op de harp spelen. Je houdt toch van hem? Niet doen papa, doe David niks'.

'Eigenlijk heeft Jonatan wel gelijk', denkt Saul. Hij belooft dat hij David niks zal doen. David mag weer in het paleis wonen en muziek maken. Toch wordt koning Saul later weer jaloers en boos. En op een dag gooit hij wéér een speer naar hem, gelukkig weer mis. David vlucht het paleis uit. Als hij thuis bij zijn vrouw Michal is, komen er soldaten van Saul voor de deur staan. Ze wachten tot hij naar buiten komt. Als Michal dat ziet zegt ze tegen David: 'Je moet door het raam naar buiten gaan, want anders pakken de soldaten je'. David gaat door het raam en vlucht naar Samuel in Rama. Michal legt een heel grote pop in bed zodat het net lijkt dat David daar slaapt. De soldaten staan al heel lang te wachten tot David uit zijn huis komt. Dan vragen ze Michal waar hij blijft.' In bed', zegt zij, 'hij is ziek'.

De soldaten gaan naar Saul om hem dat te vertellen. Saul stuurt ze terug, ze moeten David op zijn bed bij Saul brengen. Als de soldaten bij het bed komen zien ze dat er een pop in bed ligt. Saul wordt heel erg kwaad als hij dat hoort. Hij denkt er niet over na dat God David beschermt. Hij snapt niet dat God eigenlijk wil laten zien dat hij, Saul op moet houden met David achterna zitten. Nee, Saul denkt dat hij het beste weet wat er moet gebeuren. Daarom stuurt hij nu soldaten naar Samuël, waar David zich heeft verstopt. En denk je dat het deze soldaten lukt om hem dood te maken? Nee hoor, echt niet. God komt in het hart van de soldaten, zodat ze er niet meer aan denken om David te doden.

Snapt Saul nu wat Gods wil is? Nee, Saul laat God niet toe in zijn hart, hij doet wat hij zelf wil. Arme Saul.

Auteur: TD



Ik weet het beter



Als inleiding en voorbeeld kun je bovenstaande borden laten zien. Er zijn er nog in veel meer varianten, maar het gaat erom dat het allemaal waarschuwborden zijn.

- Waar waarschuwen deze borden tegen?
- Waarom is het verstandig om ernaar te luisteren? Wat kan er gebeuren als je er niet naar luistert?
- Waarom waarschuwen mensen?
- Waarschuwen je ouders ook wel eens? Vertel eens waarom? Luister je als zij waarschuwen?

Misschien denk je ook wel eens dat je het beter weet. (Misschien kun je ook een ervaring van jezelf vertellen (dat wel of niet goed afliep) om duidelijk te maken dat het meestal heel verstandig is om naar je ouders te luisteren.)

In het verhaal gaat het weer over koning Saul. Hij neemt domme en slechte beslissingen die voor hemzelf en de mensen om hem heen en zelfs het hele volk Israël uiteindelijk, niet goed zullen zijn. Hij wordt gewaarschuwd, maar luistert hij ook?

Bijbelverhaal

Jonatan is bij zijn vader, de koning. Nog veel meer mensen zijn bij zijn vader in het paleis. Zijn vader had iets belangrijks te vertellen, had hij gezegd: 'Luister allemaal!', zegt Saul. 'David wordt een gevaar voor mij. Hij lijkt steeds belangrijker te worden. Mensen gaan naar hem luisteren. Dat wil ik niet. Ik ben de koning en niemand anders! Daarom moet hij sterven!' De mensen schrikken allemaal. Iedereen vindt David aardig. Hij is een goede man. Hij heeft er nooit iets over gezegd dat hij koning wilde worden, of belangrijker wilde zijn dan Saul. Maar ze durven ook niet iets tegen Saul te zeggen. Hij kan zo boos worden! En dan doet hij hen kwaad.

Jonatan vertrekt zo snel hij kan op zoek naar David, zijn vriend. 'David,' zegt hij, 'mijn vader wil je doden. Pas op, verstop je morgen op een plek buiten de stad. Dan zal ik samen met mijn vader ook daarheen komen en met hem over jou praten. Daarna zal ik je vertellen wat hij gezegd heeft.

De volgende morgen praat Jonatan met Saul over David. Hij probeert zijn vader te waarschuwen. 'Vader, doe David, uw dienaar geen kwaad.', zegt hij. 'David is niet gevaarlijk voor u. Hij doet toch juist veel goede dingen voor u. Hij heeft Goliath verslagen, ook al was dat gevaarlijk voor hemzelf. Zo heeft de HEER voor ons allemaal gezorgd. Dat heeft u zelf gezien en u was er blij om. Als u David doodt, dan doodt u iemand die onschuldig is. Wilt u dat echt?'

En Saul luistert naar Jonatan. En hij belooft zelfs dat hij David nooit meer zal proberen te doden.

Jonatan roept David bij zich en vertelt het goede nieuws, hij hoeft niet meer bang te zijn voor Saul en komt zelfs weer in het paleis wonen. Alles lijkt rustig, behalve dan dat er wel flink gevochten moet worden tegen de Filistijnen. Ook door David, maar God zegent de strijd en de Israëlieten winnen iedere keer.

Op een dag, als David weer in het paleis voor de koning speelt, wordt Saul weer vreselijk boos. Hij vergeet zijn belofte en denkt alleen maar: stel je voor dat David gaat proberen om mijn macht af te pakken?

Opnieuw goot hij de speer om David te doden, maar gelukkig kan David vluchten. De speer blijft in de muur steken. Nu durft David echt niet meer terug te gaan naar het paleis en hij verstopt zich met hulp van zijn vrouw in zijn eigen huis. Michal, de dochter van Saul, ziet dat zijn dienaren zijn huis bewaken, om David gevangen te nemen of zelfs om hem te doden. Ze helpt hem te ontsnappen, in de nacht, uit het raam van het huis en zo de stad uit. Zo vlucht hij naar een veilige plaats.

In zijn bed legt Michal een beeld onder de deken, met geitenhaar eroverheen. Net of David daar ligt te slapen. Als de mannen komen en naar David vragen, zegt ze: 'Hij kan echt niet mee naar koning Saul, hoor. Hij is ziek, hij ligt op bed.' Ze hoopt zo dat haar vader nu niet boos meer is en verstandig wordt. Misschien verandert hij nu weer van gedachten en laat hij David met rust, denkt ze.

→
lees verder op de volgende bladzijde

Maar Saul is niet van plan veranderd, hij wil van David af. Saul denkt alleen aan zichzelf, niet aan God, niet aan de mensen om hem heen. Opnieuw stuurt hij zijn dienaren naar het huis van David: 'Neem hem mee, als hij ziek is, draag je hem maar op zijn bed hier naar toe. Dan zal ik hem doden!'

In het huis zien de knechten dat er een beeld in bed ligt in plaats van David. Ze zijn voor de gek gehouden. 'Waar is David?', roept Saul naar Michal. Waarom verstop je hem voor mij? Ik ben je vader! Zo bedrieg je mij! Hij is mijn vijand!'

'Maar vader. Ik moest hem wel helpen, anders zou hij mij kwaad doen.' Ze durft niet tegen haar vader te zeggen dat hij echt verkeerd bezig is. Hij is nog steeds de koning. Ze is bang dat haar vader dan heel boos op haar wordt. Wat jammer dat hij het niet wil begrijpen, ze had zo gehoopt dat hij zou zien dat het niet goed is wat hij doet. Maar David was gevlucht naar Rama, naar de profeet Samuël. Daar woont de profeet met andere mannen, leerlingen van hem. Ze leren om ook profeet te worden en de woorden van God verder te vertellen aan de mensen van het volk. Een profetenhuis wordt het genoemd.

Maar Saul komt erachter waar David is. Hij stuurt zijn dienaren naar het profetenhuis om hem op te halen. Maar in Rama gebeurt er iets bijzonders. God stuurt zijn Geest en de profeten gaan dansen en roepen en spreken woorden van God. Samuël is erbij en ziet het gebeuren. Maar nog bijzonderder is het dat de dienaren van Saul ook mee gaan doen.

Oh, wat is Saul razend als hij dat hoort. Nog heeft hij David niet te pakken! Saul stuurt nog een groep dienaren. Maar hen overkomt hetzelfde. Ze komen in Rama, de Geest van God komt over hen en zij gaan net als de andere profeten ook dansen en roepen.

De derde groep, die Saul stuurt, ook.

Dan gaat Saul zelf. Als hij vlakbij is vraagt hij aan het aan mensen die hij daar ziet: 'Waar zijn Samuël en David?' De mensen wijzen hem de weg, maar ook Saul overkomt wat de dienaren is overkomen, nog voordat hij bij het profetenhuis is. De Geest van God komt over Saul en ook hij gaat dansen en roepen. Maar voor Saul is het geen zegen. Voor hem is het niet mooi, omdat hij iedere keer tegen God kiest en alleen aan zichzelf denkt. Hij komt bij Samuël en valt daar op de grond. Een hele dag en nacht blijft hij daar liggen. Zo strijdt God voor David en is hij veilig.

Zal Saul nu naar al de waarschuwingen luisteren en zien dat hij op de verkeerde weg is?

Afsluiting

Praat over de vraag waarmee het verhaal eindigt.

- Op wat voor manieren wordt Saul gewaarschuwd?
- Wat belofde hij? Hield hij die belofte?
- Waarom denk je dat Saul eigenlijk heel bang is? En ongelukkig? Wat zou hij nu kunnen doen?
- Wat leren wij van dit verhaal?

Al die 'waarschuwingsborden' zijn er niet voor niets...

Auteur: NCvD



Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Herinner je je het verhaal van vorige week? Over David. David, die trouw is aan zijn God en aan zijn werk. God zegent David daarvoor. Het gaat goed met hem. Als er gevochten moet worden, geeft God aan David de overwinning. Saul, die eerst blij is met zo'n goede legeraanvoerder, wordt jaloers op David. Zo erg, dat hij hem zelfs probeert te doden. Hij probeert het door een valse list, door David als aanvoerder naar de zwaarste veldslagen te sturen, in de hoop dat hij zal worden gedood. Maar het gaat nog verder. Luister maar.

Saul kan het niet meer voor zich houden. Op een dag vertelt hij het gewoon. Zomaar, tegen zijn hovelingen en zijn zoon Jonatan, gooit hij het eruit. 'Die David, ik kan hem niet uitstaan! Het hele volk zingt voor hem. Alsof hij de koning is... Weten jullie... ik zou willen dat hij dood was!'

Zo, dat hoge woord is eruit. Prins Jonatan schrikt. Wat zegt zijn vader nu? Hij zou willen dat David dood was? David, zijn beste vriend! Hoe kan zijn vader dat nu zeggen? Hij moet David waarschuwen, en snel!

Het eerste wat Jonatan doet, is David waarschuwen. Hij belooft David, dat hij met zijn vader Saul zal gaan praten. De volgende ochtend doet Jonatan dat. In de Bijbel staat, dat Jonatan een pleidooi hield voor David. 'Doe hem niets,' zegt hij tegen koning Saul, 'hij heeft u toch ook niets misdaan? Sterker nog, hij heeft u juist trouw geëdiend. Met gevaar voor eigen leven heeft hij de Filistijnen verslagen! God was bij hem, en door David heeft God ons land bevrijd. Hij is onschuldig, u kunt hem toch niet zomaar doden?'

Saul lijkt naar Jonatan te luisteren. Hij zweert zelfs, dat hij David niets aan zal doen. Dat is goed nieuws. Blij vertelt Jonatan dit tegen David. David is gerustgesteld, en komt weer aan het hof van de koning wonen. Alles gaat weer als vanouds. David vecht oorlogen uit voor het volk Israël, en als de koning muziek wil horen, speelt David voor hem.

Maar... inderdaad, alles is weer als vanouds. Weet je nog, dat koning Saul eens probeerde David te doden, door zijn speer naar hem te gooien toen hij muziek maakte? Ook dát gebeurt weer. David vlucht weg, naar zijn eigen huis, naar zijn vrouw Michal.

Maar nu kent koning Saul geen genade meer. Hij wil van die David af. Hij moet sterven. Saul stuurt een paar wachters naar het huis van David. Als David de volgende ochtend naar buiten komt, moeten ze hem doden. Maar Michal heeft in de gaten wat haar vader, koning Saul, wil doen. Ze bedenkt een plan om David te redden. 's Nachts, in het donker, helpt zij David om via het raam te vluchten. Zo ontsnapt David opnieuw aan de dood. Michal zit niet stil. Koning Saul zat het er vast niet bij laten zitten! In het lege huis zoekt ze een afgodsbeeld, en legt dat in het bed. Zo lijkt het net, alsof er nog iemand in het bed ligt. En inderdaad, Saul stuurt een klein legertje naar het huis om David gevangen te nemen. 'Helaas, David is ziek, hij ligt in bed,' zegt Michal, als de mannen aan de deur komen. Maar Saul pikt het niet. Hij stuurt de mannen

terug. 'Haal hem op, breng hem hier.' zegt hij. 'Desnoods met bed en al! Hij zal ter dood worden gebracht!' Als de mannen weer bij het huis van David komen, ontdekken ze dat David is ontsnapt.

Jonatan en Michal... Sauls eigen kinderen. Allebei waarschuwden ze hem om David niet te doden. Jonatan deed dat heel direct. Hij sprak zijn vader er op aan. Michal doet het ook, door David te laten ontsnappen en tegen haar vader te zeggen, dat hij ziek is. Zou Saul hier iets van leren? Herkent hij deze waarschuwingen, ziet hij op tijd in dat hij op de verkeerde weg is?

Helaas. Zodra Saul hoort dat David naar het profetenhuis van Samuël is gevlucht, stuurt hij er weer een legertje soldaten op af. Maar deze soldaten worden door Gods geest gegrepen, en gaan zelf ook profiteren. Een tweede legertje overkomt hetzelfde, net als een derde groep mannen.

Saul, wordt wakker! Zie je dan niet, dat God zelf je nu wil waarschuwen?! Drie keer maar liefst, drie keer een teken van Gods macht, een waarschuwing om niet tegen God in te gaan! Maar Saul ziet het niet. Hij gaat er zelf wel op af, als zijn mannen het niet kunnen! Maar God laat zien dat hij de machtigste is. Ook koning Saul zelf wordt door Gods geest gegrepen, zodat hij David geen kwaad kan doen.

Wat krijgt Saul veel waarschuwingen! Eerst van mensen, van zijn eigen kinderen nog wel. Daarna van God zelf, tot vier keer toe. Waarschuwingen, niet om hem te pesten of dwars te zitten, maar juist om hem te waarschuwen, om hem weg te houden van verkeerde dingen, om te voorkomen dat hij een heel verkeerd plan ten uitvoer zal brengen.

Word jij wel eens gewaarschuwd? Door je ouders misschien, om iets wat je van plan bent, beter niet te doen? Wat denk je, zeggen ze dat dan om je te pesten? Omdat ze je iets misgunnen? Of omdat ze het beste met je voor hebben, je ergens voor willen behoeden?

Of word jij wel eens gewaarschuwd, door je vrienden misschien, als je boos en koppig bent over iets dat thuis is gebeurd? Heb je dan iemand die tegen je zegt: 'Kom op joh, laat het los, maak het weer goed'? Op zulke vrienden moet je zuinig zijn, ze zijn kostbaar!

En door God? Word jij wel eens gewaarschuwd door God? Misschien door iets te lezen in de bijbel, misschien op een andere manier? Wie kan er een voorbeeld geven, van zo'n waarschuwing van God, voor ons?

Als je gewaarschuwd wordt, doe dan niet zoals Saul. Sla het niet in de wind. Ga niet koppig je eigen weg, maar sta even stil. Denk even na, over die waarschuwing. Wat wil diegene daarmee zeggen? Heeft hij of zij wellicht het beste met jou voor? Zie jij het misschien verkeerd, ben je op de verkeerde weg? Als je gewaarschuwd wordt, heb je nog tijd om om te draaien. Om een betere keuze te maken. Want... een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Auteur: MvdB