

13 september 2020

David en Jonatan

1 Samuël 20



Thema: Vrienden

Doel

De kinderen ontdekken wat echte vriendschap is.

Toelichting

De beste vriend van David woont in het paleis van koning Saul die David haat. Jonatan is een prins, zoon van de koning. Dat is ingewikkeld. Kan hij wel vrienden blijven met de grootste vijand van zijn vader? En kan David wel vertrouwen op de zoon van de man die hem zelfs heeft geprobeerd te doden. Jonatan en David geven hun vriendschap niet op. Ze zijn er voor elkaar. Ook nu dat moeilijk is.

Vandaag horen we dat David Jonatan vertelt over zijn zorgen: 'Je vader wil mij doden.' Jonatan kan en wil het nog niet geloven. Samen bedenken ze een plan om erachter te komen. Jonatan zal het uitvoeren en David de uitslag komen vertellen. En hoe die uitslag ook is: ze blijven vrienden!

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Vriend of vriendin

Richtlijnen: Hebben de kinderen een vriend of een vriendinnetje? Iemand met wie je misschien vaak en graag speelt. Wat doe je nog meer met een vriend of vriendin? Misschien blijf je wel eens logeren of mag je bij elkaar eten. Met een vriendje is het fijn spelen, maar soms heb je ook ruzie. Loop je dan weg? Je kunt het ook weer goed maken. Als je vrienden bent, doe je dat.

David heeft ook een hele goede vriend. Net als jullie. Hij heet Jonatan. Ze eten wel samen. Logeren bij elkaar. Schieten samen met pijl en boog. Ze kunnen elkaar niet missen. Ook al vindt koning Saul dat niet leuk.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Beste vrienden

Richtlijnen: Heb jij een echte vriend of vriendin? Iemand met wie je graag optrekt en veel doet. Misschien is het iemand in de klas of een buurjongen in de straat.

David heeft een beste vriend gekregen in het paleis. Het is de zoon van koning Saul. Hij heet Jonatan. Ze gaan veel met elkaar om, proberen allebei te doen wat God graag wil en hebben geen geheimen voor elkaar. Koning Saul haat David. Voor Jonatan is het daarom lastig om vrienden te blijven met David.

Hij laat David zich buiten de stad verstoppen en probeert er tijdens een maaltijd achter te komen hoe Saul echt over David denkt! Saul is woedend en gooit nu ook zijn speer naar de beste vriend van David, Jonatan. Het is duidelijk: David moet vluchten. Ze nemen afscheid van elkaar, maar zij beloven elkaar altijd vrienden te blijven.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Vriendschap

Richtlijnen: Bestaat echte vriendschap? Wat bedoelen we precies met vriendschap? Door dik en dun ervoor elkaar zijn? Dat je met elkaar plezier kunt maken, maar ook verdrietig kunt zijn. Dat je voor elkaar opkomt en bidt.

Heb jij zelf zo'n beste vriend of vriendin?

Vandaag ontmoeten we twee mannen die zo'n goede vriendschap hebben, David en Jonatan. Ze hebben een groot probleem. Jonatans vader haat David, heeft zelfs zijn speer naar hem gegooid. Jonatan kan het bijna niet geloven. Hij zegt dat David buiten de stad moet onderduiken. Saul ziet nu zijn eigen zoon Jonatan ook als gevaarlijke vijand en probeert hem met de speer te vermoorden. David en hij nemen afscheid, maar blijven vrienden.

Deze vriendschap lijkt een beetje op de vriendschap van Jezus met zijn discipelen, op zijn liefde voor ons, mensen. Hij blijft bevriend met ons, ook al kost Hem dat zijn leven. Wat heb jij van jouw kant voor die vriendschap met Jezus over?

Extra bijbelgedeelte: 1 Johannes 4: 7-16

(God de Vader houdt erg veel van ons. Hij stuurde ons Jezus, de Redder van de wereld. En Jezus laat zien hoeveel zijn Vader van ons houdt. Vanuit die liefde willen wij God en elkaar liefhebben.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Algemene inleiding

Door heel deze geschiedenis heen zien wij, met de bijbelschrijver, de hand van God. De Heer is met David. Dat betekent echter niet dat zijn weg over rozen gaat. David vraagt zich af wat hij verkeerd heeft gedaan en waarom Saul hem naar het leven staat. Terwijl Jonatan eerst nog stelt, dat het allemaal zo'n vaart niet loopt, wil hij David vervolgens wel helpen. Jonatan zal op onderzoek uitgaan. Het is tijd voor het feest van de nieuwe maan. Op dit feest moet David eigenlijk aanwezig zijn aan het hof, maar hij zal daar niet verschijnen. Jonatan zal vervolgens zien hoe zijn vader hierop reageert. Als hij boos wordt, zal Jonatan weten dat Saul kwaad in de zin heeft. Tegenover de kwade opzet van Saul beschrijft de bijbelschrijver nadrukkelijk de trouw van Jonatan. Het gaat hier om verbondstrouw. Jonatan heeft immers een verbond met David gesloten. Achter dit verbond mogen wij ook de trouw van God zien, die trouw is aan zijn verbond. Hij laat dat zien in zijn trouw aan David, de toekomstige koning van zijn volk. Jonatan beseft de rol, die David zal spelen. Hij vraagt aan David om het leven van zijn nakomelingen te sparen, ook als hij, Jonatan, gestorven zal zijn. Jonatan sluit hierop een verbond met David en roept de HEER tot zijn getuige. Op het feest blijkt vervolgens, dat Saul inderdaad kwaad in de zin heeft. Hij spreekt zelfs openlijk uit tegenover Jonatan, dat David ten dode is opgeschreven. Hij wordt zelfs zo woedend op Jonatan, dat hij zijn speer naar hem toe werpt. Hij wil hem niet doden, maar wel raken. Op grond van deze woede-uitbarsting verlaat Jonatan het feest. Hij gaat met een wapendrager het veld in. Daar houdt David zich verscholen. Dan schiet Jonatan drie pijlen af. Met David had hij afgesproken, dat David veilig zou zijn, als Jonatan tegen de wapendrager zou zeggen, dat hij de pijlen wat dichterbij moest zoeken. Hij zei echter, dat de pijlen verder weg lagen. Toen begreep David, dat hij moest vluchten voor Saul. Met een koninklijk eerbetoon in de richting van Jonatan, neemt David afscheid van zijn vriend. Jonatan herinnert David aan het verbond en aan de eed, die zij beiden hebben afgelegd. De HEER is hun getuige. Hij bewaakt het verbond en daarmee de vriendschap van David en Jonatan, tot in verre geslachten.

Vers voor vers

- Vers. 2v Het antwoord van Jonatan doet vermoeden, dat Jonatan misschien niet op de hoogte is geweest van de plannen van zijn vader, Saul. Je zou hier echter ook kunnen beluisteren, dat Jonatan tegen David zegt, dat zijn leven niet acuut in gevaar is, maar dat er wel een dreiging uitgaat van Saul.
- Vs. 3v David gebruikt een eedformule om Jonatan te overtuigen. Hierop verklaart Jonatan zich bereid om David te helpen.
- Vs.5 In H.19 ging het initiatief uit van Jonatan. Hier is het David die zijn plan ontvouwt.
- Vs. 7 Met het offerfeest kan heel goed het feest van de nieuwe maan bedoeld zijn. Dit feest wordt dikwijls met de sabbat in één adem genoemd (Num.28:11-15, Ezra 3:5, Jes.1:13). Het werd vaak gevierd in de kring van de familie.
- Vs. 8 Tegenover de kwaadheid van Saul staat hier de trouw van Jonatan. Met dit woord wordt de verbondstrouw aangeduid, die er is tussen Jonatan en David, (h.18,vss.3-4), maar ook tussen de HEER en zijn volk en daarbij ook tussen de HEER en de (toekomstige) koning van zijn volk.
- Vs. 11v Jonatan leidt David de stad uit. Hij sluit een verbond met David, waarbij hij niet alleen het leven van David voor ogen heeft, maar ook het leven van hemzelf en van zijn nakomelingen. Opvallend is, dat Jonatan erop vertrouwt, dat de HEER met David is en niet met zijn vader.
- Vs. 20vv De boodschap die Jonatan aan David wil geven, is een boodschap in code. Jonatan zal drie pijlen afschieten. Als hij zijn wapendrager de opdracht zal geven om dichterbij te zoeken, is het veilig voor David om terug te keren naar zijn huis. Moeten de pijlen verder weg gezocht worden, dan is de boodschap dat David moet vluchten. Deze vlucht wordt omschreven met de woorden: 'dan is het de HEER zelf die je wegstuurt.'
- Vs. 26 De maaltijd is een godsdienstige aangelegenheid. Voor een godsdienstige aangelegenheid moest je je van tevoren reinigen. Anders kon je niet deelnemen. De gedachtegang van Saul is vanuit deze achtergrond te verklaren. Er kon immers altijd iets gebeuren, waardoor je jezelf verontreinigde, zodat je niet deel kon nemen aan een godsdienstige handeling. (zie hiervoor ook de houding van de priester en de Leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan).
- Vs. 30 Saul wordt woedend op Jonatan vanwege de afwezigheid van David en de keuze van Jonatan voor David en tegen zijn vader.
- Vs. 31vv Hier spreekt Saul zich openlijk uit tegenover Jonatan en zegt, dat David ten dode is opgeschreven. David wordt door Saul gezien als een bedreiging van het koningschap van Jonatan. Ondertussen is hij zo woedend, dat hij zelf het leven van zijn zoon bedreigt: hij werpt zijn speer naar hem met de bedoeling om hem te raken.
- Vs. 41v David knielt voor Jonatan en bewijst hem koninklijke eer. Daarna nemen deze twee vrienden afscheid van elkaar, waarbij Jonatan zich beroept op de eed, die hij samen met David heeft gezworen bij de naam van de HEER.

Vragen

1. Jonatan sluit een verbond met David, zijn vriend. Hij roept de Heer tot getuige op een belangrijk moment in zijn leven. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Bij welke gelegenheid? En wat betekent het voor je, dat de Heer jouw getuige is?
2. Trouw is een belangrijk sleutelwoord in dit verhaal. Wat betekent dit woord voor jou? En wat hoor jij, als er in de kerkdienst gezegd wordt: Onze hulp is in de Naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid...?

Auteur: GD

Liederen

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Psalm 143 | |
| Lied 675 | (=Gezang 477) |
| Lied 518 | (=Gezang 157) |
| David is gevluht | Hemelhoog 67 |
| 'k Stel mijn vertrouwen | Hemelhoog 338 |
| God is mijn toevlucht | Opwekking voor kinderen 13 |
| Ben je groot of ben je klein | Hemelhoog 389 |
| Zing een nieuw lied | Opwekking voor kinderen 16 |
| All night, all day | Hemelhoog 323 |
| Hij heeft de hele wereld in zijn hand | Hemelhoog 339 |
| Hij alleen | Hemelhoog 337 |

Auteur: PZ



Vriend of vriendin

Wie van jullie heeft een vriend of vriendinnetje? Iemand waar je graag en vaak mee speelt. Wat doe je nog meer met een vriend of vriendin? Blijf je wel eens logeren of mag je bij elkaar eten?

Met een vriendje is het fijn spelen, maar soms heb je ook ruzie. Loop je dan weg? Je kunt het ook weer goed maken. Als je vrienden bent doe je dat.

Bijbelverhaal

David heeft ook een heel goede vriend. Net als jullie. Hij heet Jonatan. De vader van Jonatan is koning Saul en die is helemaal geen vrienden met David. Koning Saul wil niet dat David koning wordt in zijn plaats. Hij probeert hem zelfs te doden.

Natuurlijk is het heel verdrietig voor Jonatan dat zijn vader zijn beste vriend zó haat!

En voor David is het levensgevaarlijk geworden om in de buurt van het paleis van de koning te komen.

Daarom spreken David en Jonatan af om elkaar op een geheime plek te ontmoeten.

'Jonatan', zegt David, 'Ik moet ver bij je vandaan gaan, ik moet vluchten, want je vader wil mij doden. We kunnen elkaar niet meer ontmoeten Jonatan, want dat is ook voor jou veel te gevaarlijk. Straks doodt je vader jou nog!'

'Nou David, ik denk dat je het mis hebt hoor. Als m'n vader jou echt wil doden, dan zou ik dat toch wel weten? Oké, mijn vader vindt het niet tof dat we vrienden zijn. Kunnen we erachter komen wie van ons gelijk heeft?'

'Misschien' zegt David. 'Ik kom morgen in ieder geval niet op het feest bij je vader, waar ik anders wel altijd kom. En dan merk je wel of je vader daar boos over is of niet. De vraag is: hoe kom ik dat dan te weten?'

'Hmm, ik heb een plannetje', zegt Jonatan. 'We spreken af dat we overmorgen weer naar deze plek komen. Jij hebt je dan verstopt. Ik schiet dan met mijn boog pijlen af. De jongen die de pijlen moet ophalen voor mij kan ik twee verschillende dingen zeggen. Een beetje hard natuurlijk zodat jij het kunt horen. Bijvoorbeeld: de pijlen liggen aan déze kant! Dat betekent: David, je bent veilig, kom maar tevoorschijn. Of ik zeg tegen de jongen: de pijlen liggen véél verder weg. Dát betekent dat je moet vluchten, David!'

'Goed plan Jonatan, overmorgen ben ik hier en wacht ik in mijn schuilplaats op je'. Ze omarmen elkaar en dan gaat Jonatan terug naar het paleis. Hij hoopt zó dat zijn vriend weer op het paleis kan komen!

Maar helaas, als Jonatan aan zijn vader, koning Saul, vertelt dat David niet op het feest kan komen, is hij ongelofelijk boos. Zó boos dat hij zelfs zijn speer naar Jonatan gooit. Gelukkig kan Jonatan de speer ontwijken. Jonatan weet genoeg. Koning Saul is zo woedend op David zijn vriend. Hij wil hem het liefst doden. Bijna had zijn vader hem zelf gedood. Koning Saul weet echt wel dat Jonatan het goed vindt dat David later koning wordt en dat mag niet gebeuren!

Jonatan wil natuurlijk niet meer bij het feest zijn. Hij pakt zijn pijl en boog en vertrekt naar de afgesproken plek, samen met een kleine jongen die zijn pijlen moet verzamelen.

David heeft zich verstopt en wacht vol spanning af. Hij luistert met ingehouden adem wat Jonatan tegen de jongen zegt. Jonatan schiet een pijl af. 'De pijl ligt véél verder weg, vooruit rennen!'

Als de jongen de pijl terug brengt zegt Jonatan: 'Bring mijn boog en de pijlen maar vast terug naar het paleis. Ik kom zo.'

Als de jongen weg is komt David tevoorschijn. Hij buigt drie keer voor kroonprins Jonatan. Dan omarmen de twee vrienden elkaar en huilen. Wát een verdrietig afscheid. 'Ik zal je vreselijk missen Jonatan, ik zal steeds op de vlucht zijn voor je vader'.

'Ja David, ik zal jou ook erg missen, misschien zien we elkaar nooit meer terug. Gelukkig weten we allebei dat de Here onze God altijd bij ons is en zal blijven'.

Dan gaan die twee beste vrienden uit elkaar: Jonatan terug naar het paleis en David de andere kant op, zo ver mogelijk bij koning Saul vandaan.

Auteur: ENdV



Beste vrienden

Inleiding

Vandaag gaan we in ons verhaal kijken wat echte vriendschap is. Hebben jullie ook een vriend of vriendin? Misschien is het wel iemand uit je klas, of uit de straat waar je woont. Iemand met wie je vaak en lang afspreekt. Zomaar om van alles te doen. Samen lachen en samen huilen. Maar ook voor elkaar bidden als het nodig is. Soms maak je dan ook ruzie. Als dat gebeurt loop je niet weg van elkaar. Je probeert het goed te maken. Dat hoort ook bij echte vriendschap.

Kennen jullie David nog? Jullie hebben vast wel eens over hem gehoord. Hij is de jongste thuis en komt uit Betlehem. David moest voor zijn vader op de schapen letten. Maar eigenlijk maakte David veel liever muziek. Of hij schreef een fijn gedicht. Zijn naam betekent lieveling. De mensen noemden hem 'man naar Gods hart.' David is vol van Gods Geest en Gods genade. David heeft ook een beste vriend. Ze eten soms samen. Of ze logeren bij elkaar. En natuurlijk gaan ze samen boogschieten. Ze hebben dan ook geen enkel geheim voor elkaar. Maar het belangrijkste is dat ze samen proberen om Gods wil te doen. De beste vriend van David is Jonatan.

Jonatan is een prins en woont in het paleis. Hij is de oudste in het gezin en moet dus koning Saul opvolgen op de troon. Koning Saul haat David. Saul heeft een intense hekel aan hem. Hoe moet dat nu? Kan Jonatan wel een vriend blijven van David? David is immers de grootste vijand van zijn vader. Kan David nog wel vertrouwen op de zoon van de man die zelfs geprobeerd heeft hem te doden? Het is moeilijk. Toch geven David en Jonatan niet op. Ze zijn er voor elkaar. Juist nu het moeilijk is. Luister maar naar het verhaal.

Bijbelverhaal

David en Jonatan zijn bij elkaar. Ze zijn met elkaar in gesprek. Het gaat er ernstig aan toe. David vertelt Jonatan over zijn zorgen: 'Je vader wil mij doden.' Hij vraagt Jonatan of hij weet waarom koning Saul hem zo haat. Daar schrikt Jonatan van. Hij kan het bijna niet geloven. Hij wil het ook niet geloven. Dat doet zijn vader niet! Koning Saul doet niets zonder zijn zoon Jonatan in vertrouwen te nemen. Toch heeft vader Saul al eens een speer naar Davids hoofd gegooid. Samen bedenken ze een plan hoe ze erachter kunnen komen hoe koning Saul echt over David denkt. Bij een belangrijke maaltijd gaat Jonatan het aan zijn vader Saul vragen. Na de maaltijd zal Jonatan met de uitslag terugkomen bij David. David verstoppt zich zo lang buiten de stad.

Het maakt niet uit wat de uitslag van het plan is. Want David en Jonatan blijven altijd vrienden. Ze sluiten samen een verbond over hun families en de hechte vriendschap tussen de twee. God ging in alles met hen mee. Ook nu ze in zwaar weer zitten, gaat God mee! Hij helpt David en Jonatan om een echte vriend voor elkaar te zijn.

Zenuwachtig zit Jonatan aan tafel. Hij vertelt dat David naar zijn familie in Betlehem is om het jaarlijkse offerfeest te vieren. Jonatan probeert er achter te komen wat Saul nu echt van David vindt. Waar is het misgegaan? Dat had hij beter niet kunnen doen. Vader Saul is woedend over de vragen van Jonatan. David is ten dode opgeschreven. Want David bedreigt zijn koningschap en het koningschap van Jonatan. Hij is zo boos dat hij zelfs een speer naar zijn eigen zoon gooit. Jonatan schrikt enorm. We zien hier de kwade opzet van vader Saul tegenover de mooie(verbonds)trouw van zoon Jonatan. Het wordt in ieder geval pijnlijk duidelijk: David moet zo snel mogelijk vluchten.

Nu is het aan Jonatan om dat David zo snel mogelijk te vertellen.

Jonatan gaat op weg om David het nieuws te brengen. Even zitten ze bang en moedeloos bij elkaar. Om na een klein moment afscheid te nemen. Maar ze nemen geen afscheid zonder dat ze elkaar herinneren aan de belofte die ze voor Gods aangezicht hadden gedaan. Echte vrienden! Niet alleen nu, maar de generaties door.

Om te onthouden

De vriendschap tussen David en Jonatan lijkt een beetje op de vriendschap die Jezus met zijn discipelen had. Jezus vertelde hen eens over echte vriendschap. Een vriend geeft zelfs zijn leven voor jou als dat nodig is. Net zoals Jonatan bereid was om zijn leven te geven voor David. Daarom mag je zeker weten dat Jezus echt jouw vriend is. Hij stierf voor jou en mij aan het kruis om ons te redden. Want echte vriendschap gunt jou het allerbeste.

Vragen

- Wat heb jij over voor je vriend of vriendin? Hoe laat je je vriend merken dat hij belangrijk voor je is? Doet jouw vriend hetzelfde voor jou?
- David en Jonatan hadden ook zo'n hechte vriendschap. In deze vriendschap speelt trouw een belangrijke rol. Welke rol speelt trouw in jouw leven? In jouw vriendschappen? In je relatie met God?
- Jezus wil ook een echte vriend voor ons zijn. Ook al kost Hem dat zijn leven. Wat heb jij over voor zo'n vriendschap met Jezus? Hoe kunnen mensen aan jou zien dat je een vriend van Jezus bent?

Luister als afsluiting het liedje Dikke vrienden met God van Herman Boon. Een vrolijk liedje dat de kinderen nog een keer leert waarom God dicht bij David is, en hoe ze dit zelf ook kunnen bereiken.

<https://www.bing.com/videos/search?q=christelijk+kinderliedje+over+vriendschap&docid=608014961830528501&mid=1DCE2F8A3FDD7B107DB71DCE2F8A3FDD7B107DB7&view=detail&FORM=VIRE>

Auteur: HR



Vriendschap

Inleiding

Dit is een belangrijk verhaal over vriendschap. In de tijd waarin dit verhaal speelt, is David al meerdere keren op de vlucht geweest voor Saul, de koning van Israël. En nog steeds was Saul een bedreiging voor David. Maar de zoon van Saul, Jonatan, is bevriend met David en heeft hem al eens geholpen om te vluchten voor zijn vader. Dit verhaal gaat over hun vriendschap. Dus eerst maar een inleidende vraag: wat is belangrijk voor vriendschap? Moet je vooral met elkaar kunnen lachen, moet je altijd eerlijk tegen elkaar zijn of trouw zijn?

Verhaal

Jonatan zwaaide zijn zwaard in een precieze houw door de lucht toen David de binnenplaats van het paleis op rende. Jonatan zag aan zijn verwaaide rossige haren en zijn gezicht dat hij van streek was. De prins brak onmiddellijk zijn zwaardvechtoefening af en zei tegen zijn vriend: 'Wat is er?' David vroeg hem: 'Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Ik speelde mijn harp voor je vader, ik heb Goliat verslagen, ik heb zijn veldslagen voor hem gewonnen, maar toch wil hij mij doden!' Jonatan fronste. 'Je gaat helemaal niet worden gedood.' Hij stopte zijn zwaard in de schede. 'Mijn vader doet nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen, ook als het om onbelangrijke dingen gaat. Zou hij dan zoiets belangrijks voor mij verborgen houden? Echt niet!' David houdt vol. 'Dat kan best. Je vader weet dat we vrienden zijn. Tuurlijk vertelt hij het je niet, hij weet dat je het verschrikkelijk zou vinden.' Hij ziet dat Jonatan nog niet overtuigd is en zegt: 'Jonatan, ik ben in levensgevaar. Dat is zo zeker als God leeft.'

De prins knikte. Zijn vriend was doodserius en zou hem niet voor de gek houden. Hij mocht hem nu niet in de steek laten. 'Zeg maar wat ik voor je kan doen.' David blies opgelucht zijn adem uit. Hij had al een plan bedacht. 'Ik wil zeker weten of je vader nu van plan is om me te doden. Wil je me helpen om dat uit te zoeken?' Toen Jonatan knikte, ging hij verder. 'Morgen is het Feest van Nieuwe Maan. Ik moet dan eigenlijk samen met de koning bij het feestmaal zijn. Maar als jij het goedvindt, dan verstop ik me tot de avond buiten de stad. Als je vader vraagt waar ik ben, moet je zeggen: 'David heeft me gevraagd of hij snel naar Betlehem mocht, om het feest samen met zijn familie te vieren. Als Saul zegt dat het goed is, dan ben ik veilig, maar als hij boos wordt, dan weet je dat hij mij wil doden.' David was even stil. 'Jonatan, doe dat alsjeblieft voor mij. Denk aan onze afspraak. We hebben aan God verteld dat we vrienden zijn. Als ik echt iets verkeerd gedaan heb, zeg het me dan. Dan mag jij me doden. Maar zorg er in ieder geval voor dat je vader me niet doodt.' 'Ik dood je niet!' riep Jonatan geschrokken. 'Als ik zeker weet dat mijn vader jou wil doden, dan zal ik het je vertellen.'

David glimlachte opgelucht. 'Dankjewel. Hoe laat je het me weten?'

Jonatan keek om zich heen. 'Wacht, laten we de stad uit gaan, daar zijn minder mensen dan hier in het paleis. Dan kunnen we echt veilig praten.' Zijn vriend knikte. 'Goed idee.'

Eenmaal buiten de stad ging Jonatan recht tegenover David staan. Die merkte wel op dat zijn vriend erg officieel deed en niet nonchalant naast hem ging staan, zoals gewoonlijk. Jonatan zei: 'Bij de God van Israël beloof ik je dat ik morgen of overmorgen zal uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Als het er goed voor je uitziet, dan laat ik je dat weten. Maar als mijn vader je inderdaad wil doden, dan kom ik je dat zelf vertellen en dan help ik je om te vluchten naar een veilige plek. Als ik dat niet doe, dan mag God me straffen.'

David was verbaasd. Hij had gehoopt dat zijn vriend hem zou helpen, maar hij had niet gedacht dat zijn vriend zo ver zou gaan en een belofte voor God maakte om hem te helpen.

Jonatan zelf wist dat God erg van David hield. Ooit had God zijn eigen vader Saul koning van Israël gemaakt, maar Saul was niet altijd een goede koning geweest. Hij wist dat Saul niet lang meer op de troon zou zitten en ook al was hij zelf de kroonprins, hij zou nooit koning worden. God zou David koning maken.

'Ik hoop dat God jou zal helpen zoals hij vroeger mijn vader hielp,' zei Jonatan. 'Ik weet dat je altijd goed voor mij zult zijn, maar beloof me dat je als koning ook goed voor mijn familie zult zorgen na mijn dood. Ook als God je vijanden een voor een vernietigt. Beloof me ook dat je altijd mijn vriend zult blijven, want ik houd net zoveel van jou als van mezelf.'

David, die de bijzonderheid van dit moment begreep, zei: 'Ik beloof het op onze vriendschap. God weet van mijn belofte. Als ik me er niet aan houd, mag hij me daarop aanspreken.'

Jonatan en David hebben nu een verbond gesloten. Daarna maakten ze een plan waarmee Jonatan David kon laten weten of zijn vader hem wilde doden. Jonatan ging terug naar het paleis, maar David verstopte zich buiten de stad.

De dag daarna bleef Davids stoel bij het nieuwe-maansfeest leeg. Saul dacht dat David misschien ziek was, dus hij zei niks. Maar toen David de dag daarna er ook niet was, vond hij het vreemd. Hij besloot het aan zijn zoon te vragen. 'Jonatan, waarom is David er niet?' Jonatan zei: 'David heeft me gevraagd of hij naar zijn familie kon om met hen het feest te vieren. Ik had hem gezegd dat dat mocht.' 'Verrader!', riep Saul luid. Hij stond op en stootte daarbij zijn beker om. De rode wijn vloeide over het tafelkleed. 'Ik wist wel dat je die David zou helpen. Schaam je! Zolang David leeft, kan hij ons doden en zelf koning worden! Vertel me waar hij is, dan kan ik hem doden!'

→
lees verder op de volgende bladzijde

'Maar wat heeft hij dan gedaan?', vroeg Jonatan verbaasd.

'Rotjoch!' riep Saul en hij pakte zijn speer, die naast zijn stoel stond, en wierp hem naar zijn zoon. Jonatan ontweek de speer, maar wist nu dat zijn vader zijn vriend echt wilde doden. Boos liep hij weg van de tafel.

De volgende morgen ging hij met zijn knecht de stad uit naar de Haëzelrots, waar David zich verstopte.

'Zoek de pijlen die ik afschiet en breng ze snel terug', beval hij zijn knecht.

Hij schoot gauw drie pijlen af en terwijl zijn knecht wegrende liep hij luid: 'Ze liggen verder weg! Sneller! Veel, veel verder weg!'

De knecht wist niet waarom de prins zo schreeuwde, maar David, die tussen de rotsen zat, wist het wel. Jonatan vertelde hem dat hij zo snel mogelijk moest vluchten. Als hij zo hard schreeuwde, moest het gevaar wel erg groot zijn.

Toen de knecht de drie pijlen gevonden had, zei Jonatan: 'Neem mijn pijl en boog maar mee en ga terug naar de stad. Ik kom later, ik blijf nog eventjes.' De jongen knikte en ging ervandoor.

Toen de jongen uit het zicht was, kwam David voorzichtig tussen de rotsen uit. 'Dankjewel,' zei hij en hij boog voorover, alsof Jonatan een koning was. Ze omhelsden elkaar huilend, maar toen herpakte de prins zich.

'Je moet gaan,' zei hij. 'Onthoud wat we elkaar beloofd hebben.'

David knikte. 'Vaarwel.'

En hij rende weg om ver van Saul vandaan te vluchten, terwijl Jonatan terugliep naar de stad.

Slot

David en Jonatan zijn altijd vrienden gebleven en David heeft zijn belofte aan Jonatan ook gehouden, toen hij koning werd. Die belofte hadden ze met God erbij gedaan. Doe jij wel eens een belofte aan God? Of heb je God er wel eens bijgehaald op een belangrijke gebeurtenis? David en Jonatan beloofden elkaar dat ze altijd vrienden zouden zijn. Wat was belangrijk voor hun vriendschap en zou jij ook zo'n vriendschap voor altijd willen hebben?

Auteur: RvR